



ONDERWEG

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?*
Luk. 24 : 32



OVERDENKING

Pasen. Er doorheen gaan...

In deze tijd van one liners en snelle, vaak weinig milde oordelen is het met aandacht lezen van een tekst niet de meest favoriete bezigheid.

Geen gunstig klimaat voor de religieuze tekst. 'Heilige' boeken geven hun geheim immers pas prijs als je ze de ruimte geeft. Als er de bereidheid is om vooringenomenheden en vaste ideeën op te schorten. En echt te luisteren, te kijken naar wat er gezegd wil worden. De openheid je te laten verbazen, misschien zelfs te doen schrikken of je verzet te voelen zonder meteen af te haken. Een stap doen naar wat anders is dan wat je toch al dacht en vond.

Het is als met de held of heldin in een verhaal. Om de schat te ontdekken is zij bereid om wat zich aandient op de tocht aan te gaan, niet uit de weg te gaan.

Binnenkort begint de veertigdagentijd. De tijd je voor te bereiden op het ontdekken van de schat, het geheim van Pasen. Ook hier geldt: Pasen laat zich niet zomaar kennen, daar is open aandacht voor nodig.

Jezus wordt aan het begin van zijn weg de woestijn in gestuurd.

Meteen na die zo inspirerende ervaring van zijn doop, dat moment van goddelijke bevestiging, is het woestijntijd. En dit alles onder de regie van de Heilige Geest. Nota bene. Er zit ook nog een goddelijke bedoeling achter, dus. Zie: Marcus 1: 9- 13.

Verzoeking door de satan, zo staat er. De tegenstander, degene die de mens tot kwaad aanzet. Die de boel in de war stuurt. Diegene of datgene wat je weerstreeft. In het Oosten heb je de god Ganesha. Hij legt obstakels op je weg én verwijderd ze ook weer.

De vraag bij zowel Jezus als Ganesha: wat doe je ermee? Blijf je bij jezelf, bij jouw verbinding met het Hogere? Of laat je je van de weg afbrengen? Over Jezus staat er: hij was bij de wilde dieren en engelen dienden hem. Wilde dieren, onderbuikgevoelens. Driften die je mee op drift willen nemen. En de engelen, dat zijn de lichtmomenten. Die helpen je boven jezelf uit te stijgen. Die zijn er óók als je echt stil wordt.

En Jezus...hij was er bij. Zonder eigenlijk iets te doen, of zich mee te laten slepen. Zijn te midden van. Voelen wat is, het door je heen laten gaan. Er doorheen gaan. In de liturgie, het goddelijke spel, spelen we die tijd na. Veertig dagen van inkeer, stilte, leegte. Je dingen ontzeggen. Tijd ook van confrontatie met je eigen gehechtheden, waar je meent niet zonder te kunnen. Om open te worden, je voor te bereiden. Op de Ander, die je zoekt te ontmoeten.



Els de Clercq

KERKDIENTEN

De kerkdiensten vinden plaats **in de Do-Re kerk** op elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand, tenzij dit een kerkelijke feestdag is.

Na elke dienst is er een collecte voor onze diaconale projecten.

07-02	Beziel Wandelen	13-03	ds. M. Fernhout
14-02	1e zondag 40-dagentijd, ds. E. de Clercq	20-03	Palmzondag, ds. E. de Clercq
21-02	Hr. A. Overdiep	24-03	Witte Donderdag Maaltijd van brood en wijn, ds. E. de Clercq
28-02	ds. E. de Clercq	27-03	Pasen, ds. E. de Clercq
06-03	Beziel Wandelen	03-04	Beziel Wandelen

Mutaties

Op 4 januari j.l. is op 76-jarige leeftijd overleden ons Re-lid Lili Jung-Oortman Gerlings.

Mirjam van Zuylen-Drost, Jachtslot 13, Oss, is nieuwe belangstellende.

MEDEDELING

collecte opbrengst

De opbrengst van de collecte op Eerste Kerstdag voor de diaconie was € 353, --. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Gast en zal gebruikt worden voor de noodopvang Heumensoord. Dit is een grandioos resultaat.

Namens de diaconie,
Hansje Krelekamp-Tibbe



IN MEMORIAM

Lili Jung-Oortman Gerlings, 1939—2016

Stilstaand bij Lili en wie zij was dacht ik: het lijkt me dat bijna iedereen in onze gemeente Lili wel gekend heeft. Ook denk ik dat de meesten het erover eens zullen zijn dat Lili een warme, hartelijke en betrokken vrouw was. Die veel betekend heeft voor allerlei, heel verschillende mensen. Het plotselinge bericht van haar ziek zijn en haar overlijden ongeveer een maand later heeft ons allen dan ook overvallen en doen schrikken.

Lili kwam uit Hoorn, waar haar familie Vredenhof, een herenboerderij, bewoonde. Haar moeder kwam uit een Remonstrants domineesgezin. Het Remonstrantse gedachtegoed was haar zeer dierbaar. Zowel Lili als ook haar echtgenoot Hans waren overtuigd Remonstrant.

Daarnaast stonden zij open voor velerlei vormen van spiritualiteit. Lili was een van de eerste acht yogadocenten in Nederland. Hans en

Lili waren beide vrijmetselaar. Lili was zeer actief in de gemeente. Deed de lunch, was voorzitter van de programmacommissie, de kring Centrum en West kwam de laatste tijd in de van Haapsstraat bijeen, bij Lili thuis.

In vroeger tijden hoorden Hans en zij bij de jonge echtparenkring. Dat de afscheidsdienst op 9 januari j.l. in de kerk plaats vond was dan ook heel passend. Prachtig, hoe Lili's kinderen en kleinkinderen de dienst hadden vorm gegeven. Bijzonder was de beschrijving van Lili's leven door Hans Peter Jung. De laatste periode van Lili's leven is ondanks pijn en verdriet een gelukkige geweest, waarin ook een grote last is weggevallen. Het was ook een tijd van heling. Wij zullen Lili missen.

Els de Clercq



AGENDA

Activiteiten binnen en buiten de gemeente

Lunchen met inspiratie di 9 februari 2016

di 8 maart 2016

Deze dinsdagen wordt er weer een gezellige lunch gehouden in de koffieruimte van onze kerk. Iedereen is van harte welkom vanaf 12.00 uur. Opgeven kan via de intekenlijst op de leestafel in de kerk en bij Paul van Es, tel. 0412-450 978.

Filmavond

do 18 februari 2016

In onze kerk wordt getoond de documentaire 'Kumaré'. Aanvang 20.00 uur, iedereen is welkom. Zie ook pag. 7

Taakgroep Leren brainstorm wo 24 februari 2016

Op deze dag houdt de Taakgroep Leren een brainstormsessie over het jaarthema en programma voor 2016-2017. Zie ook pag. 9

Beraadsdag Remonstranten za 12 maart 2016

Op zaterdag 12 maart 2016 organiseren de Remonstranten in Amsterdam de Beraadsdag 'Gidsen en goeroes'. De dag wordt gehouden in Vrijburg Amsterdam. Deelname kost €20. Opgeven op www.remonstranten.nl/beraadsdag-2016/ Zie ook pag. 8.

Vastenmaaltijd di 15 maart 2016

Ook dit jaar wordt er weer een sobere

vastenmaaltijd gehouden in de Dominicuskerk. Ditmaal staat die in het teken van samen delen met vluchtelingen. Vooraf wordt er informatie gegeven over Heumensoord, de situatie daar en welke initiatieven er al door de Nijmeegse bevolking zijn ontplooid. Samen koken is een van die initiatieven. We zullen zien hoe dit uitgewerkt kan worden voor de koks en keukenprinsessen van Heumensoord, Effata, de Oud Katholieke Kerk en de DoRe-gemeente.

17.00 – 18.00 uur: Kennismaking over en weer.

18.00 – 19.00 een bescheiden maaltijd in het teken van "onderweg zijn".

Neem bord, mok, toetjesschaaltje, bestek mee. Opgave graag via het Effatasecraariaat, van dinsdag tot donderdag 10.00 - 12.30, telefoon 024-365 60 69 of stuur een email : post@effataparochie.nl

Klusjesdag za 2 april 2016

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom om te helpen met klusjes in en om de kerk. Voor een lunch wordt gezorgd.

FILMAVOND

documentaire 'Kumaré'

Plaats: DoRe kerk

Datum: do 18 februari 2016

Aanvang: 20.00 uur

De film van deze avond houdt verband met het jaarthema 'Gidsen en goeroes'. Voor het maken van deze documentaire transformeerde de Amerikaanse filmmaker Vikram Gandhi zich tot Sri Kumaré, een verlichte goeroe uit een bedacht Indiaas dorp. Kumaré

trekt naar Phoenix in Arizona om zijn zelfbedachte wijsheid aan te prijzen en volgelingen te vinden. Dat lukt hem wonderwel. De documentaire laat zien hoe het hem en zijn volgelingen vergaat. Zijn boodschap is steeds meer 'Je bent je eigen goeroe'. Aan het eind onthult Gandhi zijn werkelijke identiteit, wat tot gemengde reacties bij de aanhangers leidt.

Gandhi kwam op het idee om een nepgoeroe te worden toen hij bezig was

met een andere documentaire over yogi's en hun volgelingen. Hij verbaasde zich al langere tijd over het succes van Oosterse geloofsovertuigingen in de westerse wereld. Hij was geïntrigeerd door geloof en spiritualiteit en de menselijke zoektocht naar het 'hogere', en tegelijk sceptisch, vooral over de meeste goeroes. Zelf heeft hij afstand genomen van het hindoeïsme. Zijn verbazing over het gemak waarmee mensen goeroes volgen deed hem besluiten het experiment aan te gaan zelf zo'n goeroe te spelen. Deze documentaire ging in 2011 in première op het South by Southwest Film Festival, waar de Feature Film Audience Award gewonnen werd voor de beste documentaire. De documentaire is in Nederland uitgezonden op 9 januari 2013 door de VPRO.



REMONSTRANTSE BERAADSDAG

Thema: Gidsen en goeroes

Plaats: Vrijburg, Diepenbrockstraat 46, Amsterdam

Datum: zaterdag 12 maart

Aanvang: 10.30 uur

Op zaterdag 12 maart 2016 organiseren de Remonstranten in Vrijburg Amsterdam de Beraadslag 'Gidsen en goeroes'. Centraal staat de vraag wat goede religie is en hoe we het verschil kunnen zien tussen voorbeeldfiguren en valse profeten. Juist nu richten wij onze blik op Frankrijk: de Frans joodse rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin is onze gast. In het land van vrijheid, gelijkheid en broederschap is hij op dit moment een van

de leidende denkers, in boeken en op radio en tv. We moeten godsbeelden persoonlijker maken, zegt Ouaknin.

Wat past beter bij onze slogan 'Remonstranten. Geloof begint bij jou'?

Goeroes zijn een beetje verdacht. Wij denken toch zelf na en nemen onze eigen beslissingen? Maar gidsen? Hebben wij niet allemaal voorbeeldfiguren die ons geïnspireerd hebben? Is onze maatschappij niet gebouwd op de overdracht van kennis en wijsheid door de eeuwen heen? Over die spanning tussen voorbeeldfiguren en valse



profeten gaat de Beraadslag met het thema 'Gidsen en goeroes'.

In lezingen en workshops komen filosofen, bijbelse gidsen, spirituele leermeesters, wereldverbeteraars en popidolen voorbij. En valse profeten natuurlijk. We ontvangen in de ochtend als hoofdspreker een speciale gast uit Parijs: de joods-Franse rabbijn en filosoof Marc – Alain Ouaknin. Hij is rabbijn, filosoof, psychotherapeut en kinderboekenschrijver. Hij is directeur van het Centre De Recherches Et D'études Juives in Parijs en is gepromoveerd in de filosofie (Levinas). Ouaknin is een 'free spirit' die niet in het hokje liberaal of orthodox is te vangen.

Natuurlijk zorgen wij voor een goede vertaling uit het Frans. Deelname aan de Beraadslag kost 20 euro. Je kunt je nu al opgeven, bij voorkeur via onze website, maar ook via de mail info@remonstranten.org of bel 030-231 69 70.

Zie voor meer info www.remonstranten.nl/beraadslagen-2016/

GIDS OF GOEROE?

Bron: Brabants Dagblad 22-12-2015

Van alle Nederlanders luistert nog maar tien procent elke week naar de dominee of pastoor. Dat is relatief weinig vergeleken bij de gewoonte-kerkgangers van andere Europese landen zoals Frankrijk, Scandinavië en Polen. Het groeiend aantal deeltijdgelovigen, twijfelaars, religieuze geheelonthouders en 'ik geloof niet in God, maar wel dat er iets is' (ietsisten) zoekt zijn eigen weg en spirituele herders. De kerk is voor hen een plek om incidenteel te bezoeken op christelijke feestdagen, bij huwelijken en rouwplechtigheden.

Toch gelooft meer dan vier op de tien buitenkerkelijken in een god of hogere macht en noemt zich (enigszins) spiritueel, zo geeft Joep de Hart van het Sociaal Cultureel Planbureau aan. Dikke kans dat deze groep zich in het circuit van de 'nieuwe spiritualiteit' ophoudt. Dat dikt met alle (zelfhulp)goeroes, cursussen, trainingen, boeken en privésessies al jaren uit. Een op de vier Nederlanders volgde al eens een cursus op dat gebied. Alles draait in de nieuwe spiritualiteit om je 'ware ik' vinden, om te leren vertrouwen op je intuïtie en je innerlijke stem. Geloven in jezelf als basis van je ontwikkeling in het leven. Onderzoeker Joep de Hart noemt dat 'zelfspiritualiteit'. Daarvoor moet je terugschakelen uit een druk maatschappelijk leven naar yoga, mind-

fulness, boeken of koken. Mindfulness.

Als iets groot is geworden en volgens de verwachtingen blijft groeien, is het wel mindfulness of aandachtstraining. Wie uit de maalstroom van zijn gedachten wil komen, kan naar een schoffel of breinaalden grijpen, maar net zo praktisch is het om een training, app, mp3 of cd over mindfulness te volgen. Die helpen je om de eeuwige buiteling van gedachten in je hoofd te stoppen, omdat ze toch elke dag voor 80 procent (!) nutteloos en dezelfde zijn. We hebben namelijk maar weinig originele ideeën. Door te ontspannen, prikkels buiten te sluiten en aandachtig te kijken met welke (negatieve) oordelen en overtuigingen je diep van binnen leeft, krijg je de kans het roer om te gooien. Mindfulness is in de jaren '70 uit de context van het boeddhisme gehaald. Sindsdien kunnen we onder meer mindful moeder zijn, zwemmen, honden uitlaten, eten, leiding geven en kleuren. Voor tienduizenden Nederlanders werkt het als een vorm van stressvermindering. Volgens sceptici is het een middel dat ons collectief probleem niet opheft: we zijn te druk en hebben te veel verlangens voor één mens.

Bieneke Meyboom

KERSTIVAL

verslag

Het jaarlijkse kerstival was, zoals elk jaar, gezellig en sfeervol. Wat ik altijd het leukste vind, zijn de bekende liederen, die we zingen en de lekkere glühwein (door Edith Moens gemaakt). Van dat laatste moet ik niet te veel nemen, want dan ga ik slingerend naar huis.

Het thema van het Kerstival van 2015 was: van alle kanten belicht. Dat betekende: zingen van bekende kerstliederen, een kerstverhaal en een rondgang langs kerstsymbolen. De liederen zongen we onder de bezield leiding van Françoise Klaassen.

We luisterden naar een kerstverhaal, verteld door René Klaassen.

In de pauze was het de bedoeling dat je langs de zeven uitgestalde kerstsymbolen liep. Maar of iedereen zich daaraan gehouden heeft, waag ik te betwijfelen. Want één van de symbolen was glühwein en zeg nou zelf: wat is gezelliger praten dan met een goed glas glühwein erbij. De andere kerstsymbolen waren kaarsen, een krans van groene takken, dennenappels, bollen in de knop. En er waren sterren, waarop je een kerstwens kon zetten. Die werden opgehangen.

Al met al een heel geslaagde avond.

Op naar het Kerstival 2016!!!!

Liesbeth Moree

KERSTIVAL

donderdag 10-12-2015

Het was de warmste decembermaand ooit gemeten.

De kerstsfeer en de sterren hielpen ons om in Winteravondstemming te komen.

Naast persoonsgerichte wensen stonden deze onderwerpen in de sterren geschreven:



Bieneke Meyboom

KERSTVIERING 2015

verslag

De kerstviering stond in het teken van de vluchtelingen die met een alternatieve droom naar ons land komen. De lezingen waren uit Jesaja en Lucas genomen. In beide teksten staan mensen centraal die uit hun woonplaats verdreven zijn en overheerst worden: het volk Israël in ballingschap en Jozef en Maria op last van de Romeinen op weg naar Bethlehem. En in beide verhalen is sprake van een redder die uitkomst zal brengen. In haar preek legde Els verband tussen hen en de actualiteit van de vluchtelingen hier en nu in Heumensoord.

Maar deze keer vormde eigenlijk niet de preek, maar vooral de muziek het hart van de viering. Vluchtelingen waren ook letterlijk aanwezig in de personen van Thanaah Hasoni, zangeres en Nader Issa, saxofonist. Ze waren samen met Sjax de Bekker, hun leraar Nederlands, uitgenodigd met ons het kerstfeest te vieren. Samen met Maarten Jung op gitaar en Thea Stadlander op het orgel verzorgden zij de muziek. Thanaah

zong ontroerend in het Nederlands een lied van Toon Hermans over de liefde die we niet kunnen missen (zie pag. 18) en een verrassende Arabische versie van 'Stille nacht, heilige nacht'. Ze werd daarbij begeleid door Maarten en Nader. Sjax de Bekker had zijn ervaringen met vluchtelingen omgezet in een prachtig lied, dat hij ten gehore gaf (zie pag. 13). Het refrein werd opgepikt en op het laatst door iedereen meegezongen. Dit, plus alle uitbundige samenzang zorgde voor een uiterst muzikale kerstviering en een warm gevoel van verbondenheid.

Er hing ook nog een koord met allemaal papieren sterren aan het plafond. Ze waren gemaakt en met kerstwensen beschreven tijdens het Kerstival. Els probeerde de wensen voor te lezen, maar daarvoor hingen ze toch te hoog. Bienenke Meyboom heeft ze samengebracht in een tekening, zie pag. 10.

Cecilia Reijnen





Kerstdienst 2015
foto's: Anneke Zwaan

Lied 'Land van aankomst' door Sjax de Bekker (gitaar) en Nader Issa (saxofoon)

Je doet het echt niet zomaar
Alles achterlaten
En de grote oversteek te wagen.

Je doet dat echt niet zomaar
Alles is onzeker
Jouw lot zal sterke schouders vragen

Chorus

In het land van aankomst ben jij onbekend,
in het land van aankomst ben jij onbemind.
Maar zolang jij ergens in dit mooie land mag schuilen,
hoop ik dat jij jouw bestemming vindt.

Je doet het echt niet zomaar
Strijdige gedachten
Wil om te slagen

Welkom in het vreemde land
Weinig open armen
Je hebt geen woorden om ons te behagen

Chorus

Brug
Er komt een tijd waarop ik hoop en vertrouw
Dat niemand meer weet hoe het ooit was zonder jou

Chorus

In het land van aankomst ben jij onbekend
In het land van aankomst ben jij onbemind
Maar zolang jij ergens in dit mooie land mag schuilen
Hoop ik dat jij jouw bestemming vindt
Maar zolang jij ergens in dit mooie land mag schuilen
Hoop ik dat jij jouw geluk hier vindt.

BIJ DE KERKDIENSTEN

Het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken gaat de komende tijd bezig met de Hebreeënbrief. Ik hoorde de volgende kenschetsing van deze brief. Het is een spannende geloofsbrief waarin mensen zoeken wat het geloof voor hen betekent. Een actueel thema, dus. Juist in deze tijd waarin we zoekend zijn, ook in geloofsozicht. Het lijkt me een uitdaging het rooster de komende vijf diensten die ik doe te volgen. Mogelijke uitzondering kan de dienst zijn van Palmzondag. Deze wordt voorbereid door de groep "waar sta je voor?" In die dienst bepaalt de groep welke tekst gekozen wordt. Ik nodig u uit mee te doen. U kunt de tekst van tevoren lezen.

Maar ook wil ik op de dienst van 28 februari de gelegenheid geven tot een nagesprek na de dienst

Hierbij de teksten voor de zondagen

- 14 februari Hebreeën 4: 14-16 en 5: 1-10. Eerste van de 40 dagentijd. Na de dienst zal ik de voorlopige plannen voor mijn studieverlof toelichten.
- 28 februari Hebreeën 7:15- 28 Derde 40 dagentijd. Dienst met nagesprek.
- 20 maart Hebreeën 10: 1 -10 Palmzondag. Of tekst gekozen door groep "waar sta je voor"
- 24 maart Hebreeën 10: 11 -18 Witte Donderdag
- 27 maart Hebreeën 13: 9 – 21 Pasen

TAAKGROEP LEREN

Brainstormsessie

Misschien goed om nog even in herinnering te roepen: de Taakgroep Leren is in de nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente de 'paraplu' waar alle niet-verbindinggebonden in houdelijke activiteiten onder vallen, zoals de activiteitenavonden, cursus, kringen, etc. De voormalige activiteiten- of programmacommissie is hierin opgegaan.

Op woensdagavond 24 februari houdt de Taakgroep Leren een brainstormsessie over het jaarthema en programma voor 2016-2017. Els de Clercq is hierbij aanwezig. Van tevoren krijgt u een 'praatstuk' met enkele gedachten van Els de Clercq toegestuurd. De plaats wordt nog bekend gemaakt (de kerk is helaas bezet). Iedereen die ideeën heeft en mee wil denken, is van harte uitgenodigd. Als u de 24e verhinderd bent, maar wel ideeën of wensen hebt, horen wij die graag per mail of telefonisch.

Graag bij Marieke Hartgerink melden als u komt: marmarie@planet.nl of T 024-3239745.

Namens de taakgroep leren,
Paul van Es
Marieke Hartgerink



UIT DE KERKENRAAD

Sinds het einde van augustus zit ik in de KR. Dat is wel even wennen. Ik had van te voren wel in de gaten dat het veel werk was. Zeker voor de drie mensen, die dat op dat moment deden.

Truus Fledderman en ik zijn er ingestapt. Je komt van alles tegen. Maar dat is u waarschijnlijk ook wel duidelijk geworden tijdens de Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Peer Meyboom. Dit jaar gaan we als KR aan de gang (nou ja, beter gezegd gaan we door) met het reorganiseren van de gemeente. De Taakgroepen komen aardig van de grond, we proberen een groep jongeren (omstreeks 30 jaar) bij elkaar te krijgen. Ook zijn we het Handboek van de gemeente aan het moderniseren en denken we als KR er over om contacten te gaan leggen met andere vrijzinnige kerkgemeenschappen in de regio. Misschien kunnen we door samenwerken meer bekendheid krijgen als vrijzinnige kerk in Nijmegen. U hoort het: plannen genoeg. Daar zijn we dus erg hard mee bezig in de KR.

Wat betekent dit voor mijzelf? Ik moet erg wennen aan de manier van vergaderen. Ik ben natuurlijk al wel zo ongeveer 20 jaar betrokken bij de DoRe kerk, maar zelf in de KR zitten is wel heel iets anders.

Ik probeer me te verdiepen in alle zaken, maar alles overzien is natuurlijk wel iets anders. Maar over een paar maanden gaat dat zeker lukken, hoop ik. Dan kan ik samen met de andere KR leden werken aan bovenstaande reorganisatie doelen.

Wat stiekem mijn doel is? Dat we over vijf jaar (eigenlijk liever over 15 jaar) nog bestaan als DoRe-gemeente in Nijmegen. Dat er verjonging komt en dat we elkaar in deze gemeente kunnen blijven steunen en ontmoeten.

Hansje Krelekamp-Tibbe



Verlangen

*Zon en maan en sterren
ze groeten mij van verre.
Straks als het donker is
zal al wat leeft zich verschuilen,
wegkruipen onder een donker kleed
bezaaid met vriendelijke sterren.*

*Laat ons reizen op een manestraal
naar al die 'eilanden van opaal'
jij en ik, hand in hand,
samen door dit Goddelijke land.*

*Fanneke van der Bent,
mei 2015*



LEKENPREEKJE

zijn verhaal en mijn verhaal

Momenteel ben ik een dikke pil aan het lezen over narratief pastoraat. Daarin staat centraal, zo lees ik, de zorg voor de verhalen van mensen in relatie tot het verhaal van God, zoals dat onder andere door de bijbel tot ons komt. Ik ben het gaan lezen uit interesse en omdat ik verwachtte dat ik er als maatschappelijk werker ook veel aan kan hebben, aan dat werken met verhalen. Maar in eerste instantie roept het lezen vooral vragen op over mijn eigen verhaal. Hoe stevig is dat eigenlijk verbonden met het verhaal van God?

Mijn eigen verhaal raakt namelijk zo gemakkelijk van God los, realiseer ik mij. Ik kan weken, maanden achtereen leven zonder veel over God na te denken of mij zelfs maar bewust te zijn van zijn aanwezigheid. Periodes waarin God ver weg lijkt en ik volledig in beslag genomen word door mijn dagelijkse (over)leven.

Vreemd eigenlijk, dat je je band met God kunt 'vergeten', zelfs in tijden dat je Hem eigenlijk hard nodig hebt. Als ik niet zelf expliciet ruim te in mijn leven maak voor God, dan kan Hij mij kennelijk zomaar ontglippen. Alleen al doordat niets in onze huidige geseclariseerde samenleving nog aan Hem doet denken. Als ik mijn verhaal wil leven in verbinding met het verhaal van God zal ik zelf actief contact met dat Godsverhaal moeten zoeken, het

is niet meer vanzelfsprekend voorhanden in ons dagelijkse leven. Op deze manier is het maar al te gemakkelijk om de verbinding te verliezen en dat zelfs niet eens op te merken.

Ik heb het inmiddels weer opgemerkt en ik zoek opnieuw de verbinding. Door vaker naar de kerk te gaan, door inspirerende lectuur te nuttigen. Door wat meer oog te hebben voor de noden van anderen en voor de schoonheid in het alledaagse. En dan is het als of ik weer thuiskom bij God, als een verloren dochter. Mijn verhaal verbindt zich opnieuw met het zijne, woord voor woord. Ik word met open armen verwelkomd. En dan zie ik weer dat natúúrlijk God niet

echt afwezig was. Hij was voortdurend in de buurt, maar liet mij vrij om mijn gang te gaan, wetend dat ik Hem vroeg of laat toch weer zou gaan missen.

God kan mij vrij laten zoals geen mens dat kan. Soms leidt dat tot eenzaamheid, dan slijt ik mijn dagen in een dorre woestijn waar geen God te bekennen valt, hoe ik ook zoek. Ook dan verliest mijn verhaal ogenschijnlijk de verbinding met Gods verhaal. Maar nooit laat God mij helemaal los. Er blijven altijd lijntjes lopen tussen mijn verhaal en zijn verhaal.

Cecilia Reijnen



ALS DE LIEFDE NIET BESTOND

Tijdens de kerstviering gezongen door Thanaah Hasoni

*Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond*

*Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijrij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond*

*Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond*

*Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademen
Als de liefde niet bestond*



*Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond*

*Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs*

*Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan*

*Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou*

Toon Hermans (1916-2000)

Van Hart tot Hart

Zo klein de afstand - van hart tot hart.
Als ik mijn zelf kan ervaren, mijn verlangens,
waarom dan niet ook jou en de jouwe?

Miljoenen ogen zoeken en slagen niet elkaar te vinden.
Ieder mijdt de ander, als hongerige spinnen.
Wie draagt geen liefde in zijn borst, dankbaarheid aan
anderen?

Laat mij openlijk mijn verlangen naar jou bekennen!
En laat mij, ikzelf, neerliggen
als een brug die duizend landen overspant,
die jou van mij scheiden,
om jou te bereiken.