



# ONDERWEG

Tweemaandelijks gemeenteblad van de  
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet  
toen hij onderweg met ons sprak  
en de Schriften voor ons ontsloot?*  
Luk. 24 : 32



# OVERDENKING

## Pinksteren, en dan...

Gedurende het kerkelijk jaar zijn we als gemeente druk in de weer met de Advent, Kerstmis, de 40-dagentijd met als hoogtepunt Pasen! Tevens het einde van de evangelieverhalen. Dan lijkt het of we een beetje inzakken, het mooie weer komt er aan, er komen een aantal lange weekenden, leuk om wat te ondernemen. Twee van die lange weekenden hebben we trouwens te danken aan nog twee feesten, Hemelvaart en Pinksteren, maar tegenwoordig krijgen die feesten niet meer de aandacht die ze vroeger kregen. Hemelvaart is geen gemakkelijk feest, de leerlingen moeten nu echt afscheid nemen van Jezus en zelf verder gaan. Ja, er is die belofte van een Helper, maar wanneer en hoe?

Maar dan, tijdens Sjavoeot, het Joodse Wekenfeest, als Jeruzalem vol zit met mensen uit alle windstreken, gebeurt het. "Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als of er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf." Handelingen 2, 1-4 Een prachtig en inspirerend beeld. Ik stel me zo voor dat de leerlingen van Jezus zich wel bewust waren van een opdracht, maar dat ze tot dan niet goed wisten hoe ze dat moesten aanpakken. Het is zo herkenbaar: ja, we moesten eigenlijk... maar wie gaat de kar trekken...? Is het niet teveel gevraagd...? Hoe moet dat op de lange duur...?

Voortdurend zijn er in onze levens, en ook binnen onze gemeente, situaties waarvan

we denken: "en hoe moet het nu verder?" Wat zou het heerlijk zijn wanneer er op gezette tijden een stevige wind onze hoofden schoon blies en inzicht tevoorschijn toverde over de te volgen weg. Het zal nooit zo spectaculair worden als op die eerste Pinksterdag, maar ook nu ervaren we inzichtmomenten en worden er openingen gevonden voor vastgelopen situaties. Laten we open blijven staan voor die Geest, die niet aan een feestdag gebonden is, maar die op onverwachte momenten onze Helper kan zijn. Laten we elkaar, zoals dat vroeger gebruikelijk was, een goede Pinksteren toewensen, het hele jaar door.

De Geest, wij zien haar niet,  
toch horen we haar stem  
die goede woorden spreekt  
als ik verdrietig ben.

De Geest, wij zien haar niet,  
maar zij waait alles schoon  
ik ben weer opgelucht  
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,  
Een land dat niemand ziet,  
ontvangen wij een kracht,  
de Geest die uitzicht biedt.

Uit het Liedboek, nr. 676

*Lia Visser,  
mei 2016*

# KERKDIENTEN

De kerkdiensten vinden plaats **in de Do-Re kerk** op elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand, tenzij dit een kerkelijke feestdag is.

Na elke dienst is er een collecte voor onze diaconale projecten.

29-05	Buitendag, ds. E. de Clercq	03-07	Beziëld Wandelen
05-06	Beziëld Wandelen	10-07	Hr. A. Overdiep
12-06	ds. H. Noorderman	17-07	ds. T. Rijken
19-06	ds. P. Nissen	24-07	ds. D. Lunenburg-Moret
26-06	ds. F. Knoppers	31-07	dr. E. Cossee
		07-08	Beziëld wandelen

## Mutaties

Nieuwe belangstellenden zijn:

Leonie Huijs-Oosterwijk, Vissersstraat 55, 6579AS Kekeerdom

Angela Needham, Bosbessstraat 87, 6542 NR Nijmegen, tel 024-6222708

Nieuw Re-lid is de heer B. (Bert) Will, Archipelstraat 159, Nijmegen

# CURRICULUM VITAE

## Tom Rijken

Mijn naam is Tom Rijken en ik ben inmiddels 33 jaar in onze Doopsgezinde Broederschap werkzaam. Sinds 2015 werk ik in het samenwerkingsverband van vrijzinnigen in Hilversum, de Kapelgemeenschap.

Ik ben getrouwd en wij hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

Naast het predikantschap ben ik bezig met Church-Mediation en Coaching.

In de hobby sfeer hou ik mij bezig met beeldhouwen.

Ik verheug mij om de Do/Re Gemeente Nijmegen deze zomer beter te leren kennen.

[www.tomrijken.nl](http://www.tomrijken.nl)

# IN MEMORIAM

**Aartje Koch-Westerink 1933—2016**

Aartje Koch was een vrouw met een sterke wil, zij was vlot van de tongriem gesneden en had gevoel voor humor. Ik heb Aartje zeer geregeld meegemaakt, onder andere tijdens de ziekteperiode van Hans, haar man. In de voorbereiding van crematie van Hans ontmoette ik ook hun drie kinderen met partners en kinderen. Ook in de tussengelegen jaren hadden Aartje en ik regelmatig contact. In de week voor Pasen bezocht ik Aartje in het Radboud ziekenhuis. Het was een mooie ontmoeting. Zij had besloten niet voor verdere behandeling van haar ziekte te kiezen. Maar zou naar Deventer gaan, naar het hospice om daar te sterven. Toen ik haar ontmoette was zij glashelder.



Ze wist wat ze wilde en ze was vol vertrouwen. Niet bang om dood te gaan. Ze was volkomen zichzelf, geestig, duidelijk en had ook nog belangstelling voor mij. Ik ervoer haar keuze voor de dood als een keuze voor het leven. Een belangrijk lied in deze periode was 'Wat vlied' of bezwijkt, getrouw is mijn God'. Met Helen, haar dochter aan haar zijde beleefde Aartje haar laatste dagen. Tijdens de crematie werd muziek gemaakt en gesproken door kinderen en kleinkinderen. Er was een lichte sfeer, een sfeer ook van warmte en eerlijkheid. Geheel in de geest van Aartje. We besloten de afscheidsbijeenkomst met een zegen. Zeker ook verdrietig omdat we haar zullen missen, maar ook dankbaar voor haar leven.

*Els de Clercq*



# AGENDA

## Activiteiten binnen en buiten de gemeente

### Buitendag

**Zo 29 mei 2016**

We trekken er weer op uit om het jaar af te sluiten. Zie pag. 7 voor meer informatie.

### Titus Brandsmalezing

**Vr 10 juni 2016**

De 23e Titus Brandsma Lezing wordt gehouden door professor Rik Torfs, rector van de KU Leuven. De titel van zijn lezing: Over God

*"Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds meer tegenstanders.*

*Wat zegt dat over hem of haar, en wat zegt dat over die tegenstanders?"* Zowel in

Vlaanderen als in Nederland wordt aan zijn scherpe en genuanceerde visie

omtrent de rol van het christelijke geloof in de seculiere samenleving een grote autoriteit toegekend. Niet in het laatst is dit zo omdat rector Torfs er steeds opnieuw in slaagt om zijn opvattingen met de nodige humor te brengen.

Vrijdag 10 juni 2016, 15.00 uur – 16.00 uur

Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62,  
Opgeven via [http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page\\_id=150](http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=150)



### Marialezing

**Di 31 mei 2016**

Lezing over Maria door Door Hezemans.

In het eerste deel van de lezing legt Door het accent op hoe kinderen en volwassenen tot in de jaren '60 Maria leerden kennen. Zij bespreekt hierbij de rol van de r.k. kerk in die periode en de voorbeeldfunctie van Maria voor moeders en vrouwen die de kerk uitdroeg. Van het begrip maagdelijkheid zal ze enkele verschillende betekenissen vergelijken: de traditioneel kerkelijke en de betekenis die het kreeg in de feministische theologie.

In het tweede deel zal Door ingaan op de betekenis die Maria voor onze spiritualiteit zou kunnen hebben. Door schetst de weg van Maria zoals die in het Nieuwe testament wordt beschreven. In het verhaal over de verkondiging zien wij Maria als de door God gekozen, de door de Geest overschaduwde. Maria is hier de eerste onder de vrouwen, maar tegelijk als één van alle vrouwen. Zij wordt door Gods liefde geraakt en beantwoordt deze met een 'ja, ik wil' naar het mysterie van de Godsgeboorte in haar leven. In het verdere verloop van haar leven lezen we in het Nieuwe Testament hoe Maria gevormd wordt tot leerling van Jezus en hoe zij de last van het lijden doorleeft. Tenslotte is Maria getuige van de komst van de Geest. Door zal uw aandacht vragen voor de weg van Maria in het verhaal over de verkondiging in het evangelie van Lucas.

*Waar:* De Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen

*Tijd:* 20.00 tot 22.00 uur

## BUITENDAG

Op 29 mei a.s. is de Buitendag ( van 10:00 uur tot ca. 15:00 uur)

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 10:00 uur zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de kerkdienst in de protestantse kerk van Heumen (adres: Dorpsstraat 19). De vroegere predikant van deze kerk ds. Cees den Hertog zal voorgaan. Na afloop zijn we welkom voor koffie en thee met iets lekkers.

Aansluitend begeven we ons naar het plaatselijke ateliermuseum: het Jac. Marishuis. Hier gebruiken we de lunch en zullen we van een rondleiding genieten (voor wie dat wil). Bij mooi weer is er een prachtige tuin waar we mogen verblijven. Maris heeft hier van 1926 tot 1994 gewoond en gewerkt. Hij maakte beeldhouwwerken, tekeningen en schilderijen.

U kunt zich inschrijven via de intekenlijst die in de ontmoetingsruimte van de kerk aanwezig is of via de mail: [coraord@planet.nl](mailto:coraord@planet.nl) of via de telefoon van Cora: 024-3781040 .

Eigen bijdrage is € 10, contant te voldoen op de dag zelf (mocht dit bedrag een bezwaar zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester) .

U bent hartelijk uitgenodigd voor deze jaarlijkse in formele ontmoetingsmogelijkheid aangevuld met een vleugje cultuur.

U kunt op de intekenlijst aangeven hoe u in Heumen wilt komen:

Verzamelen om 9.15 uur bij de kerk voor de mensen die met een auto gaan en om 9.30 uur vertrekken.

De fietsers verzamelen om 9 uur bij de kerk en vertrekken om 9.15 uur

*Cora Oord, Saskia Schrader, Mieke de Graaf.*

*Jac. Maris aan het  
werk.*





# PASEN 2016



Foto's: Cecilia Reijnen

# OP PAD VOOR DORE

## Naar de Doopsgezinde Broederschapsvergadering I

Julius en ik 'togen' zaterdag 23 april naar de Doopsgezinde Broederschapsvergadering in Amersfoort. Het jaarverslag van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (de ADS) in papier bij mij in de rugzak, bij Julius natuurlijk op de iPad. Als U de papieren versie wilt lezen en van me lenen: het is zeer indrukwekkend wat er allemaal in Doopsgezind Nederland wordt ondernomen!

's Middags presenteerden verschillende Doperse gemeenten zich. Julius en ik kozen er een paar uit om hun verhaal aan te horen.

Ik koos o.a. de Doopsgezinde Gemeente in Groningen. Daar vindt één keer per maand de 'Doperse Dis' plaats. Eerst was er de Mennomaaltijd, voor ongeveer 30 mensen uit eigen gemeente. Kok Pijke wilde, aangezet vanuit zijn geloof, zijn roeping, ook voor anderen dan de eigen gemeente koken. Onder gezamenlijke maaltijden heeft men daarover in de gemeente vergaderd en men koos voor zwervers en daklozen. Die groep heeft vaak wekenlang geen warme maaltijd, mist warmte en gezelligheid, hun levensverwachting is ongeveer 50 jaar.

Men heeft eerst onder andere bij wijkagenten gepeild of er behoefte aan was en alleen reclame gemaakt bij daklozenopvang. Natuurlijk waren er eerst bedenkingen: "Wat gaat dat de gemeente wel niet kosten?" "Zijn er genoeg vrijwilligers?" "Zijn die daklozen niet agressief?" Maar er werden fondsen aangesproken, er was een benefietmaaltijd, een groepje ging mutsen breien en gaf de winst aan de pot. Het devies was: Laat je niet ontmoedigen, vertrouw op je geloof.

Wat bleek: speciaal mensen die graag iets doen sprak dit aan, dus mensen die niet persé verbonden waren met de gemeente; kinderen van Doopsgezinde leden bleken op eens tevoorschijn te komen en gingen meedoen en de daklozen corrigeerden elkaar op hun gedrag.

Hoe ziet zo'n avond er uit? Er werd gekozen voor kleine tafeltjes om het contact makkelijker te maken. Aan elk tafeltje zit een gastheer of -vrouw, de gasten worden bediend. Er wordt een voedzame maaltijd geserveerd, drie gangen, en elke gast mag twee keer opscheppen. Dankzij giften kon men een serveerwagen kopen. Per avond zijn er 60 à 80 gasten: o.a. Menno die op jonge leeftijd verslaafd raakte; Max, die in de schulden raakte en zich daar diep voor schaamt; Rienk die als Christus wil leven en daarom geen huis heeft en op blote voeten loopt.

Ik moet zeggen dat ik deze activiteit zeer indrukwekkend vond.

*Truus Fledderman*



# TAAKGROEP COMMUNICATIE

## Uitnodiging

Eén van de nieuwe taakgroepen in onze gemeente is de Taakgroep Communicatie, waarvan ondergetekende het aanspreekpunt is. Het meest opvallende dat deze taakgroep doet is het verzorgen van de tweemaandelijksse Onderweg en de website [www.dorenijmegen.nl](http://www.dorenijmegen.nl). Daarnaast verzorgt zij onder meer het jaarprogrammaboekje en vallen de externe contacten, onder andere met de Friedesgemeinde in Kels terbach, onder haar verantwoordelijkheid.

Maar ook het werven van nieuwe gemeenteleden valt sinds kort onder onze taken. Van de Remonstrantse Broederschap hebben wij daarvoor een subsidie van € 3.000 gekregen. Daarvan gaat de website opgeknapt worden, krijgen we een mooie kleurenfolder die in Nijmegen verspreid gaat worden, er komt een fraai bord aan de muur van de kerk dat duidelijk maakt wie wij zijn en voor de vrijwilligers van de taakgroep komt er een training in het gebruik van social media.

Met die vrijwilligers kom ik meteen op een heikel punt. Want de taakgroep bestaat momenteel uit slechts twee personen. Dat mogen er best meer worden! Vooral zoeken we iemand die het leuk vindt om onze Facebook pagina en Twitter account bij te houden, maar ook andere talenten zijn meer dan welkom. Heb je zin om ons tweespan te komen versterken of wil je daar wat meer over weten, neem dan vooral contact op met mij. Ik zie er naar uit!

*Cecilia Reijnen*

E: [reijnenC@gmail.com](mailto:reijnenC@gmail.com)

T: 024-377 68 31

M:06-382 08 387



# OP PAD VOOR DORE

## Naar de Doopsgezinde Broederschapsvergadering II

In het middagprogramma van de BV was er voor een aantal gemeenten gelegenheid om te presenteren hoe zij aan de gang zijn met vernieuwing in het gemeente-zijn.

De Arboretumkerk presenteerde met enthousiasme over het volledig samengaan van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en de Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB). Na een samenwerking van beide wortels van meerdere decennia hebben ze de wens uit beide gemeenten tot verdere integratie in één stichting gestalte gegeven. De beide wortels zijn wel formeel in stand gehouden om contact te houden met de landelijke koepelorganisaties, maar er is nu één enkele bestuurlijke organisatie waarin alle bezittingen (behalve het kerkgebouw) en activiteiten zijn ondergebracht. De Arboretumkerk werkt al vijftien jaar in taakgroepen waar door de activiteiten overzichtelijk gestructureerd zijn en het beter lukt om het werk in de gemeente goed te verdelen over de beschikbare mensen.

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg toonde inspirerend hoe zij op allerlei cultureel en spiritueel vlak plaatselijk (Zeeuws-Vlaanderen) samenwerkt in het culturele project 'Golfslag'. Als kleine gemeente lukt het toch om aantrekkelijke activiteiten te bieden door samen te werken met andere

kleine organisaties met vrijzinnige culturele verwantschap. Het lukt om culturele activiteiten op te zetten waarvoor ook van buiten de gemeente belangstelling is. Ook organiseert Golfslag de voedselbank vanuit de Doopsgezinde kerk in Aardenburg. Deze activiteiten geven positieve berichten over de gemeente en dat leidt ook tot duurzame nieuwe belangstelling.

In zowel Wageningen als Aardenburg blijkt dat het van belang is voor de gemeente om goede aandacht te hebben voor de kwaliteiten die de gemeente onderscheiden in hun eigen omgeving. Voor de groei van de Arboretumkerk is het belangrijk dat zij als vrijzinnigen in een nogal orthodoxe omgeving als enige een kinderopvang bij hun vieringen hebben gehad. De groei van de activiteiten in de Golfslag stoeit op het samenwerken tussen veel kleintjes (waar geen van hen de projecten domineert) in een omgeving waar er weinig cultureel aanbod van goede kwaliteit is.

*Julius S. Cohen*



# ALGEMENE LEDENVERGADERING

Foto's: Cecilia Reijnen



# ALGEMENE LEDENVERGADERING

## Verslag 19 mei j.l.

Op 19 mei 2016 was het weer tijd voor de haljaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met zoals altijd een volle agenda, maar deze keer ook een bijzondere agenda, want het beleid van de kerkenraad ten aanzien van de problemen met de predikant stond ter discussie. De opkomst was dan ook groter dan anders.

Toen ik aankwam, enigszins bijtijds, was er nog niemand om voor de koffie en thee te zorgen. Onze onvolprezen Edith Moens vulde meteen het geconstateerde gat op en ging aan de slag met koffiezetters en waterkoker, bijgestaan door nog enkele andere hulpvaardige handen. Het zorgde voor een wat alternatief begin van de vergadering: eerst twee agendapunten afhandelen en dan alsnog koffie en thee voor iedereen. Hierna volgde agendapunt vier, het coaching- en mediationtraject van predikant en kerkenraad en schriftelijke stemming over decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid. Er waren een paar serieuze bedenkingen, maar over het algemeen werd er weinig tegen het beleid ingebracht. Het leek voor de meeste aanwezigen duidelijk dat het uit elkaar gaan van kerkenraad en predikant niet anders kon en dat beide hun uiterste best hadden gedaan om dat 'in vriendschap' met elkaar te regelen. Veel leden leefden met de predikant mee. De stemming over het gevoerde beleid was duidelijk voor decharge van het bestuur.

Na de pauze bleek de kerkenraad zichtbaar opgelucht met de uitkomst van de stemming: geen breuk in de gemeente en zelfs een duidelijke meerderheid die hun werk goedkeurde.

Het vervolg stond grotendeels in het teken van de financiën. Gerard van der Heide stelde zich voor als nieuwe boekhouder naast Karen Dawson. Hij wil niet meteen de hele boekhouding overnemen, maar als het ware er in groeien en hij begint dan ook met het remonstrantse gedeelte van de boekhouding. Penningmeester Julius lichtte de cijfers toe en ook hier werden weliswaar enkele opbouwende kritiekpunten aangevoerd, maar over het geheel was iedereen tevreden met de gang van zaken. Opvallend was wel dat de Doopsgezinden bij lange na niet de begrote ledenbijdrage opgebracht hebben. Dat is toch wel een beschamende constatering! Hopelijk voldoen de wanbetalers alsnog aan hun financiële verplichting als de aanmaning op de deurmat valt. De voortgang van de projectgroepen en de implementatie van de taakgroepen kwam niet meer aan bod. Alleen gaf Julius nog aan dat de samenwerkingsgemeente in Wageningen al veel verder is met het werken met taakgroepen en dat we daar op bezoek kunnen gaan om van hen te leren. Wellicht kunnen we in de volgende ALV vertellen hoe dat bezoek was!

*Cecilia Reijnen*



## UIT DE KERKENRAAD

Beste broeders en zusters,

In september werd ik in de KR gekozen. Ik had er over nagedacht, wil ik dat onze DoRe kerk wil blijven bestaan? Ja, dat wil ik. Want waar zou ik anders in de redelijke nabijheid zo'n fijn saamhorigheidsgevoel van religieus beleven kunnen vinden. In het verleden heb ik veel gedaan voor de DoRe-kerk Nijmegen. Kindernevendiensten, kerstkaarten en continuïteitscommissie. En zo nu en dan nog wat losse zaken regelen. Nu was het zo ver dat ik tijd en (geestelijke) ruimte had voor de Kerkenraad.

Nou, ik viel met mijn neus in de figuurlijke boter. Er was veel werk te verzetten. Inmiddels komt alles in wat rustiger vaarwater.

Wat betekende dit voor mezelf?? Ik merkte bij mezelf dat ik er heel erg ervan overtuigd raakte dat 'onze' DoRe gemeenschap er moet blijven. Voor velen is het een plek van bezinning, waar we ons thuis voelen. Daar moeten we met elkaar de schouders onderzetten. Ik wil daar mijn medewerking aan verlenen, voor zover ik dat kan. En....ik merk dat ik er veel van leer, ik verrijk mezelf dus.

Ik hoop dat u ons werk als KR ook waardeert.

*Hansje Krelekamp-Tibben*

## CHASSIDISCHE VERTELLING

'Zeg, hoeveel weegt eigenlijk een sneeuwvlok?', vroeg een mees aan een wilde duif. 'Minder dan niks', gaf die ten antwoord. 'Dan moet ik je iets merkwaardigs vertellen', zei de mees. 'Ik zat op een tak van een den, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zacht en zonder geluid. Aangezien ik niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar bleven hangen. Op de kop af 3.741.952 waren het er. Toen de 3.741.953e vlok omlaag kwam - minder dan niks, zoals je zegt - brak de tak af.' Daarop vloog de mees weg. De duif, sinds de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig nadenken bij zichzelf: 'Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkele mens om de vrede in de wereld te verwerklijken.'

*(bron: [www.sporenvangod.nl/kwaad-en-lijden.html](http://www.sporenvangod.nl/kwaad-en-lijden.html))*

# EEN WONDERLIJKE AVOND

Verhalenverteller Godfried Beumers 21 april j.l.

Het begon al 's middags. Denise ging naar de kerk om er onder andere een huise lijke hoefijzeropstelling te maken van 20 stoelen en wat tafels. Na gedane arbeid ging ze thuis eten. Ondertussen was er ongezien een zwerper binnen geslopen die zich had ontfermd over alle koekjes. 's Avonds heeft ze de entree goed in de gaten gehouden. Bij dit heldere lenteweert is slapen bij volle maan 's nachts koud. Een extra jas is dan welkom!

Na ook het 'academisch kwartiertje' te hebben afgewacht waren er 11 luisteraars. Van die 11 kwamen er vier uit de directe omgeving. Dankzij de huis-aan-huis bezorging van flyers door Nico. Welgeteld zeven leden uit eigen kerk op een totaal van 125. Wonderlijk weinig. En dat voor één van de maar twee thema-avonden van dit jaar!

Antwerpenaar Jan van Boendale (1280 – 1351) schreef mysterieverhalen, Godfried en een bevriend Neerlandicus 'hertaalden' de verhalen en hij vertolkt ze nu.

De vertelling van Jesjoe is een eigen bewerking van het verrichten van wonderen met de bedoeling mensen te imponeren. Vader Josef was ambachtsman, oud, weduwnaar en impotent. Moeder Mirjam (Maria) een bekoorlijke maagd, sober en eenvoudig. De bisschop verbond beide op een grote huwbare markt als toen gebruikelijk. Mirjam raakte wonderwel zwanger.

Ontleend aan een verrassende Middeleeuwse vertelling over de ouders en de kindertijd van Jezus...

Verteld door professioneel verhalenverteller en theaterman  
**Godfried Beumers**

Een Jezus met veel menselijke trekjes, een fiksaantal woorden, een beetje spot en een forse doelschutter

**verhalen Avond**

Do 21 april, 20:00 uur  
DeRe-kerk  
Prof. Rutgersstraat 23  
Toegang: €10

Na afloop is er ruimte voor gesprek door deze verhalen worden onze beelden van Jezus opgehaald.

Zie ook [www.dorenmegen.nl](http://www.dorenmegen.nl) en [www.godfriedbeumers.nl](http://www.godfriedbeumers.nl)

De keizer beval een volkstelling en alle volk trok naar z'n geboortegrond. Onderweg vonden ze een wonderbaarlijk goedkoop onderkomen (immers alle logies waren bezet). Hoogzwangere Mirjam had rust nodig. Als vanzelf werd een kind geboren. Er was een wonderbaarlijk licht aan de hemel, een ster met een staart en engelenkoren. De baby was vroeg wijs en wonderlijk eigengereid. Zijn ouders hadden veel moeite met hem, geïllustreerd aan enkele fraaie 'dialogen'.

Van zichzelf had hij veel kennis zonder het eerst geleerd te hebben. Op kleuterleeftijd verrichtte hij al wonderen en deed dat ook op sabbat = zaterdag = rustdag! Mooie voorbeelden volgen. Wondertje op deze avond: meubelmaker Josef had in het verhaal een plank nodig. Hij had er eentje, maar niet van de goede maat. Godfried wendde zich tot Edith en drukte haar de 'plank' in handen. Samen moesten ze rekken en trekken tot die paste. En ja hoor, precies op maat!

Na de pauze pakte Godfried er een stoel bij. De vraag was wat wij hierin zagen in verband met gidsen en goeroes. We kwamen er niet uit. Nu ik wat meer tijd heb gehad, denk ik aan de volgende vergelijking:

Een musicus kan op zijn instrument klassieke muziek laten horen, maar ook moderne muziek. De musicus kiest zijn stijl en het publiek kiest wat het wil horen. Een verhalenverteller kan Jezus beschrijven als iemand die zeer bijzondere gaven heeft of als iemand die dwars en hinderlijk is. De verteller kiest zijn stijl en het publiek kiest wat het wil horen. Is er sprake van tegenstellingen of gaat het om hetzelfde, maar verschillende vormen ervan?

Godfried vertelde dat in alle grote godsdiensten de leidende figuren in hun kinderjaren als onhandelbaar werden beschreven. Hij wilde ook wel even kwijt dat in onhandelbare kinderen zomaar latere profetische leiders kunnen schuilgaan.

*Bieneke Meyboom-Donker*

Achteraf:

Wie helpt ons het volgende wonder te duiden:

Worden kosten noch moeite gespaard om een mooie thema-avond te organiseren en komen er nauwelijks eigen leden op af. Vijf van de zeven hadden een directe functie en die waren er dus vooral voor elkaar. Dat kan niet de bedoeling zijn. Praat samen over het waarom met de taakgroep Leren, zodat die er lering uit kan trekken voor de toekomst.

*Dit is een ingekorte versie van het verslag. De volledige versie vindt u op [www.doreijnmegen.nl/nieuws/](http://www.doreijnmegen.nl/nieuws/)*

## KLUSJESDAG

### Verslag 2 april j.l.

Op 2 april 2016 heeft de Stichting Exploitatie Kerkgebouw weer een klusjesdag georganiseerd om allerlei werkzaamheden in en rond het kerkgebouw te verrichten. We waren even bang dat er voor het weekend na de Pasen niet veel belangstelling zou zijn om de mouten op te stropen, maar dat viel reuze mee! Er kwam een behoorlijk aantal vrijwilligers. In de tuin, waarvan we in eerste instantie dachten dat er niet zo veel te doen zou zijn, werd heel hard gewerkt. Er kwam ook een voorstel om de heg aan de linkerkant van de hoofdingang te vervangen (de rechterkant is afgelopen herfst gedaan) en dat zal gaan gebeuren. Er waren nog meer voorstellen, de Stichting Exploitatie zal daar aandacht aan besteden.

In het gebouw werd opgeruimd, kasten werden uitgepakt, schoongemaakt, zelfs het lidenbord en alle nummertjes, punten en komma's hebben een sopje gekregen, en opnieuw ingepakt. Het gevolg was wel dat je zondags in een opgeruimde kast niet meteen kunt vinden wat je zoekt.

Tegen 13.00 uur hebben we met elkaar gezellig geluncht.

Een paar mensen konden nog even blijven, anderen moesten weg.

Namens de Stichting Exploitatie Kerkgebouw wil ik iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor haar/zijn inzet.

Wij waarderen het zeer.

*Ellen Hoogenhout-de Visser*

# LEKENPREEKJE

## Zinloos geweld

Mijn twee katten, waar ik erg gek op ben, stellen mij zo nu en dan voor een lastig dilemma. Komt er eentje thuis met een nog levend vogeltje in zijn bek, of een muis. Ik heb er geen moeite mee dat mijn katten jagen en vogeltjes doden, maar dat laten leven en ermee spelen, het lijden van zo'n prooidier, dat kan ik niet verdragen. Laat ze hun prooi gewoon meteen dood maken.

Eigenlijk vind ik dat ik op zulke momenten moet ingrijpen en de prooi uit zijn lijden moet verlossen, maar dat durf ik nooit. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om een dier dood te maken, zelfs niet als het de meest humane oplossing is.

Onlangs kwam Tinker, de grootste van mijn twee lieverds, thuis met een nog levende duif in zijn bek. Het arme dier was ten dode opgeschreven, maar Tinker maakte zijn werk niet eens af, hij verloor zijn belangstelling toen de duif niet meer bewoog en liet mij achter met de nog steeds levende duif en mijn dilemma. Kijk, en dan vind ik de natuur helemaal niet mooi. In tegendeel. De natuur is wreed, vol zinloos geweld en node loos lijden. Natuurfilms laten het volop zien, maar ook in je eigen achtertuin kun je getuige zijn van zinloos leed. En dan zijn er mensen die geloven dat het allemaal zó mooi in elkaar steekt, dat er een intelligente schepper aan het werk moet zijn. Nou, die zou ik dan wel eens ter verantwoording willen roepen. Had die schep-

per het lijden niet achterwege kunnen laten? Had hij geen leedvrije manieren kunnen bedenken om de natuur in evenwicht te houden? Dan zou zij vast ook niet zo gecompliceerd hoeven te zijn. Het is de aloude vraag naar de zin van het lijden, van het kwaad. Harold Kushner, een joodse rabbijn die in 1981 een boekje schreef over 'Als het kwaad goede mensen treft', stelt dat we, als we het lijden in de wereld willen begrijpen, het geloof in



Gods almacht moeten opgeven. God wil het lijden van (goede) mensen niet, maar kan het ook niet voorkomen. God lijdt met ons mee. Leed komt onder andere voort uit de natuurwetten, volgens welke Hij de

wereld geschapen heeft, en waarin Hij niet kan ingrijpen. Niet langer het wonder van de uitzondering, maar het wonder van de tot in detail geordende natuur geldt voor ons als bewijs van Gods bestaan. Maar God kan die eenmaal aangebrachte ordening niet doorbreken, ook niet als de gevolgen van natuurwetten soms verkeerd uitpakken, zo stelt Kushner.

En die natuurwetten zijn niet mooi, zou ik daar verbolgen aan toe willen voegen. Ik heb de duif uit zijn lijden verlost, voor het eerst van mijn leven heb ik mij niet afgewend. Maar des te meer vind ik de natuur wreed en wil ik wel eens weten of dat niet anders had gekund.

*Cecilia Reijnen*



*Opgedragen aan Machteld*

**De blauwe cichorei**

In de ochtend groet ik haar  
de blauwe cichorei,  
een wolk van licht om haar tere blauwe bloemen,  
wier lieflijkheid zo kwetsbaar is.  
Ze sluit weer snel haar bloeiend wezen,  
snakkend naar water in verzengende zon.  
En toch... iedere morgen vind ik haar weer,  
de blauwe cichorei,  
reikend naar de hemel,  
wetend van de dag en de dood.

*Fanneke van der Bent  
mei 1998*



Got up on a cool morning. Leaned out a window.  
No cloud, no wind. Air that flowers held  
For a while. Some dove somewhere.

Been on probation most of my life. And  
The rest of my life been condemned. So these moments  
Count for a lot - peace, you know.

Let the bucket of memory down into the well,  
Bring it up. Cool, cool minutes. No one  
Stirring, no plans. Just being there.

This is what the whole thing is about.

*William Stafford, 1914-1993*