

ONDERWEG

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?*
Luk. 24 : 32



OVERDENKING

Zomergedachten, startzondag en blinde vlekken...

Als ik aan dit stukje begin, vlak vóór de Vierdaagseweek, voorzegt het KNMI een inke temperatuurstijging. Niet goed en prettig voor de lopers. Maar in geval van nood is er professionele medische hulp.

In deze periode zijn er tallozen onderweg. Veel mensen viëren vakantie, en heel wat verkennen juist dan onbekende oorden.

Maar ook anderen zijn onderweg; géén vakantiegangers. Mensen die weinig of geen bestaansmogelijkheid meer hebben in het gebied waar zij leefden. Omdat hun huizen kapotgeschoten zijn, steden plat-gebombardeerd. Omdat zij vervolgd worden. Omdat er geen water, voedsel meer is. En om veel ellendigs meer. Als wij dat niet meer aan kunnen zien zetten we de knop om. Letterlijk of guurlijk. We creëren blinde vlekken. Uit onmacht. Uit...?

Vluchtelingen hopen op een bestaan in een land dat zij niet kennen. Of dat heel anders blijkt te zijn dan in de verhalen die ze hebben gehoord. Ze zien gewoonten die soms ingaan tegen veel van wat zij belangrijk vinden. Voor die vluchtelingen zetten mensen om ons heen zich vaker in dan wij denken, en dan wij kunnen of willen. Ook in Nijmegen.

In dat Nijmegen staat ons kerkje, vlakbij de Groenewoudseweg. Daar komen we als - vaak kleine- kring DoRe'ers vrijwel elke zondag samen. De meeste gemeenteleden zijn niet meer jong, maar wel bereid en in staat opnieuw op weg te gaan, naar toekomst te kijken. Wat willen we, wat kunnen we, wat hopen we... ?

In het 19^{de} hoofdstuk van Exodus staat iets over hoop, over opnieuw-beginnen; in de bijbel is er telkens sprake van *'uithuilen en opnieuw beginnen'* (Wim Kan, Ouderjaars-conferentie 1960).

In Exodus wordt geschilderd dat Mozes *'van de berg neerdaalt'*, naar de gemeente. Dan staat er: *'Mozes heiligt hen en zij wassen hun kleren'*. Een mooi beeld: wat door het leven vuil geworden is weer een fris, helder, gezicht geven.

'Opnieuw beginnen'... . Met frisse moed, met nieuw élan, samen-zijn rond verhalen van alle tijden. Ons mee laten nemen in de kracht van rituelen. En bereid zijn tochtgenoot te worden waar dat wenselijk of nodig is.

Op 18 september, startzondag en begin van de Vredesweek, staan we stil bij 'blinde vlekken' in onze tijd, het jaarthema voor het komende seizoen. Een week later wordt die week 'in Bezielverband' afgesloten, in een viering in de Dominicuskerk, samen met Eata-parochianen en Boskapellers.

Anèt Saal, juli 2016

KERKDIENTEN

De kerkdiensten vinden plaats **in de Do-Re kerk** op elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand, tenzij dit een kerkelijke feestdag is.

Na elke dienst is er een collecte voor onze diaconale projecten.

31-07	dr. E. Cossee	04-09	Beziel Wandelen
07-08	Beziel Wandelen	11-09	ds. P. Nissen
14-08	ds. H. van den Berg	18-09	Startzondag, drs. A. Saal
21-08	ds. E. Swinkels-Braaksma	25-09	ds. H. Noordeman
28-08	ds. H. Noordeman	02-10	Ds. J. Bundschuh, daarna wandeling

Mutaties

De echtparen Hilbrand en Goebels hebben hun lidmaatschap opgezegd.

CORRECTIE

In de vorige Onderweg zijn bij het in memoriam van Aartje Koch de laatste twee regels weggevallen. Er had moeten staan:

Zeker ook verdrietig omdat we haar zullen missen, maar ook dankbaar voor haar leven. *Els de Clercq*

VAKANTIE

Kerkenraadsleden hebben ook vakantie nodig! Hier volgen de data waarop zij afwezig zijn:

Hansje Krelekamp-Tibben: 4-8 t/m 4-9

Julius Cohen: 29-8 t/m 11-9

Marieke Hartgerink: 6-8 t/m 24-8

Peer Meijboom: begin oktober

Tijdens de vakantie van Hansje Krelekamp is Peer Meijboom het aanspreekpunt voor wie behoefte heeft aan pastorale zorg.

BLINDE VLEKKEN

'Blinde Vlekken' wordt het jaarthema van 2016 -2017. U zult daar meer over horen, én lezen in Onderweg.

Helaas is het al sinds ongeveer mei mijn eigen thema, maar dan letterlijk: sinds die tijd is mijn zicht erg achteruit gegaan, dansen letters in de krant en in boeken, herken, zie ik gezichten van mensen niet meer van ongeveer 3 meter afstand, vinden rechte lijnen dat een beetje golven toch aardiger staat.

Waarom schrijf ik dit in Onderweg? Omdat ik hier zo van geschrokken ben en soms een beetje in paniek, (vanwege de slechte vooruitzichten) dat ik besloten heb een half jaar als kerkenraadslid te stoppen om mijn evenwicht weer te vinden, uit te zoeken hoe ermee te leven, en me te richten op het vinden van goede hulpmiddelen etc. Ik blijf wel contactpersoon van onze kring Centrum/ Hart en lid van de taakgroep Vieren.

Vooruit lopend op het jaarthema: niet meer genieten van alles wat er volop over is, wordt niet mijn blinde vlek!

Truus Fledderman

BEZOEK UIT KELSTERBACH

Vrijdag 30-09 t/m zondag 2-10

Op 30 september aanstaande komen onze vrienden van de Evangelische Friedensgemeinde uit Kelsterbach weer naar Nijmegen. Liesbeth Moree, Marijn Bosma en Nico Bibo zijn bezig om een aantal activiteiten voor ze te bedenken en te organiseren.

Om een tipje van de sluier op te lichten: zaterdag overdag is het plan om een wandeling te maken en/of een rondleiding te krijgen op het nieuwe stadseiland Veur Lent. Zaterdagavond eten we in de kerk met aansluitend een korte dienst. Zondag willen we na een korte dienst bezield gaan wandelen in de Ooijpolder. Na de lunch zullen onze vrienden dan weer naar Kelsterbach afreizen.

De organisatie kunt u overlaten aan het bovengenoemde trio, maar een warm welkom kan alleen door de leden/vrienden van onze gemeente gegeven worden! Houdt u dus een aantal dagdelen vrij in het weekend van 30 september tot 2 oktober en doe mee aan dit grensoverschrijdend contact!

Nico Bibo



AGENDA

Activiteiten binnen en buiten de gemeente

Augustinuslezing 'Eindeloos leven'

Dinsdag 30-08-2016

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot het goede, het gelukkige leven is uitgenodigd voor deze avond. We laten ons dan inspireren door wat Augustinus uit eigen ervaring te vertellen heeft over eindeloos leven.

Inleider: Karel Peijnenborg

Waar: De Boskapel, Graafseweg 276 Nijmegen

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

De zaal is open vanaf 19.45 uur

Kosten: € 10,-

Bezoek van Evangelische Friedesgemeinde Kelsterbach

vr 30-09 t/m zo 2-10-2016

Zie pag. 5. Nadere berichtgeving volgt nog.

Klusjesdag in de kerk

Zaterdag 15 oktober

Er is weer van alles te doen aan het gebouw en de tuin, dus uw hulp is van harte welkom. Voor een lunch wordt gezorgd!

Aanvang: 10.00 uur

Podiumgesprek

'Vrede verbindt'

Maandag 19-09-2016

"Verbinden is niet terug trekken of eenzijdig denken of de waarheid bezitten; verbinden is een vorm van beschaving." Aldus Klaas van Egmond, faculteitshoogleraar geowetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Op deze avond wordt hij geïnterviewd en wordt er een gesprek met het publiek gevoerd over een mens- en wereldbeeld waarin tegenstellingen worden overbrugd.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 u)

Plaats: Boskapel, Graafseweg 276 Nijmegen.

Kosten: € 7,50 p.p.

OP BEZOEK

Bij de Arboretumkerk, Wageningen

Op zondag 26 juni zijn Cecilia Reijnen en ondergetekende op bezoek geweest in de dienst van de Arboretumkerk in Wageningen; in de ring Arnhem-Twente zijn zij toch wel de gemeente die onze grote broer of zuster is met ruim driehonderd leden/vrienden.

De Arboretumkerk in Wageningen is het vrijzinnige huis voor de samenwerkingsgemeente van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en Vrijzinnigen Nederland (v/h de Nederlandse Protestanten Bond) in Wageningen. Hun motto is 'Vrijzinnig op weg'; dat motto keert regelmatig terug in de dienst en in het maandblad.

De dienst op 26 juni 2016 in de Arboretumkerk stond in het kader van de uitzending van hun jongeren die voor hun eindexamen zijn geslaagd en na de zomer verder de wereld intrekken om te gaan studeren of werken. In deze dienst wordt nog eens benadrukt dat wat de Gemeente je kan bieden: 'grond onder je voeten', 'steun in je rug' en

'een dak boven je hoofd', gesymboliseerd door de Hebreeuwse bèt \beth . De jongeren krijgen in deze dienst de gelegenheid om zich uit te spreken over hetgeen ze in de gemeente vinden; naast een prettig geestelijk thuis blijkt dat vooral de gelegenheid om (met elkaar) momenten te hebben om stil te staan bij vragen over het leven. Ouders

spreken zich in de gemeente uit over wat zijn in hun opgroeiende kinderen zo waarderen. Dat kan ook in brieven van ouders aan hun kinderen, net zoals Paulus eertijds brieven zond aan de eerste christengemeenten.

In de dienst zijn op verschillende momenten een muzikaal intermezzo opgenomen, verzorgd door enige leden en ook door de jongeren die zo nog eens de gedegenheid krijgen hun talenten tentoon te spreiden. Als omlijsting van de overdenking werden we onthaald om mooi cello-

spel, waarin ruim te ontstaat de overdenking te laten beklijven.

Na de dienst spraken we over praktische zaken (Taakgroepen en website) met de voorzitter en webmaster van de Arboretumkerk.

In de Arboretumkerk hebben we een mooie dienst meegevierd en wellicht kan onze Samenwerkingsgemeente inspiratie opdoen uit het voorbeeld van onze grote broer/zus.

Julius S. Cohen





VAN DE KERKENRAAD

Na een rustige zomerperiode pakken we de draad weer op. De zondagsdiensten zijn mees tal aardig bezocht. In de pastorale zorg is zo nodig voorzien en onze Taakgroepen zijn zich aan het ontwikkelen.

Per januari 2017 hebben we geen vaste predikant meer maar met wisselende gastpredikanten kunnen we de zondagse diensten door laten gaan.

Financieel ontstaat er een nieuwe situatie.

Tijd om samen met u vooruit te denken over de toekomst van onze samenwerkingsgemeente DoRe. De kerkenraad wil graag in gesprek met allen om te zien wat er leeft en wat onze mogelijkheden zijn.

Dat willen we doen om te beginnen op **zondag 28 augustus 2016**, na de dienst in de kerkruimte.

De volgende vragen willen we bespreken:

- Wat is jouw/uw eigen drijfveer om bij deze DoRe kerkgemeenschap betrokken te zijn? Waarom wil jij bij ons horen?
- 'Omdenken' vanuit anderen. Waarom denk je/u dat anderen bij onze kerkgemeenschap willen horen?
- Uit beide voorgaande kunnen we de kwaliteiten van onze gemeente halen. Kunnen we die versterken en inzetten voor een bestendige toekomst? Welke goudklompjes dragen we mee in onze zakken en tassen? Missen we dan nog iets? Wat?
- Prioriteiten stellen:
 - Aan welke wensen werken we eerst?
 - Welke daarna?
 - Is een vaste eigen predikant één van die wensen? Wat is er nodig om dat te realiseren?
- Wie willen daaraan een bijdrage leveren?
- Volgende bijeenkomst afspreken.

Julius Cohen

We hebben in het organogram van onze kerk (zie links) de portefeuillehouders ingevoerd als contactpersonen tussen kerkenraad en taakgroepen.

De namen van de contactpersonen staan in het organogram vermeld.

Nieuw is dat Marieke Hartgerink de rol van Truus Fledderman waarneemt als portefeuillehouder voor de Taakgroep Vieren. Ondergetekende neemt als portefeuillehouder van Marieke de Taakgroep Leren over.

Peer Meyboom



BUITENDAG 2016

verslag

Ruim 20 gemeenteleden trokken die zondag naar het schilderachtige Heumen, om daar eerst de dienst in de mooie achttiende-eeuwse Protestantse Kerk bij te wonen. Met onze aanwezigheid was de kerk goed gevuld. De organist speelde met verve en er werd krachtig gezongen.

Dominee C.G, den Hertog leidde de dienst en wat mij betreft, ik maakte voor het eerst kennis met een tekst uit Numeri, 9:15-23. 'Wanneer de wolk blijft hangen boven de ontmoetingstent, blijven de Israëlieten op hun plek, wanneer de wolk verder trekt, breken de Israëlieten hun tenten af en trekken verder.' De juiste dingen doen op het juiste moment. Juist of niet juist, maar toen we na a oop buiten onze koe stonden te drinken, begon het wel te regenen. Maar daarom niet getreurd want onze eerste rondleiding in het teken van de kunstenaar Jac Maris (kleinzoon van de 'grote' Jacob Maris) vond plaats in en om de kerk. Een prachtig keramiek van Jac Maris aan de buitenkant van de kerk herinnert aan de slag op de Mookerhei waar twee broers van Willem van Oranje, namelijk Lodewijk en Hendrik van Nassau het leven lieten tijdens een dramatisch gevecht tegen de Spanjaarden. 'Plutôt mort que vaincu, genereux sang de Nassau, liever dood dan overwonnen, edel bloed van Nassau' is te lezen zowel op het keramiek buiten als op de opvallende cenotaaf binnen in de kerk.

Na deze uiteenzetting nodigt onze gids van de dag, de heer Leo Ewals, ons uit naar het Jac Maris huis, het charmante ateliermuseum even buiten Heumen. De organisatieclub van deze buitendag

(Cora Oord, Saskia Schrader en Mieke de Graaf) hadden als tweede deel van het programma een bezoek aan dit museum bedacht. Leo Ewald, die in de kerk al wat uitleg had gegeven, ging als enthousiaste conservator hier verder met de vele beeldhouwwerken en tekeningen van Jac. Maris. Grootvader Jacob Maris was bekend van de Haagse Schilderschool, dus werd hem aangeraden maar een andere tak van kunst te kiezen.

Jaco heeft hier van 1926-1994 gewoond en gewerkt en was 80 jaar actief als kunstenaar van zijn 14^e tot 94^e. In 1996 is hij overleden.

Dit Blokhuis werd ooit door Staatbosbeheer als expositieruimte gebouwd voor een grote landbouwtentoonstelling in Den Haag in 1913. De Heumense grootgrondbezitter J. Luden kocht het nadien en liet het in de Looistraat plaatsen. In 1924 verkocht hij het met de grond erbij (nu beeldentuin) aan de gemeente Heumen, waarna het werd verhuurd als boerenshuur.

Het is een vierkant gebouw met een verhoogd dak – met ramen rondom – dat gedragen wordt door decoratief bewerkte houten kolommen.

Door de lichtinval en de ruimte was het zeer geschikt als kunstenaarsatelier. Als eigenzinnig klein mannetje wist Jaco zich als nieuwe huurder op te dringen. Wegens geldproblemen was hij net uit zijn vorige woning gezet.

Langzamerhand werd er een woonruimte aan gebouwd, de palen muren werden vervangen door tochtlichtsteen en het lekke rieten dak van pannenen. Gas, water en licht kwamen.

In 1923 trouwde hij met Elisabeth van Meren. In dat jaar werd ook de Universiteit in Nijmegen gesticht. Dat trok veel R.K. instellingen aan, die hun leerlingen onderdak boden en zeer goedkoop onderwijs aan de universiteit. De kloosterorden gaven Maris opdrachten om kunstwerken te maken van hun ordetichters, Mariabeelden e.a. Vanwege die opdrachten is de van oorsprong Lutherse kunstenaar katholiek geworden. Hij heeft veel religieuze kunstwerken en tekeningen gemaakt en vermenigvuldigd. De conservator is die nog steeds aan het opsporen om ze in dit museum te verzamelen en tentoon te stellen.

Na de oorlog maakte hij vele verzetmonumenten voor de wijde omgeving.

Voor de beeldentuin was het helaas te regenachtig weer.

We sloten af met een late, eenvoudige lunch verzorgd door enkele vrijwilligers van het ateliermuseum.

Tot slot, veel dank aan Cora, Saskia en Mieke voor de mooie en interessante dag die ze voor ons hebben georganiseerd.

*Bieneke Meyboom – Donker
Lia Visser*



LEKENPREEKJE

Nieuwe wijn in oude zakken

Het jaarthema 'Gidsen en goeroes' is bijna passé en dan kom ik deze prachtige uitspraak tegen in de nieuwste Doopsgezind NL: "Lang ben ik alleen maar een volgeling geweest die, als kind van gereformeerde ouders, geloofde wat mij werd voorgezegd. Nu ben ik met overtuiging een leerling die wil weten wat het betekent om te geloven in het leven en in de God die leven geeft."

Wat een mooie samenvatting van een waarschijnlijk lange leerweg. Volgeling zijn stellen tegenover leerling zijn. Van gidsen en goeroes volgen naar leerling van God en van het leven zijn, zonder de wijsheid van gidsen en goeroes helemaal overboord te zetten. Hij heeft de kerk immers niet verlaten!

Ik stel me voor dat Jezus dezelfde weg van volgeling naar leerling is gegaan. Als kind en jongeman leerde hij de leefregels van de Thora kennen en volgde hij wat hem in de synagoge werd voorgezegd. Hij ging echter steeds meer zelf nadenken over de leefregels en kwam tot de conclusie dat ze allemaal particuliere uitwerkingen waren van slechts twee geboden: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grootste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." (Mt 22, 37-39). Van hieraf is hij geen volgeling meer, maar een leerling. En hij zet wat hij door te volgen geleerd heeft niet overboord, maar geeft er geleidelijk aan een eigen interpretatie aan: hij legt de Thora niet langer naar de letter uit, maar naar de geest. Hij leert van God en van het leven

wat de Thora eigenlijk bedoelt te zeggen. Het is in zekere zin nieuwe wijn in oude zakken, en inderdaad: de oude zakken scheuren en het christendom ontstaat. Maar dat is pas veel later.

Jezus gaat zijn nieuwe visie verkondigen en krijgt medestanders. Volgelingen of leerlingen? Voor iemand die volgeling wil zijn geeft Jezus niet veel aanwijzingen om op te volgen. Hij geeft twee leefregels en laat het aan de ander over om die zelf een concrete invulling te geven, ieder dag opnieuw. Op andere plekken in de bijbel geeft hij wel voorbeelden van hoe je die leefregel zou kunnen uitwerken, bijvoorbeeld in de Bergrede en in de vele parabellen die hij vertelt. Maar nergens schrijft hij dwingend iets anders voor dan 'heb God lief en de naaste als jezelf'.

Voor volgelingen heeft Jezus eigenlijk helemaal geen ruimte. Hij dwingt met zijn twee geboden om zélf na te denken en zélf uit te maken wat het betekent om daarnaar te leven. Om je telkens weer af te vragen: handel ik nu naar de geest of naar de letter van de wet? Wat vraagt deze situatie van mij als ik naar de geest van de wet wil leven?

Het lijkt mij haaks op die ene les van Jezus staan om gelovig te leren en handelen te willen vangen in dogma's. Dat zijn slechts oude zakken die het misschien nog een tijdje houden, maar uiteindelijk zullen knappen omdat de wijn steeds vernieuwd wordt. Steeds weer vraagt Jezus naar de geest van de wet en geven wij zelf het antwoord.

Cecilia Reijnen

Verborgen God

U roepen wij aan tegen beter weten in
En toch zoeken wij geborgenheid en troost
in de plooien van uw liefde
in de gebrokenheid van ons leven.

Ontferm U over ons leven

Neem het op in het grote verhaal van de vrede
Sterk in ons het geloof in dit andere verhaal
Neem onze twijfel en ons ongeloof voor wat het is
Breng ons dichter bij de kern van het leven
zoals het in uw licht is bedoeld.
Kom met dit licht door onze sluier van gedachten
en open ons voor uw Geest

(uit: T. Barnard en N. Viëtor, God aan)