



ONDERWEG

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde -Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?*
Luk. 24 : 32



OVERDENKING

“Wie van het leven houdt
en gelukkig wil zijn
moet niet kwaadspreken
en geen leugens vertellen.
Laat hij het kwaad uit de weg gaan
en doen wat goed is,
naar vrede streven
en er zich voor inzetten.”

1 Petrus 3:8 – 11

De vredesweek is misschien al voorbij wanneer deze Onderweg bij u in de bus valt, maar het gaat ook niet om die ene week. Het gaat om de innerlijke gesteldheid waardoor we vrede kunnen ‘maken’, vrede met onszelf en onze omgeving, vrede, ondanks de soms bedreigende uitdagingen die op ons afkomen.

Die uitdagingen zijn niet gering. We bevinden ons in een volksverhuizing, waardoor onze westerse samenleving snel aan het veranderen is. Het nieuws laat ons machtige mensen zien die er een plezier in scheppen om leugens te vertellen, om verdeeldheid te zaaien. We worden verdrietig en voelen ons machteloos wanneer er weer een bericht is over zoveel duizend bootvluchtelingen waarvan er een groot aantal verdronken is in de Middellandse zee. In onze eigen gemeente zijn we geconfronteerd met een nieuwe situatie zonder vaste predikant en dat vraagt inventiviteit, samenwerking en creativiteit.

En dan lezen we die paar zinnnetjes uit de brief van Petrus die ons simpele richtlijnen aanreikt voor een gelukkig leven: spreek geen kwaad, lieg niet, doe het goede en streef de vrede na.

Daar kunnen we in onze eigen omgeving wat mee, daar kunnen we in onze DoRe-gemeente wat mee, daar kunnen we wat mee naar de vluchteling die hier veiligheid zoekt en medemenselijkheid zo nodig heeft.

Mooie, duidelijke zinnnetjes van Petrus die ons kunnen helpen wanneer we wat overspoeld dreigen te raken door politieke onrust, polarisatie, een overmaat aan menselijk leed of gewoon verdriet binnen de familie.

Vrede en alle goeds

Lia Visser

KERKDIENTEN

De kerkdiensten vinden plaats **in de Do-Re kerk** op elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand, tenzij dit een kerkelijke feestdag is.

Na elke dienst is er een collecte voor onze diaconale projecten.

25-09	Beziëld Verband viering in Dominicuskerk	30-10	dr. T. Barnard
02-10	10.00 uur viering, ds. Bundschuh, 10.30 uur Beziëld Wandelen	06-11	Beziëld Wandelen
09-10	Dr. H.D. van Hoogstraten	13-11	drs. A. Saal
16-10	ds. P. Nissen	20-11	Laatste zondag Kerk. Jaar. Herdenking overledenen. Ds. P. Nissen
23-10	ds. van der Woude	27-11	1e advent, ds. H. Noorde- man (geen beziëld wande- len)

Mutaties

mevr. (Marjo) v.d. Wur -Veltmeyer is verhuisd naar: Steenacker 2, 6581 JN Malden

Overleden op 91-jarige leeftijd op 11-08-2016: Cock d Visser-Schippers

Op 10 augustus 2016 is het echtpaar van Es verhuisd naar Beethovengarde 239, 5344 CR Oss

Op 7 september is overleden Bert Will, lid van de Remonstranten.

EVEN VOORSTELLEN I

Hans Dirk van Hoogstraten

Hans Dirk van Hoogstraten is tweeledig emeritus: hij werkte als predikant, o.a. in de Utrechtse Leeuwenbergh Kerk, en als universitair hoofddocent ethiek aan de Radboud Universiteit. Tegenwoordig gaat hij nogal eens voor in NPB groepen ('Vrijzinnigen Nederland'), omdat daar zijn stijl - een combinatie van docent en voorganger, met een vleugje theater - gewaardeerd wordt. Wat heeft deze stadsgenoot nu te zoeken bij de DoRe-gemeente Nijmegen? Via jurist en theoloog Thijs van Hoogstraten, voorman bij de Doopsgezinden te Amsterdam, loopt er een lijntje naar Do. Maar ook Re wordt niet vergeten: Hans Dirk is vriend van de Remonstrantse Broederschap. Zie ook: hansdirk.vanhoogstraten.org

IN MEMORIAM

Cock de Visser-Schippers 1925-2016

Op 11 aug. j.l. is in Grave overleden Cock de Visser-Schippers op de leeftijd van 91 jaar. Cock was een levendige, beweeglijke vrouw. Ze hield ervan een grapje te maken, te plagen. Voor wie Cock kent, denkt misschien ook aan haar grote blauwe ogen, die vol humor waren. Cock was een zorgzame vrouw. Zorgde misschien beter voor anderen dan voor zichzelf. Zij was samen met haar man Arie, die zo'n anderhalf jaar geleden overleed zeer geregeld in de kerkdiensten, in de tijd dat zij daartoe nog in de gelegenheid waren. Ook waren zij trouw bezoeker van de kring West. Cock heeft in het grijze verleden de kinderkring geleid in de Remonstrantse kerk op de Oranjesingel. Zeer trouw bezocht zij mensen op Dekkerswald, bijna 30 jaar lang twee keer per week. Cock was enthousiast Remonstrants. Zij is in rust overleden in de Catharinahof in Grave, vol vertrouwen in de nabijheid van haar kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, die geheel in haar geest vol zorg waren. Belangrijk in het geloof van Cock de Visser was het samenzijn van mensen in verbondenheid.

Els de Clercq



EVEN VOORSTELLEN II

Annemarieke van der Woude

Annemarieke van der Woude (1963) is als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Zij deelt de predikantsplaats daar met Peter Nissen. Tevens is zij redactiesecretaris van Speling, tijdschrift voor bezinning. Van 2005-2015 was zij werkzaam als geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Renkum. Annemarieke woont in Nijmegen.

AGENDA

Activiteiten binnen en buiten de gemeente

Bezielde Verband Viering

Zo 25-09-2016

Plaats: Dominicuskerk, Prof Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen

Aanvang: 10.30 uur

Een oecumenische viering in het kader van de vredesweek. Namens onze gemeente zal voorgaan ds. H. Noordeman.

Bezoek uit Kelsterbach

vr 30-09 t/m zo 02-10-2016

Zie pag. 7 voor meer informatie.

Lunch met inspiratie

di 04-10-2016

Tijd: 12.00 – 13.30 uur

Plaats: DoRe-kerk

Iedereen is van harte welkom op deze lunch. Aan het einde wordt een kleine eigen bijdrage in de kosten gevraagd.

Aanmelden kan via de intekenlijst op de leestafel na de zondagsdienst en bij Paul van Es, T 0412 – 450 978

M 06 – 515 23 357 E pvanes@wxs.nl

Klusjesdag

za 15-10-2016

We gaan er vanaf 10.00 uur weer samen tegenaan voor het onderhoud van kerk en tuin. Iedereen is van harte uitgenodigd, voor een lunch wordt gezorgd.

Algemene Ledenvergadering

do 20-10-2016

De vergadering wordt gehouden in de DoRe-kerk. Vanaf 19.30 uur is er thee/koffie, om 20.00 uur beginnen we. De agenda ontvangt u nog.

Ledenraadpleging

Zo 30-10-2016

Plaats: DoRe-kerk

Aanvang: 11.45 uur

Na de dienst en het koffiedrinken is er weer een algemene ledenraadpleging waarin we het hebben over de toekomst van onze gemeente. Zie ook pag. 9

Cursus 'Blinde vlekken' I en II

za 22-10 en za 19-11-2016

Aanvang: 10.00 uur

Plaats: DoRe-kerk

Kosten: € 5 voor niet-leden.

De eerste twee van drie bijeenkomsten over onbekende bijbelboeken, geleid door Peter Nissen. Zie pag. 13 voor meer informatie.

BEZOEK UIT KELSTERBACH

Op vrijdagavond 30 september arriveren onze vrienden van de Evangelische Friedensgemeinde Kelsterbach weer in Nijmegen voor een bezoek aan onze gemeente. Zaterdag gaan we naar museumpark Orientalis. Wie mee wilt, u bent van harte uitgenodigd, moet even de agenda op onze website in de gaten houden voor het juiste tijdstip. Zaterdagavond om 19.00 uur is er een gezamenlijke zelf gemaakte maaltijd in de kerk. Wilt u mee eten en/of helpen met de voorbereiding, neem dan contact op met Liesbeth Moree (T 024-345 16 06, E lmoree12@gmail.com), Marijn Bosma (T 024-356 35 42, E info@bosmagra.ek.nl) of Nico Bibo (T 024-324 13 55, E nicobibo@gmail.com). Op zondag 2 oktober is er een korte dienst met ds. Bundschuh als voorganger. Let op, deze dienst begint om 10.00 uur!! Daarna is er vanaf 10.30 uur Bezielend Wandelen.

VERNIEUWDE WEBSITE

www.dorenijmegen.nl

Met plezier laat ik u weten dat onze gemeente een vernieuwde website heeft, zie www.dorenijmegen.nl. Het uiterlijk heeft eeninke opfrisbeurt gekregen en de inhoud is nu helemaal up-to-date. Nieuw is onder meer het motto 'Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap', dat bedacht is door Lia Visser.

Ter illustratie zijn foto's gebruikt die in onze gemeente door diverse gemeenteleden gemaakt zijn. Foto's met gemeenteleden erop zijn afgewisseld met foto's van de kerkeramen en andere details van onze kerk, dit om een levendig beeld van onze gemeente te creëren. Mocht u herkenbaar op een foto staan en daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij ondergetekende, E webmaster@dorenijmegen.nl

Neem vooral een kijkje op de nieuwe website en laat het mij weten als u vragen, opmerkingen of verbeteringen hebt. Ook items voor onze agenda en de nieuwsrubriek

'Actueel' kunt u naar mij sturen op genoemd emailadres.

Cecilia Reijnen



BOEKRECENSIE

Godsdienst op 18de-eeuwse schepen

Dit voorjaar verscheen een mooi uitgegeven boek getiteld 'Zeegang'. Een boek over zeevarend Nederland in de achttiende eeuw met prachtige illustraties, uitgegeven bij de WalburgPers, Zutphen. De auteur: prof. Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar Zeege-schiedenis aan de Universiteit Leiden. Jaap Bruijn is geen onbekende in remonstranten-land. Hij maakte deel uit van het College van Curatoren en zat in de Commissie tot de Zaken. Voorts is hij lid van de Remonstrantse gemeente Leiden.

Uitgebreid wordt in 'Zeegang' stil gestaan bij de omstandigheden van de zeevarenden aan boord van de zeilschepen, maar wat het werk extra interessant maakt is de aandacht voor de Godsdienstige zorg aan boord. Niet alleen werd de scheepsbel geluid voor het wisselen van de wacht, voor de drie maaltijden, het spreekuur van de chirurgijn, maar ook voor het ochtend- en avondgebed als dagopening en dagsluiting. Alle opvarenden waren verplicht te komen. Er waren vogels van zeer verschillende godsdienstige pluimage aan boord en ook de remonstranten worden genoemd.

Ook valt er veel interessants te lezen over de slavenhandel en de slavernij en hoe deze

met theologische argumenten werd gerechtvaardigd. Was Cham, een van de drie zonen van Noach, niet door zijn vader wegens zijn verfoeilijk gedrag voor eeuwig vervloekt? En niet te vergeten ook al zijn nakomelingen, die nu de volken van Afrika vormden? Slechts een enkele predikant aan boord maakte tegen de slavenhandel bezwaren.

Wellicht was een verklaarende woordenlijst van nautische termen, die voor de landrot soms moeilijk te begrijpen zijn, een aanwinst geweest.

Kortom een boek dat van harte is aan te bevelen bij wie in dat aspect van in onze vaderlandse geschiedenis belangstelt.

ISBN9 789462 490987

Nelleke Wentges-Viëtor



VAKANTIE

Peer Meyboom, de voorzitter van onze kerken raad, is op vakantie van 24 september tot en met 8 oktober. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met penningmeester Julius Cohen, T 06-156 47 199.

EEN EERSTE KIJKJE IN DE TOEKOMST

ledenraadpleging 28 augustus

Een eerste kijkje in de toekomst

Heeft het ko egesprek na de dienst zelden te maken met de inhoud van de preek? Vandaag 28 aug. 2016 wel wat mij betreft. Ds. Noordeman hield ons voor “heb vertrouwen” en datzelfde hoorde ik ook in het gesprek over de toekomst daarna.

Maar natuurlijk krijg je dan meteen de vraag: waarin dan? Hoe komen we daar dan? Vanzelf zal het niet gaan Met het vertrek van de predikant ontstaat er een nieuwe situatie. Hoe gaan we daar mee om?

De vragen die aan de orde kwamen stonden al in Onderweg van aug. Vandaag zijn we begonnen met onszelf in het hier en nu.

Waarom wil je zelf bij onze Do-Re horen?

- Ik wil de (vaste) predikant ontmoeten;
- Contact met gelijkgestemden;
- Ik verwacht ondersteuning bij het geloof;
- Ik verwacht spirituele ontwikkeling;
- Dit voorgaande in gesprek met anderen;
- Doorgaan met waar we al mee bezig zijn;
- Ik wil graag verjonging zien;
- Uitwisseling van gedachten over het leven;
- Geworteld in een traditie;
- Geloven met verstand en met het hart;
- Ik zoek ruimte en vrijheid samen met anderen;
- Hier kan ik gesprekken voeren die ik elders niet kan voeren.

Waarom willen anderen bij onze Do-Re horen?

- Vanwege het samen zijn;
- Belangstelling voor elkaar;
- Veelheid aan ideeën;
- Ontmoeting met gelijkgestemden;
- Uitwisselen van gedachten die er toe doen;
- Anderen hebben geen tijd in het weekend voor een kerk;
- Men denkt bij kerk aan dogma's;
- We moeten met onze rijzinnigheid meer aan de weg timmeren;
- Een charismatische persoon genereert de aandacht.

Zijn voorgaande ook kwaliteiten voor onze toekomst? Ja.

- Hierbij heb ik de aandacht gevraagd om een zijpadje te bewandelen;
- Je kunt op verschillende manieren tegen onze Do-Re aankijken:
- Je betaalt jaarlijks een eigen bijdrage en verwacht daarvoor een áll-in-pakket'

Op zondag een kerkdienst;
Gezellig na kletsen met ko e en een koekje;
Krijg het krantje;
Af en toe wordt er iets leuks georganiseerd;
Heb ik behoefte aan pastorale zorg dan kan ik dat vragen;
Mijn uitvaart is geregeld.

Deze formule was de afgelopen jaren verliesgevend. We hebben jaarlijks een inktekort door o.a. het afnemend ledental.

Je kunt ook anders tegen onze Do-Re aankijken:

Met de jaarlijkse eigen bijdrage worden de kosten van gastpredikanten, activiteiten en andere kosten gedekt.

We zoeken nu kwaliteiten (preken, pastorale zorg) die aanwezig zijn bij de leden van onze eigen Nijmeegse gemeente Do Re. Waarom vragen we ze niet om actie- ver daarin te worden? Zij hebben de bevoegdheden en in het dagelijks leven deden ze dat al. Met de gedachte voor elkaar en door elkaar.

(Noot Peer Meyboom: Voor de impasse waar we nu in zitten hebben we ze gevraagd en zijn ze al actief. Bijvoorbeeld Jan Daan Noest begeleidt kring Oss, Peter Nissen geeft een cursus.)

De penningmeester licht toe dat de grootste financiële kostenposten zijn een vaste predikant en een vast gebouw.

Dankzij prima beheer zijn de kosten aan ons gebouw niet het probleem. Wel het afnemend ledenaantal en daarmee de eigen bijdragen. Bij een eventueel nieuwe vaste predikant is gezien die situatie een aanstelling haalbaar voor ongeveer 1 dag per week. Er zit kapitaal in ons eigen gebouw. Er ontspint zich een discussie over wat we belangrijker vinden: een vaste predikant of een vast gebouw?

Onder de 20 aanwezigen was de stemming: We willen niet kiezen, we willen allebei! Inmiddels hadden we er al een uur op zitten. We besloten een volgende keer verder te praten. Weer na een dienst en met een broodje.

Bieneke Meyboom-Donker.

We willen een vergelijkbare bijeenkomst als deze houden na de dienst van 30 oktober 2016. Begin 11.45 uur. Je kunt dan ook tijdens de koe na de dienst binnenlopen.



WELGEMOED GEMEENTELID

De ingelaste le denraad pleging van 28 augustus jl. overviel me en ik zei onbesuisde dingen. Zoals: maak je niet druk om ledentallen, of werving. Bekommer je niet om doelgroepen, die reageren toch niet. Laten we onze inspanningen besteden aan onze eigen gemeenschap; maak, dat alles goed functioneert; dat we ons behaaglijk en geborgen voelen. En die zorgeloosheid is zelfs evangelisch, lees Mattheus 6:25, enz. Misschien is er in onze gemeenschap een verborgen kracht, een onbekende uitstraling. Hebben de wetenschappers ooit aandacht besteed aan de diepere motieven van onze blijvers?

In de historische bloeitijden was er geen werving, geen marketing, wel uitnemende prediking, publicaties. Laten we welgemoed doorgaan (in de taakgroepen) met wat we altijd al deden.

Dit alles bedoeld als aanvulling op de ipover.

Ton de Jong

INTERVIEW

Noud Smeets

De regelmatigere kerkganger kent hem en geniet van zijn pianospel. Tijd voor een nadere kennismaking met onze jongste begeleider in de diensten: Noud Smeets (21).

Op z'n gemak en helemaal tevreden met een glas water vertelt hij over zijn 'loopbaan' in de muziek. Na zijn twee oudere zussen mag ook hij de piano proberen en het wordt zijn favoriete instrument. Lessen op de Lindenberg, dan thuis bij Berry van Berkum, waar in 5 jaar de basis wordt gelegd. Op het Nijmeegse Gymnasium kiest hij het zwaarste bètapakket, inclusief

Grieks en Latijn. 'Een jne school, ik deed er vrienden op voor het leven met wie ik nog ieder jaar op vakantie ga'.

Hij is ambitieus, geen zesjesklant. Liever een 4 of een 9, dat is tenminste helder. In de hoogste klassen doet hij op de Nijmeegse Scholen Gemeenschap het opleidingstraject voor het Arnhemse Conservatorium. Hij krijgt één jaar



les van Sepp Groetenhuis (techniek) en maakt kennis met kamermuziek.

‘Na mijn eindexamentijd heb ik audities gedaan op de conservatoria in Zwolle, Utrecht en Amsterdam. In Zwolle en Utrecht kon ik meteen in het eerste jaar beginnen. In Amsterdam werd ik aangenomen voor de vooropleiding, een extra jaar. Eigenlijk wilde ik meteen aan de slag gaan en vond de vooropleiding nogal stom, maar achteraf ben ik blij dat ik die heb gekozen’. Hij komt terecht bij Marjès Benoist (hoofd vooropleiding piano). Dat was wel even schrikken. Ze vindt zijn auditie ‘prut’, maar heeft wel vertrouwen in hem.

Het wordt een enorme overgang, van drie kwartier studeren per dag naar drie à vier uur. Twee nachten in Amsterdam, drie dagen keihard werken. Na 1 jaar wordt hij na auditie toelaatbaar bevonden voor het Bachelor. Als enige bachelorstudent blijft hij nog twee jaar bij haar.

Met veel moeite krijgt hij het voor elkaar om Willem Brons als docent te krijgen.

‘Zijn credo spreekt me aan: techniek is een middel om met je muziek te communiceren wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Heel vaag, maar je leert na te denken over wat je wilt en wat je daarvoor moet doen. Zelf zoeken!’ Brons

(1937) is een oudgediende op het Conservatorium, treedt nog zelden op, maar was in de 70-er en 80-er jaren een bekend vertolker van Bach, Beethoven, Schubert en Schumann. De directie gunt hem alleen nog een enkele begaafde student uit Japan. Noud protesteert geprikkeld: ‘Ik heb twee proeven bij hem gedaan en hij wil me hebben’. Hij krijgt waarachtig zijn zin en na drie jaar slaagt hij op 7 juni j.l. voor zijn Bachelors en krijgt als cijfer een 8½. ‘Maar het meest blij was ik met het iudicium: je hebt elk jaar onze ver-

wachtingen overtroen’.

Het examen heb ik zelf mogen meemaken en ik heb genoten. Bach, Chopin en een prachtige uitvoering van de vioolsonate van Poulenc met een begaafde vriendin. Drie ongetwijfeld mooie jaren bij Willem Brons voor de boeg!

En dan! Een paar dagen later gepakt en gezakt met de ets op de trein naar Maastricht voor een tocht naar Rome. Hij neemt er een hele maand voor. Tot de Alpen slecht weer, daarna beter met fraaie natuur in de bergen. Elke dag een camping zoeken, tentje op, vlammetje aan, pannetje op, bordje vol, onder de pomp, matje uit, onder de douche, onder de wol. Het wordt routine. Elke dag zo’n 100 km, 13 dagen zonder rustdag, 3 dagen in Florence, 14 dagen in Rome, ontmoetingen met vrienden en hernieuwde kennismaking met de stad. Vooral zwaar was de route Povlakte-Apenijnen en de laatste twee dagen met 37° en de dreiging van uitdroging. Dus veel drinken! De hele reis géén muziek.

‘De natuur bracht genoeg aëding en ik las veel poëzie. Ja, ik ben graag bezig met sport, vroeger vooral met rugby, maar dat is voor een pianist niet de meest verstandige sport’.

De naaste toekomst is helder: ‘veel muziek maken en misschien mijn belangstelling verbreden; geschiedenis, filosofie, gek genoeg niks uit mijn bètapakket’. Tenslotte, maar niet onbelangrijk: hij komt graag bij ons spelen. “De sfeer bij jullie is relaxed, bevalt me goed. In de Cenakel Kerk heb ik een koor begeleid, maar dat kostte teveel tijd. Bovendien was de liturgie nogal strak en behoudend. Bij jullie zit in de preek altijd wel iets waarover ik kan nadenken”.

Op 16 en 30 oktober is hij weer bij ons!

Ton Moens

CURSUS

Blinde vlekken: drie onbekende Bijbelboekjes

Plaats: DoRe kerk

Data: za 22 oktober, 19 november, 10 december 2016

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Kosten: € 5 voor niet-leden. incl. koste 'Blinde vlekken', zo luidt het doopsgezinde jaarthema voor het seizoen 2016-2017. Ook in de Bijbel zijn er blinde vlekken: teksten die we moeilijk vinden, passages waar we liever overheen lezen, verzen die onbegrijpelijk zijn. Er zijn zelfs hele Bijbelboeken die we als blinde vlekken kunnen beschouwen: boeken en boekjes waaruit in de kerk zelden of nooit gelezen wordt.

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen wil dit na jaar op drie zaterdagmorgens aandacht besteden aan drie van die onbekende Bijbelboekjes. Het zijn boekjes die je soms in een uurtje of minder gelezen krijgt, maar die toch vaak worden overgeslagen. Samen zullen we passages uit die onbekende boeken lezen en zo blinde vlekken in de Bijbel ontdekken. Deelnemers kunnen hun eigen bijbel meebrengen, liefst

een uitgave die ook de zogenaamde deuterocanonieke boeken bevat. Dat zijn boeken die door de meeste protestantse kerken niet tot de Bijbel worden gerekend en door de katholieken en oosters-orthodoxen wel.

De volgende teksten komen aan bod:

- 22 oktober: Wijsheden van Jezus Sirach: humanistische levenslessen van ruim tweeduizend jaar geleden
- 19 november: Habakuk: een schreeuw van profetisch ongeduld
- 10 december: De eerste brief van Petrus: bemoediging voor vreemdelingen

De bijeenkomsten worden geleid door ds. Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.

Anmelding kan gebeuren bij : Paul van Es, T 0412 – 450 978 M 06 – 515 23 357 E pvanes@wxs.nl

U kunt zich ook bij een van de leden van de kerkenraad opgeven.





Foto's:
Nel In der Maur

BEZIELD WANDELEN

‘Wijs dan, Heer, mij uw weg
dat ik wandelen mag in waarheid.’

Psalm 86 vers 11 (Willibrord vertaling)

Het is alweer een paar jaar geleden dat de traditie van het Bezield Wandelen werd geboren. Iedere eerste zondag van de maand is er geen dienst in onze kerk en voor de wandelliefhebbers is er dan gelegenheid om samen op stap te gaan. Heel veel mooie plekjes rond Nijmegen zijn al eens bezocht. De voorlaatste keer hebben we de Waalsprong bezocht. Janneke Chardon wist ons daar een aantal interessante dingen over te vertellen en Nel In der Mauer heeft zich uitgeleefd met de camera.

Wat maakt ‘Bezield Wandelen’ tot bezield wandelen? Eén van de dingen is dat iemand vanuit de groep met een levensbeschouwelijk onderwerp aankomt waarover tijdens het wandelen wordt uitgewisseld, of daarna bij de koffie.

En wijst de Heer dan onze weg, zodat wij in waarheid mogen wandelen?

Zo bijbels ervaren wij het niet, maar het wandelen in de natuur wordt als een spirituele ervaring beleefd, het is fijn om met gelijkgestemden te wandelen en daar ook een bepaalde inhoud aan te geven. Het samenzijn en het samen beleven wordt op prijs gesteld, ook om iets met elkaar te doen op een andere manier. Tijdens het wandelen in de groep is het ook fijn om een tijdje ‘alleen’ in de groep te lopen. En tot slot heel simpel: het is fijn om in de natuur te wandelen. Ziehier wat reacties op mijn vraag hoe de deelnemers het ‘Bezield Wandelen’ ervaren. Zin om mee te doen? Opgeven bij Mieke de Graaf, T 024 – 323 87 02, E mdegraaf@xmsnet.nl

Lia Visser

CORRECTIE

In het nieuwe jaarprogrammaboekje staat ten onrechte dat u zich voor het Bezield wandelen kunt aanmelden bij Marieke Hartgerink. Dit moet Mieke de Graaf zijn, zie hierboven.



Sta bij mij, Heer

Heer, ik zie Uw voeten
Vermoeid en vol van stof
Van onbegaanbare wegen.
Ik weet hoe Gij dwaalde
Maar het doel deed U leven.

Mijn hand beroert Uw voet
Terwijl ik kniel.
Een vlam van pijn slaat door mijn ziel,
Gij kruisigt mij voor zoveel overmoed.

Heer, hoe is Uw stap zo zeker,
Zo vol geweten?
Hoe kan ik mijn aarzeling vergeten?
Raakt Gij mij aan,
Genees mij, heilig mij.

Richt mij op, opdat ik U in menszijn kan ontmoeten.
Recht mijn schouders,
Opdat Uw groet mij vult
Met bovenaardse zekerheid.

Ik weet, Heer, dat mijn doel
Door U geweten, mij brengt
Waar Gij mij vraagt te zijn.
Ik geef U Heer mijn hart
Mijn lijden, mijn beter weten
Opdat Gij mij reinigt, zuivert,
ontdoet van alle stof.

Heer, er is liefde in mijn hart,
Een liefde die door Uw genade is ontloken.
Zij bloeit met bloemen eeuwig open.
Sta mij bij, Heer, sta bij mij.

Fanneke v.d. Bent



Doopsgezinde -Remonstrantse Gemeente Nijmegen
Professor Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen