



ONDERWEG

Tweemaandelijks gemeentebld van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?*
Luk. 24 : 32



OVERDENKING

Als alles duister is...

Dit Taizé-lied klonk opeens in mijn hoofd toen ik nadacht over een inleiding rond Advent.

Advent, tijd waarin nachten meer-en-meer lengen, tot —in àl dat duister—die omslag komt: Kerst, feest van licht, en ommekeer!?

Toen ik gedachten uit vroeger jaren rond dit thema doorbladerde viel me op dat juist in deze periode regelmatig sprake is van bezorgdheid, van hoop die vervliegt en meer. *Als alles duister is...*

Als alles duister is, ontsteek dan...

Dit jaar is er alle reden tot zorg om wat er in de wereld gebeurt. In naam van..., of óndanks de Naam van?

Waaruit kunnen we vertrouwen putten, waar een basis vinden, grond die—zeker in pril mensenbestaan—gegeven zou moeten zijn? Wat kunnen wij zelf doen?

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur...

Wij mensen kunnen verschil maken, mensen kunnen sámen verschil maken. Wij zijn uit en van de aarde, en dat betekent dat we haar dienen te respecteren en met haar méé moeten werken. Dan gloeit er lichtend vuur op.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft...

Ondanks duister, door donker heen, zoeken mensen telkens opnieuw naar licht en ontsteken één, twee, drie, vier kaarsen op weg naar het geboren-worden van Licht, naar Kerst, naar het Kind-van-hoop, *een Lichtend Vuur dat niet meer dooft!*

Anèt Saal



KERKDIENTEN

De kerkdiensten vinden plaats **in de DoRe-kerk** op elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand, tenzij dit een kerkelijke feestdag is.

Na elke dienst is er een collecte voor onze diaconale projecten.

27-11	1e advent, ds. H. Noordeman	01-01	Bezield Wandelen
04-12	2e advent, ds. T. Rijken	08-01	Nieuwjaarsdienst, ds. JD. Noest
11-12	3e advent, ds. P. Nissen	15-01	ds. JD. Noest
18-12	4e advent, ds. JD Noest	22-01	ds. P. Nissen
25-12	Kerstmis, ds. H. Noordeman	29-01	ds. H.D. Van Hoogstraten

KLUSJESDAG

Oktober 2016

Hoewel we ons niet in een grote opkomst mochten verheugen, hebben we wel een goede klusjesdag gehad.

Er is hard gewerkt door de mensen die er waren. Het zal u als kerkganger misschien niet meteen opgevallen zijn maar...: van de natuurstenen vloer is veel kaarsvet verwijderd, de stoepen en paden zijn mos- en algenvrij gemaakt, er is gesnoeid, de graskanten zijn recht gestoken, ramen gezeemd, kasten opgeruimd, de deur bij de zijingang is opnieuw gebeitst, een paar stukken die nog geverfd moeten worden zijn schoongemaakt en geschuurd zodat een volgende keer direct geverfd kan worden.

Al deze werkzaamheden werden gevolgd door een gezellige lunch.

In maart is er vermoedelijk weer een klusjes dag, waarvoor de clichés 'vele handen maken licht werk en hoe meer zielen hoe meer vreugd' zeker van toepassing zijn.

Hartelijk dank aan allen die geholpen hebben. Het wordt erg gewaardeerd.

Namens de Stichting Exploitatie Kerkgebouw,
Ellen Hoogenhout - de Visser

MINICURSUS LITURGIEK

Geen Syrië in het Kyrie

Plaats: Do-Rekerk, Prof Regoutstraat 23, Nijmegen

Datum: zaterdag 14 en 28 januari 2017

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Kosten: € 5.- per persoon per ochtend

Kunnen we gevoeliger worden voor liturgie en rituelen, wat betekenen ze in ons eigen leven?

Waarom is de volgorde van een kerkdienst zoals hij is?

Waarom komen de voorbeden niet vooraan in de dienst?

Waarom zingen we bepaalde liederen op een bepaalde plek tijdens de dienst?

Wat is het verschil tussen de verschillende gebeden?

Wat wordt er bedoeld met die cryptische titel: Geen Syrië in het Kyrie?

Hoe kunnen we als gemeenteleden een dienst voorbereiden, zonder 'dominee' te willen spelen?

Interessante vragen voor mensen die al actief zijn in de liturgiecommissie en voor al diegenen die hier best wat meer over zouden willen weten (en misschien ook actief willen worden op het gebied van liturgie).

Ds. Annemarieke van der Woude is als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Aan de OVP, de opleiding voor vrijzinnig pastoraat in Bilthoven, verzorgt zij colleges liturgiek. Zij wil bovenstaande vragen met ons bespreken tijdens een korte cursus van twee zaterdagochtenden. Deze cursus staat ook open voor belangstellenden buiten onze gemeente.

In principe is de eerste bijeenkomst een introductie in de 'gewone' liturgie van de zondagse dienst. In de tweede bijeenkomst zal geoefend worden met het schrijven van teksten en gebeden.

Wanneer u mee wilt doen, wilt u zich dan opgeven bij:

Cora Oord coraoord@planet.nl 024-378 1040 of

Lia Visser lia.visser@dutch.nl 024-357 2044

AGENDA

Activiteiten binnen en buiten de gemeente

Cursus Blinde Vlekken II en III

Za 19-11-2016 en 10-12-2016

Op deze twee ochtenden zullen behandeld worden de onbekende Bijbelboeken Habakuk (19-11, een schreeuw van profetisch ongeduld) en de Eerste brief van Petrus (10-12, bemoediging voor vreemdelingen). Zie ok pag. 7.

Een boekje open over de dood

ma 28-11-2016

20.00—22.00 uur

Studentenkerk, Erasmuslaan 9a, Nijmegen
Toegang: € 10, voor werkende jongeren
€5, gratis voor studenten op vertoon van
studentenkaart.

Een avond voor iedereen die verwacht
ooit te sterven. Zie pag. 8.

Kerstival

Do 15-12-2016

Aanvang 19.30 uur

Een traditioneel gezellige avond vol sa-
menzang en plezier in het vooruitlopen op
het Kerstfeest. Zie pag. 9

Minicursus Liturgie

Za 14-01-2017 en 28-01-2017

Een korte cursus voor iedereen die geïnte-
resseerd is in het hoe en waarom van li-
turgie. Zie pag. 5.

Feest van Licht

Za 17-12-2016—zo 08-01-2017

Allerlei feestelijke activiteiten in Museum-
park Oriëntalis, zie pag. 7.



Lezing met Stefan Paas en

Erik Borgman

Wo 25-01-2017

Een lezing en debat in de Boskapel over
nieuwe inzichten met betrekking tot de
toekomst van de kerk. Zie pag. 15.

BLINDE VLEKKEN II EN III

Cursus over onbekende bijbelboeken

Waar: DoRe-kerk

Wanneer: za 10 december 2016

Tijd: 10.00—12.00 uur

Toegang: € 5 voor niet-leden en –vrienden

Aanmelden: bij Paul van Es, T : 0412 – 450 978 M: 06 – 515 23 357 E: pvanes@wxs.nl 'Blinde vlekken', zo luidt het doopsgezinde jaarthema voor het seizoen 2016-2017. Ook in de Bijbel zijn er blinde vlekken: teksten die we moeilijk vinden, passages waar we liever overheen lezen, verzen die onbegrijpelijk zijn. Er zijn zelfs hele Bijbelboeken die we als blinde vlekken kunnen beschouwen: boeken en boekjes waaruit in de kerk zelden of nooit gelezen wordt.

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen wil dit najaar aandacht besteden aan drie van die onbekende Bijbelboekjes. Het zijn boekjes die je soms in een uurtje of minder gelezen krijgt, maar die toch vaak worden overgeslagen. Twee daarvan zijn inmiddels aan bod geweest, als laatste komt de eerste brief van Petrus aan bod: be-moediging voor de vreemdelingen.

Deelnemers kunnen hun eigen bijbel meebrengen, liefst een uitgave die ook de zogenaamde deuterocanonieke boeken bevat. Dat zijn boeken die door de meeste protestantse kerken niet tot de Bijbel worden gerekend en door de katholieken en oosters-orthodoxen wel.

De bijeenkomsten worden geleid door ds. Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.

FEEST VAN LICHT

Museumpark Oriëntalis

Momenteel is het museum Oriëntalis dicht, maar het gaat voor het Feest van Licht weer open van zaterdag 17 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.

Beleef hier de kerstperiode met in het binnenmuseum de kleurrijke kerstkrabbententoonstelling en miniatuur-kermis. In het buitenmuseum treft u lichtobjecten, een kleine dorpskermis, een grote kerststal met dieren, prachtig verlichte gebouwen, optredens, onze traditionele lampionnenoptocht en nog veel meer.

De lichtroute voert u langs het gezellige Parkcafé Boom naar het sfeervolle binnenmuseum, vervolgens naar de Karavanserai en zo door naar de Romeinse straat in Jeruzalem.

Onderweg hoor je de zangkoren en ook dieren zullen op de route niet ontbreken. Jong en oud kunnen handwerken in het Kinderatelier. Aan de overkant brandt de open haard in de authentieke Romeinse Herberg.

Voor informatie over het programma gedurende dit feest zie:

<http://www.museumparkorientalis.nl>

EEN BOEKJE OPEN OVER DE DOOD

Voor iedereen die verwacht ooit te zullen sterven

Plaats: Studentenkerk, Erasmuslaan 9a, Nijmegen

Datum: 28-11-2016

Tijd: 20.00—22.00 uur

Toegang: € 10, Voor werkende jongeren €5 , gratis voor studenten op vertoon van studentenkaart.

Op 28 november komt het tot een unieke samenwerking tussen het Centrum voor Thanatologie (onderzoek naar de dood), de Studentenkerk en de Boskapel. Een uitgelezen kans om met jongeren in gesprek te komen over de dood.

De dood lijkt voor velen ver weg, maar er gaat een wereld voor je open als je toch maar een kijkje durft te nemen. Brenda Mathijssen en Claudia Venhorst doen deze avond een boekje open over de dood in Nederland en laten indringende foto's zien van die vreemde, maar ook fascinerende wereld van de dood.

Het is helemaal niet gek om stil te staan bij de dood, want hoe je tegen de dood aankijkt bepaalt in grote mate hoe je in

het leven staat.

Aan de hand van een uitdagend kaartspel gaan we met elkaar in gesprek: 'Wat heb je nog op je bucket-list staan?', 'Hoe lang zou jij willen leven?', 'Wat vind je ervan als je Facebook-account doorloopt als je doodgaat?', om maar wat vragen te noe-

men. Deze avond over de dood gaat dus behoorlijk over het leven. We nodigen jongeren uit om in gesprek te gaan over een onderwerp wat op die leeftijd nog een ver-van-mijn-bed-show is. Brenda Mathijssen en Claudia Venhorst van het Centrum voor Thanatologie doen op die avond letterlijk een boekje open over hoe de dood in Nederland beleefd wordt.



Uiteraard is er ook een kist om proef-te liggen en is er natuurlijk koffie met cake. 'Een boekje open over de dood' is een gemeenschappelijk initiatief van: Centrum voor Thanatologie (Radboud Universiteit), Studentenkerk Radboud Universiteit Nijmegen, Augustijns Centrum de Boskapel.

KERSTIVAL 2016

Wanneer: Do 15-12-2016.

Aanvang: 19.30 uur

Waar: DoRe kerk

Een open samenzijn om in de kerststemming te komen.

We gaan weer samen kerstliederen zingen.

Er is een solistisch optreden van Ben van Es en pianobegeleiding van Thea Stadlander.

Er worden moderne kerstverhalen gelezen uit het landelijk bekende boekje van ons kerklid Nelleke Viëtor.

Kom zelf een gratis kerststukje maken, één voor u zelf en één voor een ander.

De materialen zijn er, helpers ook! Neem een snoeischaar mee.

Glühwein? Ruik en proef het!

Oproep kerstgroen

Om alle kerststukjes te vullen met kerstgroen willen we graag een beroep doen op mensen die een grote tuin hebben of veel groen in de buurt.

Wie wil wat takjes snoeien 20-30 cm lang (tot onderarm lengte).

Te denken aan: coniferen, sparren, skimmia, hulst (met bessen) enz. ...

Graag bij aanvang Kerstival 19.30 uur inleveren bij de leestafel. Voor de planning graag tot een week van te voren aanmelden bij Bieneke Meyboom 0412 – 641800 of e mail: bienedonker@gmail.com.

Alvast hartelijk dank!

Taakgroep Leren.

OPROEP!

December is als altijd een drukke maand, óók voor onze gemeente. Voor twee belangrijke gebeurtenissen vragen wij *vrijwilligers* om de zaken in goede banen te leiden. Dat betreft zowel de inrichting en aankleding van kerk en ontmoetingsruimte als het voorzien van onze gasten van spijs en drank.

Het gaat om de afscheidsbijeenkomst van Ds. Els de Clercq op zondag 18 december en het Kerstival op donderdag 15 december.

Op beide dagen willen wij warmte en gastvrijheid uitstralen naar allen die bij ons welkom zijn. Uw inzet wordt in dank aanvaard!

U kunt u opgeven bij Ton en Edith Moens T. 0243551380 E. t.e.moens@planet.nl.

Ton Moens

AFSCHEID DS. ELS DE CLERCQ

Zondag 18-12-2016

U bent allen van harte welkom bij het afscheid van Ds. Els de Clercq dat gehouden zal worden tijdens een ceremonie in de kerk op zondag 18 december. De ceremonie (de 'normale' zondagsdienst met Ds. J.D. Noest komt te vervallen) begint om 10.30 uur in de Do-Re-kerk en zal geleid worden door Ds Annegien Ochtman-de Boer uit Bussum. Na een lange ambtsperiode nemen we afscheid van Els de Clercq en neemt Els de Clercq afscheid van ons. Het is goed om dat met zoveel mogelijk mensen te doen. Tijdens de ceremonie is er gelegenheid Els kort toe te spreken en te bedanken; mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken wilt u dat dan uiterlijk een week van tevoren melden aan:

Cora Oord, E: coraoord@planet.nl

tel.nr. 024 - 3781040 of

Lia Visser, E: lia.visser@dutch.nl

tel.nr. 024 – 3572044

Bij een afscheid horen cadeaus. Informatie hierover vindt u op de pagina hiernaast. Na afloop is er natuurlijk een samenzijn in de koffieruimte, waar we Els en elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van wat lekkers bij de koffie en een broodje.

We hopen van u te horen en u in ieder geval te zien op zondag 18 december in de Do-Re kerk, Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

Met een hartelijke groet,
de werkgroep 'Afscheid Els',

Bieneke Meyboom, Cora Oord, Lia Visser, Piet Muller, Truus Fledderman

WARME BAKKERS GEZOCHT!!!

Het leek ons een leuk idee wanneer er bij de koffie eigen gemaakt gebak (appel- of hartige taart, cakes, enz.) is. DoRe-baktalenten, bakken maar....!

Graag tot een week van te voren melden bij Cora of Lia (zie boven)

Wij zorgen voor sapjes, wat lekkers bij de koffie, een broodje en samen maken we er een mooie gebeurtenis van.

AFSCHEIDSCADEAU ELS DE CLERCQ

Voor een afscheidscadeau voor Els de Clercq kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden.

A. Cadeau.

Als afscheidsgeschenk van de gemeente kreeg Els een vergoeding voor persoonlijke begeleiding gericht op toekomstperspectief.



Hieraan kunt u bijdragen op rekening van Samenwerkingsverband Do-Re gemeente Nijmegen. Rek.nr. NL63 INGB 0000 0146 00 onder vermelding van: bijdrage toekomst Els. Dit wordt haar symbolisch aangeboden tijdens de ceremonie.

B. Aanvullend cadeau

U kunt ook bijdragen aan een cadeau ter vrije besteding voor Els. Hiervoor kunt u iets overmaken op de rekening van mevr. J. Krelekamp-Tibben te Nijmegen.

Rek.nr. NL49 INGB 0002 4744 81 onder vermelding van: Afscheid Els.

Dit wordt ook aan Els aangeboden tijdens de ceremonie.

C. Iets persoonlijks

U verzint iets heel persoonlijks en biedt dat aan bij haar afscheid.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, dan wordt een kaart ook zeer op prijs gesteld.

Adres: Els de Clercq, van Huevenstraat 63, 6824 MN Arnhem

VERSLAG LEDENRAADPLEGING 2,

Zondag 30-10-2016

AGENDA

De onderwerpen sluiten aan bij waar we op 28 augustus waren gebleven: wel/niet een eigen gebouw en wel/niet een vaste predikant.

A. Wel / niet een eigen gebouw.

Gelet op duurzaamheid en het open houden van mogelijkheden naar de toekomst kiest de kerkenraad voor een 'waakvlamstand' i.p.v. interen door het gebouw te verkopen.

De exploitatie van het gebouw is goed. Het geeft rust. Verkopen geeft onrust, on- verstandig vindt de kerkenraad.

Een opiniepeiling (géén officiële stemming):

- Wie is er vóór het behoud van het kerkgebouw, waakvlamstand?
- Wie wil het kerkgebouw verkopen, interen?

Voorgaande heeft gevolgen voor het volgende, Julius licht de financiële situatie toe.

B. Wel/niet een vaste predikant.

Twee leden houden een pleidooi voor resp. een constructie met en zonder vast benoemde predikant. Ook daar praten we samen over door, weer gevolgd door een opiniepeiling

- Wie is er vóór het beroepen van een vaste predikant met pastorale taken?
- Wie is er voor een vrijwillig predikantenteam uit eigen omgeving, met betaalde preekbeurten en onbetaalde pastorale zorg?

VERSLAG

A. Wel/niet een vast gebouw.

Alle 27 aanwezigen kiezen ervoor het kerkgebouw te behouden. De 'waakvlam' houdt in dat we niet méér kunnen uitgeven dan er aan ledenbijdragen binnenkomt. Aangezien we met krimp te maken hebben is de financiële ruimte zo mager dat je dat een waak- vlam kunt noemen.

Julius Cohen schetst de financiële mogelijkheden. De Remonstranten hebben ruimere arbeidsvoorwaarden dan de Doopsgezinden. Gebruik is om-en-om een Do- of Re- predi- kant te benoemen. Dan is nu Re aan de beurt. Julius vraagt zich af in hoeverre je aan oude gewoonten moet vasthouden als dat een hinder kan zijn in de toekomst. De uiter- sten zijn:

1. Een **ervaren** Re-dominee voor 6 uur in de week. Eén preekbeurt staat voor 12 uur werk. Praktijk: deze predikant zou dan 2 preekbeurten per maand kunnen

doen, zonder pastoraal werk en andere activiteiten. Later, na drie of vijf jaar, wanneer er voldoende reserve is opgebouwd om aan de wachtgeldverplichting te voldoen, is er ruimte voor meer uren.

2. Een **jonge** Do-predikant met een flexibel contract voor 12 uur per week. Praktijk: Dan kun je beginnen met 2 preekbeurten per maand met pastoraal werk. Later neemt dat af vanwege kosten door salaristoename.
3. We benoemen **geen vast benoemde predikant**, maar kiezen voor de ZZP constructie, betalen per 'project'. Je hebt dan de vaste lasten niet en dit is daarmee het goedkoopst. Maar is dat sociaal verantwoord? We moeten het dan hebben van (een) predikant(en) die al hun eigen gemeente hebben en onze Samenwerkingsgemeente 'erbij neemt'. De taakomvang is dan ca. 18 uur per week.

B. Wel/niet een vaste predikant.

Ruurd van der Staaij hield een pleidooi voor het benoemen van een vaste predikant:

- een vaste predikant hoort bij een kerk (traditie);
- een vast gezicht bindt ons samen;
- een bezielende predikant werkt leden wervend en vernieuwend;
- aantal preekbeurten van 3 naar 2 per maand;
- aanspreekpunt bij samenwerking met andere gemeenten;
- samenwerken met minder gezichten;
- verzorgt pastorale zorg;
- organiseert bijeenkomsten.

Gezien de financiële situatie blijven er zaken liggen bij het benoemen van een vaste predikant. Ruurd vindt dat de taakomvang verruimd mag worden als de wachtgeldreserves voldoende zijn opgebouwd. Ook wil hij geld van de verkoop van het Doopsgezinde kerkgebouw, dat nu is belegd in de Stichting Mennofund (SMF), daarvoor aanwenden.

Lia Visser hield een pleidooi waarom we ook zonder vaste predikant zouden kunnen:

- een klein groepje bekende predikanten uit eigen kring en directe omgeving;
- op projectbasis;
- ze verdelen onderling de preekbeurten en pastorale taken;
- mensen met vraag naar pastorale zorg kunnen kiezen voor wie ze voorkeur hebben;
- 2 preekbeurten per maand;
- Deze nieuwe vorm werkt leden wervend.
- de 2 andere zondagen worden ingevuld met 1 x beziel wandelen en een 'open' zondag die we naar keuze kunnen invullen. Te denken valt aan ledendienst, samen naar Boskapel/Effata/ ..., creatieve vorm zoals: jaarthema activiteit, 'bezielde' muziek, 'bezielde' theatervormen, lezingen.

Lia realiseert zich dat met een groepje predikanten je niet één vast gezicht hebt.

Beiden hadden al contact met elkaar gehad en bepleiten het samenbrengen van het beste van beiden.

Het idee wordt geopperd om het eerst zonder vaste predikant te proberen. Blijkt dat niet goed te werken dan kan er alsnog een benoeming volgen (omgekeerd niet).

Enkelen willen geen opiniepeiling. Hierdoor is het effect dat de minder welbespraakte mensen niet aan bod komen..

Toch hebben we een poging gedaan tot een peiling en bleken onder de 27 aanwezigen er 15 medestanders van Ruurd en 9 medestanders van Lia.

Net zoals bij de vorige keer blijkt dat we moeite hebben met een keus te maken.

De kerkenraad zal op grond van deze ledenraadpleging verder denken en met een voorstel komen.

Wordt vervolgd.

Bieneke Meyboom - Donker

P.s. Als iemand in Onderweg met een artikeltje wil reageren, leuk!

FUNCTIONARISSENBERAAD

Het was woensdag 9 november goed vergaderen bij Nelleke Wentgens.

De vergadering ging over alle functionarissen in de DoRe-gemeente het wordt eens in de twee jaar gehouden.

Wij danken Nelleke voor haar gastvrijheid.





UIT DE KERKENRAAD

Het bruist in onze gemeente: in deze Onderweg kunt van alles lezen over activiteiten die geweest zijn en binnenkort op het programma staan. Het is fijn, dat ook in tijden zonder eigen vaste predikant de gemeente in beweging blijft! Als kerkenraad proberen wij daar, namens u allen, zo goed mogelijk sturing aan te geven. Momenteel zijn we met elkaar zoekend, welke richting we uit willen. Hopelijk vinden we snel de juiste koers.

Dit alles kost tijd en energie. Meer tijd en energie dan ik kan opbrengen naast mijn 36-urige werkweek in het Noorden des lands. Daarom zoekt de KR versterking, in de vorm van een nieuw lid, of ondersteuning bij verschillende taken. Wij horen graag van u!

LEZING EN DEBAT

met Stefan Paas en Erik Borgman

Op 25 januari 2017 zal er 's middags in de Boskapel te Nijmegen een lezing met debat gehouden worden over nieuwe inzichten met betrekking tot de toekomst van de kerk. Stefan Paas en Erik Borgman, die beiden vorig jaar een boek schreven waarin zij hun visie hierop gaven, zullen hun beider werk toelichten, waarna de mogelijkheid bestaat hierover te debatteren.

Eind 2015 verscheen van de hand van Paas (hoogleraar Missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen) het boek 'Vreemdelingen en Priesters'. In dit inspirerende werk toont hij mogelijkheden om in deze tijd van ontkerkelijking toch aan de missionaire kant van de kerk handen en voeten te geven. In diezelfde periode rolde het boek 'Waar blijft de Kerk?' van de bekende columnist en hoogleraar Publieke Theologie aan de Tilburgse Universiteit Erik Borgman van de drukpers. Ook hij geeft een heel persoonlijke kijk op de toekomst van de kerk.

Het is een unieke kans om deze invloedrijke schrijvers te ontmoeten en kennis te maken met hun gedachtegoed.

De lezing zal beginnen om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en de middag duurt tot ongeveer 17.30 uur. De entree bedraagt € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van de sprekers aan te schaffen en desgewenst te laten signeren.

DE DIACONIE

Nieuws

De diaconie krijgt regelmatig verzoeken van buiten om financiële ondersteuning. We kunnen hier gelet op de beperkte middelen – de reserve wordt inmiddels reeds aangesproken – niet op ingaan. Door de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank kan de gemeente toch iets extra's bijdragen aan de ondersteuning van behoeftigen.

Recentelijk kregen we ook een verzoek van de organisatie *Gered Gereedschap* (<http://geredgereedschap.nl/>) om een financiële bijdrage te leveren. Er is echter ook de mogelijkheid om oud gereedschap en (bij voorkeur trap-) naaimachines te doneren, die naar Afrika worden doorgeleid. In Nijmegen, Wijchen en Oss zijn er verzamelpunten onder andere bij de Praxis (zie ook <http://geredgereedschap.nl/in-uw-regio>). Wij vragen daarvoor uw aandacht.

De verkoop van boeken bij *Ieder z'n Vak* (<http://www.iederznavak.nl/>) in de Lange Hezelstraat, waar we enkele maanden gratis over een kast konden beschikken, heeft 175 euro opgebracht bestemd voor de diaconie.

Ruurd van der Staaij

KERSTACTIE

voor leden van de Voedselbank, St. Gast, Vluchtelingenwerk en Home Start.

Ook dit jaar doen we meer mee aan de kerstactie van 17 kerken in Nijmegen en omgeving. Er zijn in 2016 ongeveer 600 pakketten nodig. Dit jaar zamelen we houdbare producten in, zoals groente en fruit in blik of pot, pindakaas, chocopasta, jam, koffie, thee, houdbare melk, chocomel, roosvicee, rijst, aardappelpuree, blikjes vis en nootjes. Warner en ik staan op 27-11 en 11-12 in de kerk om jullie levensmiddelen in ontvangst te nemen. Wilt u er a.u.b. op letten dat alles minimaal houdbaar is tot 15-2-17 en dat er geen varkensvlees ergens inzit. Net als vorige jaar kunnen jullie ook geld naar ons overmaken, dan kopen wij daar levensmiddelen voor. NL74 INGB 0002 6393 19 t.n.v. J. Krelekamp-Tibben, Nijmegen o.v.v. kerstactie.

Vorig jaar was de opbrengst wat minder dan de jaren ervoor, dus hopen we nu weer uit te komen op een wat hogere opbrengst.

Fijn dat u weer mee wilt doen.

Warner en Hansje Krelekamp-Tibben

BEZOEK VAN FRIEDENSGEMEINDE KELSTERBACH

vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober

Vrijdag om 6 uur 's avonds sloeg de schrik toe: is alles geregeld, kloppen alle afspraken, hebben we overal aan gedacht? Het valt toch niet mee om een groep van 10 Duitsers te ontvangen en te onderhouden.

Maar om half acht 's avonds bij het Belvoir Hotel, vlakbij de Waal, kon het niet beter: ik kwam er juist aanlopen en meteen reed er een Duits busje de parkeerplaats op met daarin 8 van de 10 Duitse vrienden. Dat was een goed teken! Gauw de bagage op de kamers zetten en daarna wat eten en bijpraten. Nico Bibo en Marijn Bosma waren ook gekomen.

Zaterdagmorgen zijn we naar museum-park Oriëntalis gegaan. We kregen een rondleiding in het Duits langs Christelijke, Joodse en Islamitische godshuizen en huizen.

Na een lunch in het museumpark ging ieder zijns weegs.

's Avonds hebben Marijn, Marga, Nico in de Ontmoetingsruimte gezellig gemaakt om te kunnen eten en te praten. Natuurlijk kwam het afscheid van Els ter sprake. De Duitsers kennen haar en wilden natuurlijk weten waarom ze wegging. Zover het mogelijk was hebben we daarop geantwoord. Wat zich tussen Els en de kerkeraad heeft afgespeeld, weten wij ook niet. De avond werd afgesloten met een avondgebed door de Duitse dominee Joachim Bundschuh. Het bestond uit een stuk uit de bijbel, een paar gezangen (de coupletten afgewisseld in het Duits en

Nederlands) en een gebed. In onze kerk is dat niet zo gebruikelijk. Zelf vind ik het mooi een avond zo te eindigen.

Zondagmorgen werd begonnen met een korte dienst om 10 uur, geleid door Joachim Bundschuh. De bijbeltekst en liederen waren in het Duits en Nederlands. De korte preek was een voorbereiding op de wandeling daarna. Behalve Nico en ik kwamen een paar wandelaars naar de dienst en een paar "losse" kerkgangers. De wandelaars hebben gestart bij de Waalbrug en toen in oosterlijke richting gelopen. Aan het slot had Joachim Bundschuh nog een bijbeltekst, een gezang en een gebed (waarin hij gevraagd heeft om kracht voor onze gemeente in deze moeilijke periode).

Marijn en Marga hadden een afsluitende lunch verzorgd in hun huis. Erg lekker en gezellig. Wybe Rykema kwam nog even langs.

Al met al een goed weekend. Volgend jaar vieren de Duitse kerken het feit dat 400 jaar geleden de Reformatie begon. In Hessen, de deelstaat waarin Kelsterbach ligt, leggen ze meer de nadruk op de Reformatie in het algemeen en niet zozeer op Luther. Wanneer de Friedensgemeinde het viert, is nog niet bekend. Maar wij zijn in ieder geval uitgenodigd. Ik verheug me erop.

Liesbeth Moree



In bergen en in dalen
overal is God.

De zon, de maan, de sterren
zij zijn ons aller lot.

Hoe wij ook leven
hier en daar is onze ziel
omhoog gaand naar de hemel
zwevend door het dal
de zon, de maan, de sterren
zijn bij ons overal.

In liefde en in vrede
de aarde is niet moe
om over ons te zorgen
tot aan de hemel toe.

De engelen nemen ons mee
in zoete zaligheid
in dankbaar weten voor de zorg
gelovend in de eeuwigheid

Fanneke v.d. Bent



Kerstmis

Zaligheid der zaligheden
Engelen en arresleden
Maria en haar metgezel
En uit de dorpen en de steden
Rijzen gezangen en gebeden
Van ingetogen eerherstel
Een kindeke sloot lang geleden
Voorgoed de hel

Kinderen, kom naar beneden
Moeder heeft al brood gesneden
'T is Christmas, Weihnachten, Noël
En wie niet gloeit van rust en vrede
Van goede wil en vrome zeden
Verdraagzaamheid en samenspel
Die krijgt een lel!

Ivo de Wijs