

Februari en maart 2020, 47e jaargang nummer nummer 1



# onderweg

Tweemaandelijks gemeenteblad van de  
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met  
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



*Janet Brooks-Gerloff*

# Kerkdiensten

## De kerkdiensten in onze Do-Re kerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.

Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste

zondag van de maand. Maar een kerkelijke feestdag wordt wel gevierd!



Zo. 26 jan. 10.30 uur.	ds. H. Noordeman, <b>Intrededienst</b> Ds. P. Nissen	DoRe.
Zo. 2 febr. 10.00 uur.	Beziel wandelen.	Start in overleg.
Zo. 9 febr. 10.30 uur.	Ds. H. Noordeman, <b>Beziel Verband</b>	Dominicuskerk.
Zo. 16 febr. 10.30 uur.	Ds. J. Röselaers.	DoRe.
Zo. 23 febr. 10.30 uur.	Ds. H.D. Hoogstraten.	DoRe.
Zo. 1 mrt. 10.00 uur.	Beziel wandelen.	Start in overleg.
Zo. 8 mrt 10.30 uur.	Ds. H. Noordeman en 12.00 <b>film</b>	DoRe
Zo. 15 mrt 10.30 uur.	Ds. M. v. Bokhoven.	DoRe.
Zo. 22 mrt. 10.30 uur.	Ds. P. Nissen.	DoRe.
Zo. 29 mrt 10.30 uur.	Ds. Tjaard Barnard	DoRe.
Zo. 5 apr. 10.30 uur.	<b>Palmzondag</b> Ds. H. Noordeman Belijdenisdienst	DoRe.
Do. 9 apr. 19.30 uur.	Ds. H. Noordeman <b>W. Donderdag</b>	DoRe.
Zo. 12 apr. 10.30 uur.	<b>1<sup>e</sup> Paasdag</b> Ds. H. Noordeman.	DoRe.



## februari – maart

Za 15 febr. 10-12.00 u.	Cursus. Dwarse Denkers II	DoRe kosten €7,-
Zo. 8 mrt. na de dienst.	12.00 uur Broodje, koffie/thee. 12.30 uur. "Nobody Knows".	DoRe kosten € 5.-.
Za. 14 mrt. 10-12.00 u.	Cursus. Dwarse Denkers III	DoRe kosten €7,-
di. 24 mrt. 12-14.00 u.	Lunch Marieke Hartgerink, vervolg: "Ouderdom komt met gebreken."	DoRe.
Wo. 1 april, 19.30 u.	Film "Dead man walking"	Boskapel € 10,-

# Pastorale krabbels

*In een klein kerkje in Bretagne hangen geen lampen. Het is binnen donker. Licht in de kerk is het zonlicht en 's avonds van de kaarsen en de olielampjes. Want iedere inwoner van het dorp die belijdenis doet krijgt een olielampje in bruikleen. Als je verhuist, dan moet je het teruggeven. En als je oma of opa sterft dan mag je het olielampje niet houden. Je moet het teruggeven aan de kerk. Als je niet naar de kerk gaat dan blijft het donker.*



We hebben het licht in bruikleen en het is de bedoeling dat wij het laten schijnen om anderen bij te lichten. Het niet voor onszelf houden. Het blijft donker, als je niet op pad gaat met je lichtje, hoe klein dan ook en je moet weten: al die kleine vlammetjes samen maken de wereld, maken het leven lichter, waar het donker was.

Zien en gezien worden. Elkaar in de ogen zien, dat kan alleen wanneer er voldoende licht is. God liet door de mensenzoon zijn Licht in de wereld schijnen, opdat het nooit meer donker zou zijn.

Immanuel..... God-met-ons..... En wij? Wij kregen van dat Licht in bruikleen.....

Zou het misschien ook God-in-ons kunnen worden?

ds Hans Noordeman

## In memoriam

Op 17 november jongstleden is **Wybe Rijkema** overleden. De laatste jaren woonde hij met zijn vrouw Ruth in Kranenburg, Duitsland.

Wybe heeft zeer vele jaren in de Kerkenraad gezeten. Hij was om de paar weken kerkenraadslid in de kerkdienst. Droeg meerdere malen het kerstverhaal op, op ons Kerstival. Eenmaal deed Wybe de regie van een kerststuk met kinderen en jongeren van Effata en DoRe samen. Dat stuk werd opgevoerd in de kerstdienst in de DoRe kerk. Een succes. Hij was ook één van de leden van de Commissie van Bijstand Doopsgezinden.

Kortom, Wybe heeft veel betekend voor onze Gemeente.

Hansje Krelekamp-Tibben  
sekr. KR DoRe Gemeente Nijmegen e.o.



In Memoriam **Mijnke Bosman-Huizinga**, remonstrants predikant

Soms kom je beter uit een rouwdienst dan je er bent ingegaan. Die ervaring had ik 28 november jl bij de afscheidsdienst voor Mijnke in Vrijburg, de remonstrantse kerk in Amsterdam. Bij die dienst kwam naar voren wat voor Mijnke een belangrijk uitgangspunt was: ieder leven doet ertoe. Die instelling maakte haar in mijn ogen een voorbeeld. Haar levensmotto was: 'al doende geloven'. Mijnke maakte waar wat ze predikte. Haar beschouwingen onderaan de info die we als gemeente iedere maand kregen, getuigden van een geloof dat het moest hebben van de daad. Ze waren inspirerend.

Jarenlang maakte ik haar mee toen ze algemeen secretaris was van de Remonstrantse Broederschap; ze was voor velen het gezicht van de remonstranten. En wat voor gezicht: intelligent, ondernemend, geïnteresseerd, hartelijk en sociaal bewogen.

Ik ben blij en dankbaar dat ik haar heb gekend en ik heb met ontroering afscheid van haar genomen.

Nelleke Wentges-Viëtor

# Inspiratie

(open rubriek)

Een rubriek waarin elke lezer van Onderweg iets kan delen over wat of wie hem of haar persoonlijk inspireert. In eigen bewoording. Maximaal 200 woorden.



## Onderweg

Soms kan je op onverwacht wijze bewust worden dat je onderweg bent. Een tijd geleden vroeg iemand mij of ik mee wilde lopen in de “Walk for Freedom” op zaterdag 19 oktober.

De ‘walk’ is bedoeld om aandacht te vragen voor mensenhandel en moderne slavernij en wordt die dag op veel plekken in de wereld gelopen. En zo ook in Nijmegen.

Dat vond ik een sympathiek doel. Maar als ik op een zaterdag ga lopen in Nijmegen zullen velen mij herkennen. Op zich niet erg, maar ja, ik heb het druk en zou ook al naar de Titus Brandsma vriendendag gaan met interessante lezingen over de aandacht die Titus had voor mensen en persvrijheid.

Uiteindelijk heb ik de stoute wandelschoenen aangetrokken en heb meegelopen als onderdeel van een lange sliert stille ‘walkers’ tussen het winkelende publiek op zaterdagmiddag. In vooral zwarte kleding hoefde ik alleen maar achter een ander aan te lopen in stilte. De stad ervaren, de geluiden van een doorhollende en kopende samenleving. Langzaam werd het ook stil in mij: ik was onderweg en bepaalde niet de route, een eventuele boodschap, een gesprek of wat dan ook. De route werd mij ‘gewoon’ gegeven.

Volgend jaar loop ik weer mee (zaterdag 17 oktober) gewoon in de zaterdagse drukte aandacht vragen voor iets verschrikkelijks door te lopen in stilte. En misschien ervaar ik dan weer dat ik, met al het goede wat ik toevallig heb, onderweg ben.

Mike Rijken

# Zielzin



## ZIELZIN VAN START MET DWARSE DENKERS

Als dit nummer van Onderweg bij u in de bus valt, is het project 'ZielZin. Een plek voor dromen en dwarse gedachten' al van start gegaan met een reeks van drie zaterdagmorgens over 'dwarse denkers' uit de geschiedenis van het christendom. Maar er volgen er nog twee: op 15 februari en 14 maart.

In de loop van tweeduizend jaar christendom traden er met enige regelmaat mensen op met verrassende gedachten over de verhouding tussen God en mens. Door hun tijdgenoten werden zij niet altijd goed begrepen. Soms had dat tot gevolg dat zij als ketters veroordeeld werden. Maar hun gedachten blijken vaak een verrassende actualiteit te hebben: die ketters uit het verleden hebben ons nog iets te zeggen. Na de start met Pelagius volgen nog Meister Eckhart en Giordano Bruno.

**15 februari: Meister Eckhart.** De middeleeuwse theoloog en mysticus Meister Eckhart was lid van de orde van de dominicanen en werkte in Frankrijk en Duitsland. Aan het eind van zijn leven werd hij door enkele medebroeders wegens ketterij aangeklaagd bij de aartsbisschop van Keulen, die een inquisitieproces opende. Hij moest voor het pauselijk hof verschijnen, maar overleed in 1328 tijdens het proces. Zo hoefde hij niet meer mee te maken dat een aantal van zijn opvattingen als ketterijen werden veroordeeld, 'omdat hij meer wilde weten dan nodig was.' Zijn gedachten over de onkenbaarheid van God, 'het verborgen duister van de eeuwige godheid', over het voortdurend scheppende van God, over de zelfontlediging en het opgaan van de mens in God, zijn uitdagend en soms verrassend modern. Veel onderzoekers zien overeenkomsten tussen de gedachten van Meister Eckhart en het boeddhisme.

**14 maart: Giordano Bruno.** De derde bijeenkomst is gewijd aan Giordano Bruno, in 1600 in Rome geëindigd op de brandstapel. Voor veel mensen is hij een martelaar voor de vrije gedachte. Hij was dominicaan geweest, verliet de orde en zocht toenadering tot de protestanten, maar ook daar ondervond hij onverdraagzaamheid. Volgens Giordano Bruno staat God niet naast of buiten de wereld, maar in de wereld. God en de natuur zijn niet van elkaar te scheiden.

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur in het kerkgebouw van de DoRe-gemeente, Professor Regoutstraat 23 in Nijmegen. Zij worden geleid door ds. Peter Nissen. De drie zaterdagen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Het is dus niet per se nodig alle zaterdagen aanwezig te zijn.

Deelname aan alle drie de bijeenkomsten samen kost € 17,00. Deelname aan een afzonderlijke bijeenkomst € 7,00, voor studenten € 5,00. Graag aanmelden bij Carin Hormann via e-mail: [penningmeester@dorenijmegen.nl](mailto:penningmeester@dorenijmegen.nl). Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus dwarse denkers.

Ds. Peter Nissen

---

## ZIELZIN: EN WAT VIND JIJ?

Onder deze titel gaat ZielZin regelmatig avonden organiseren met een bijzondere gast. Die gast zal iets vertellen over wat hem of haar bezighoudt en ook is er volop gelegenheid om met de gast en met elkaar in gesprek te gaan. De avonden beginnen om 19.30 en worden rond 21.30 uur afgesloten. Voor deelname wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van € 7,00, voor studenten € 5,00.

In februari en maart starten we met de volgende twee avonden:

**Donderdag 27 februari: Bomen over bomen met Ignace de Haes.** Ignace de Haes, loopbaanbegeleider aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit, maakte met zijn vrouw vanuit 's-Hertogenbosch de voettocht naar Santiago de Compostela, een pelgrimage van ruim drie maanden. Elke dag fotografeerde hij een boom. Die foto's verbond hij met levenslessen van filosofen en religieuze denkers. Hij schreef er een boek over: *Bomen over de weg naar Santiago* (uitgeverij Berne Media, 2019). Op donderdag 27 februari komt hij bomen over de bomen. Ook zal in het DoRe-kerkgebouw een aantal foto's te zien zijn die hij onderweg gemaakt heeft.

**Donderdag 12 maart: Israël en Palestina: impressies van een betrokken waarnemer, met Joost IJsselmuiden.** Joost IJsselmuiden heeft als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. Van half oktober 2019 tot half januari 2020 is hij als lid van een team van de Wereldraad van Kerken als waarnemer in de in 1967 door Israël op Jordanië veroverde en sindsdien bezette gebieden van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever geweest. Dat team draagt de naam EAPPI: Ecumenical Accompaniment Programma in Palestine and Israel. Het doel van EAPPI is om lokale gemeenschappen in de bezette Palestijnse gebieden te begeleiden, door internationale aanwezigheid bescherming te bieden, getuige te zijn van gebeurtenissen en omstandigheden, en een rechtvaardige vrede voor alle volkeren in het gebied te bevorderen. Op donderdag 12 maart komt Joost IJsselmuiden zijn indrukken en ervaringen met ons delen en kunnen wij met hem in gesprek gaan.



Ds. Peter Nissen

## OP ADEM KOMEN

Onder de titel 'Op adem komen' organiseert ZielZin elke tweede maandag van de maand, van februari tot en met juni, een kort meditatieve viering in het DoRe-gebouw aan de Professor Regoutstraat 23. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen of naar muziek geluisterd, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen, zittend in een kring, stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we – huiswaarts. De meditatieve viering begint om 20 uur en duurt ongeveer een half uur. De eerste twee meditatieve vieringen 'Op adem komen' zijn op de maandagen 10 februari en 9 maart. Informatie over 'Op adem komen': [peterjanissen@hotmail.com](mailto:peterjanissen@hotmail.com). (Deze vieringen hebben een wat ander karakter dan die van de Meditatiegroep.) P.N.

## MEDITATIEGROEP

Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar ( 2019-2020 ) is dat in de oneven weken. Info bij Cora Oord.



## Impressie Kerstviering 2019



## Lunch met lezing

**24 maart 2020, 12.00-14.00 uur**

Deze lunch staat in het teken van 'ouder worden'. Marieke Hartgerink heeft zich bereid verklaard om een vervolg te geven op haar lezing van 9 april 2019

### ***“Ouderdom komt met gebreken”***

Marieke Hartgerink, geriater en betrokken lid van onze gemeente, heeft het vorige jaar een lezing verzorgd over veranderingen in de gezondheid bij het ouder worden, en de problemen die dat met zich mee kan brengen. Ook dit jaar zal zij een lunch-lezing verzorgen over het thema “Ouderdom komt met gebreken”.

Enkele veel voorkomende problemen zullen besproken worden, zoals vallen, medicijn gebruik, achteruitgang in algeheel functioneren of geheugen. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en discussie. Ook degenen die (nog) geen problemen ervaren zijn van harte welkom.



# Filmprogramma 2019-2020

## Verantwoordelijkheid (Schuld & Boete)



Samenstelling: Rob Comans (Boskapel) – Mike Rijken (DoRe Gemeente) – Vera van Jaarsveld (Effata Parochie)

✘ *Nobody Knows* (Japan 2004, regie Kore-eda Hirokazu, 140'')

**Zondag 8 maart in DoRe: 12:00 broodje; 12:30 start film; eigen bijdrage € 5,**

De jonge Akira verhuist met zijn moeder Keiko en drie broertjes en zusjes naar een klein appartement in Tokyo. Omdat de moeder voorgeeft er alleen te wonen, moeten de kinderen zich voortdurend verborgen houden. Dan laat op een dag de moeder haar kinderen in de steek.



✘ *Dead Man Walking* (VS 1995, regie Tim Robbins, 122'')

**Woensdag 1 april 2020 in De Boskapel om 19:30 eigen bijdrage € 10,-**

Zuster Helen Prejean ondersteunt de armen van New Orleans met onderwijs en liefdadigheidswerk. Wanneer de ter dood veroordeelde Matthew Poncelet haar om hulp vraagt, stemt ze toe, niet vermoedend welke emotionele reacties dit in haar omgeving los zal maken. Ze slaagt erin Poncelet's vertrouwen te winnen, die volhoudt onschuldig te zijn. Wat volgt is een lange, louterende weg naar de waarheid, die geen van de betrokkenen onberoerd laat.



De fictie van vandaag  
Is het feit van morgen  
En de reis van gisteren



**Robert Fischat**  
(Schrijfgroep asielzoekers)

## Verslag van de Lunch met lezing 19 november j.l.

### John Kraan over **Schrijfprojecten met asielzoekers en dak- en thuislozen**

John startte zijn verhaal met het maken van een statement: Iedereen kan dak- of thuisloos worden. Dat is niet voorbehouden aan een bepaalde groep. Neem een student wiens drankje door een vriend met een pilletje werd 'opgeleukt', met afschuwelijke gevolgen. (zie **gedicht** op achterblad!)

Als schrijfbegeleider is John Kraan al lang actief, ook in zijn vorige woonplaats. Wat hij iedere keer weer ervaart in de contacten met deze 'schrijvers' is hoe talentvol ze zijn en vooral ook hoe we als mensen allemaal hetzelfde zijn. John liet ons kennismaken met enkele gedichten, die hem persoonlijk raakten en die ook bij ons snaren in beroering brachten.

Hoeveel veerkracht kunnen asielzoekers en dak- en thuislozen hebben, het is haast niet te geloven! Door hun persoonlijke bagage zijn deze mensen al vroeg wijs. (zie de tekst hier tegenover als 'doordenkertje.')

En als voorbeeld een tekst van de 23-jarige asielzoeker Mahboob Akrami :

#### **Spreuken**

(fragment)

- De mooiste mens is diegene van wie hart en woorden gelijk zijn
- De hoogste waardigheid kent geen wrok
- Moeilijker dan sterven is wachten

Diegenen die niet kwamen opdagen voor de lunch hebben echt iets gemist.

Carla Wennekers

### **BEZIELD WANDELEN**

Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen ergens iets drinken. Elke eerste zondag van de maand. We vertrekken om half elf, **maar niet meer altijd bij de kerk**. Vertrekpunt in overleg

## Kerstival 19 december 2019

De projectgroep Leren heeft ook dit jaar weer een prachtig festival georganiseerd. Voor het eerst werd er een buffet met zelfgemaakte koude en warme gerechten verzorgd. De sfeer aan de gedekte tafels in de Ontmoetingsruimte was heel ontspannen.



Aansluitend werd er in de volle kerk een aantrekkelijk programma geboden met medewerking van het Blokfluit Kwartet en *uiteraard* Thea Stadlander achter de piano.

De inleiding van Hans Noordeman over het kerststalletje bij zijn katholieke buurmeisje, alsmede de invulling van het Kerstverhaal verteld door René Klaassen brachten op *lichtvoetige* wijze diepgang in deze bijeenkomst.

De gemeente zong uit volle borst bekende kerstliederen en droeg zo ook haar steentje bij.

Daarna was er nog gelegenheid te genieten van een beker Glühwein, zoals elk jaar verzorgd door Edith Moens.



Kortom, een heel geslaagde avond!

Ruurd van der Staaij

## Van de redactie

Om Onderweg functioneler te maken staan nu de roosters van kerkdiensten en activiteiten op pagina 2 (binnenzijde omslag). Op pagina 15 (binnenzijde achterflap) en pagina 14 daartegenover, staan alle kerkgegevens bij elkaar. De kleur van de omslag is gewijzigd in een lichtere tint, zodat al deze gegevens zo helder mogelijk uitkomen.



# Van de Kerkenraad

## Nieuwjaarstoespraak DoRe 2020 Zondag 05-01-2020.

Beste leden van de gemeente van de DoRe, vrienden en belangstellenden,

Alweer is een jaar voorbij waarin hard gewerkt is om veel nieuwe dingen in de steigers te zetten en staan we aan het begin van een nieuw jaar waarin de verwachtingen hoog gespannen zijn en om waar te nemen wat van al deze goede voornemens terecht komt.

Stelt U zich deze gemeente voor als een tuin:

Zij ligt voorbereid, met liefde goed verzorgd door onze tuinman Hans, die met plezier weer aan het werk is geweest met veel hulp van vrijwilligers, om ons in de nieuwe periode met optimisme en een rijke oogst te verblijden.

Met de komst van een tweede tuinman, Peter, heeft de tuin nog een extra boost gekregen, Zielzin, in de form van nieuwe ideeën en spirituele toevoegingen die ook vele vrijwilligers en gemeenteleden zullen inspireren, zodat de tuin, door beider inspanningen, tot bloei kan komen en uitbotten met mooie sterke bloemen en planten die, hopelijk, hun goede zaadjes uitstrooien naar andere gebieden en het mogelijk maken om, misschien, stekjes te kunnen uitwisselen.

Wij zullen, als kerkenraad, weer flink aan de slag gaan om de werkzaamheden zoveel mogelijk te ondersteunen, te begeleiden om de juiste voorwaarden te scheppen.

We zijn het afgelopen jaar met z'n tweeën aan het werk geweest om alle veranderingen goed gestalte te geven en dat was af en toe flink buffelen. Ook voor de sterkte van het bestuur is het werkelijk van belang dat we ondersteuning krijgen en dat hoeft niet meteen een voltijds kerkenraadslidmaatschap te zijn als men eerst maar wil meelopen en kijken waar men kan tot steun kan zijn. Dit kan alleen door meelopen herkend worden.

Wij wensen een ieder veel goeds en een “groeizaam” jaar toe.



**Kerkgebouw** Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen  
T: 024 322 04 51, E: [info@DoReNijmegen.nl](mailto:info@DoReNijmegen.nl)  
[www.dorenijmegen.nl](http://www.dorenijmegen.nl), [www.facebook.com/dorenijmegen](http://www.facebook.com/dorenijmegen)

**Predikant** Ds. J.A. Noordeman (Hans)  
E: [hansnoordeman@icloud.com](mailto:hansnoordeman@icloud.com)

### **Kerkenraad**

**Voorzitter** **vacature**

**Secretaris** Hansje Krelekamp-Tibben E: [secretaris@dorenijmegen.nl](mailto:secretaris@dorenijmegen.nl)

**Penningmeester** Carin Hormann E: [penningmeester@dorenijmegen.nl](mailto:penningmeester@dorenijmegen.nl)

Ook declaraties en boekhouding

### **Kerkenraadsleden in buitengewone dienst**

dhr. R. Fernhout, mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser,  
mw. E. Moens-Kloosterhuis, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen

**Bankrekeningen** (met ANBI-status voor de Belastingdienst)

NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen

NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen

NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen  
(onder meer ten behoeve van de diaconie)

### **Stichting Exploitatie Kerkgebouw**

Denise van Slingelandt

### **Verhuur kerkgebouw:**

Mieke de Graaf E: [agendakerkdorenijmegen@gmail.com](mailto:agendakerkdorenijmegen@gmail.com)



Het volgende nummer  
verschijnt eind maart 2020.  
Kopij in **Word** aanleveren via  
**[onderweg@dorenijmegen.nl](mailto:onderweg@dorenijmegen.nl)**.  
**Sluitingsdatum maandag 09 maart**

### **Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres**

Mw. E.J. Morée

[Lmoree12@gmail.com](mailto:Lmoree12@gmail.com)

### **Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen**

*Wijkkring Oss*

dhr. P. van Es

*Kring Centrum/Hatert*

mw. T. Fledderman

*Kring Simeon*

mw. I.D. van Slingelandt

### **Bezoek**

Wilt u bezoek van iemand van de kerk, of wilt u pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met: Gerrit en Els de Man

### **Belangstellende, vriend of lid worden**

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om vrijblijvend als belangstellende toe te treden.

Uiteraard kunt u ook vriend of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente Nijmegen, of van het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

### **Redactie Onderweg:**

John Kraan

## Angst

Jarenlang ben ik bang geweest  
Bang voor de dag en  
Bang voor de nacht

Eén knak in mijn geest  
En het was genoeg  
Om een half leven te doden

Gevlucht in de leegte  
Bang voor het licht  
Bang voor het duister

Ik heb me voorgenomen om nooit meer bang te zijn.

Ricardo Steij

*Schrijfgroep (ex)-daklozen*

