

onderweg

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



Janet Brooks-Gerloff

★ Beste lezer, een aantal kerkdiensten en andere bijeenkomsten uit dit rooster gaan niet door i.v.m. gezondheidsrisico's. Volg de mededelingen ('Van de kerkenraad', nieuwsbrief e.d.) en bewaar dit nummer van Onderweg. ★

Kerkdiensten

De kerkdiensten in onze Do-Re kerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.

Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand. Maar een kerkelijke feestdag wordt wel gevierd!



Zo. 29 maart	Ds. Tjaard Barnard	DoRe.
Zo. 5 april	Ds. H. Noordeman Palmzondag	DoRe.
Do. 9 april 19.30 uur	Ds. H. Noordeman Witte Donderdag	DoRe.
Zo. 12 april	Ds. H. Noordeman 1^e Paasdag	DoRe.
Zo. 19 april	Ds. A. Meiresonne	DoRe.
Zo. 26 april	Ds. M. Fernhout	DoRe.
Zo. 3 mei 10.00 uur	Bezield wandelen, Startpunt in overleg	
Zo. 10 mei	Ds. R. Phaff	DoRe.
Zo. 17 mei, Lekenpreek	Ds. Peter Nissen, Désanne van Brederode	DoRe.
Zo. 24 mei	Ds. S. Coenradie	DoRe.
Zo. 31 mei 10.30 uur.	Ds. P. Nissen 1^e Pinksterdag	DoRe.
Zo. 7 juni 10.00 uur.	Bezield wandelen, Startpunt in overleg	

Agenda april – mei

Wo. 1 apr. 19.30 uur.	Film. "Dead Man Walking". € 10.00	Boskapel
Za. 25 april: 10.00 uur	Thomasevangelie 1	DORE
Ma. 11 mei, 20.00	Zielzin: Op adem komen	DORE
Za 23 mei 10 uur	Thomasevangelie 2	DORE
Do 28 mei	Babette Degraeve, beeldend kunstenaar	DORE

Pastorale krabbels

*Imagine there's no heaven, it's easy if you try
No hell below us, above us only sky
Imagine all the people living for today...
Yoko Ono/John Lennon*

Imagine... stel je voor dat er geen hemel is, geen hel, dat alle mensen leven bij de dag... een gemeenschap van mensen, die samen de wereld delen... Dit liedje van de Beatles doet een beroep op ons voorstellingsvermogen, het zoekt naar een nieuwe, een harmonische samenleving, los van alle ballast uit het verleden. Pasen doet een nog veel groter beroep op onze verbeeldingskracht: Stel je voor: de gekruisigde is opgestaan, het graf is leeg... de dood is overwonnen! Dat is toch bijna niet voor te stellen? Hoe zou je dat onder woorden brengen? Laat staan begrijpen? Imagine... Niets is wat het was. Alles wordt nieuw! We zien —elkaar— met andere ogen. Eindelijk Pasen? Als in het gedicht van Corja Bekius:

De muur

toen het eindelijk Pasen
was geworden
trokken de mensen uit
roken de vrijheid
keken met andere ogen
naar doodgewone dingen
zoals
een ladder
tegen een oude muur
als een kruis
dat in de hemel reikt
langs de weg
die zij stilaan gingen
bloeide overal wel iets
zagen zij elkaar



Ds Hans Noordeman

In memoriam

Op 17 januari 2020 is in Den Haag Hans vd Waal overleden. 83 jaar oud. Al tientallen jaren was Hans lid van onze DoRe Gemeente, met een kleine onderbreking van een paar jaar voor zendingswerk in Indonesia in ongeveer 2000. Hans was een leraar Duits. Hij is altijd zeer betrokken geweest bij onze Gemeente als Doopsgezind lid. Ik herinner me dat hij samen met een ander gemeentelid een kerstlied zong in de dienst. Hans woonde in Groesbeek, toen hij bij onze gemeente kwam, later met zijn partner Louise van Maarsseveen-Hemmes in Nijmegen. De laatste jaren woonde hij in Beek in een verzorgingshuis. In het najaar van 2019 is hij verhuisd naar een verpleeghuis in Den Haag.

J-D.N & J.K.T.

Personalialia

In de afgelopen maanden zijn er 3 nieuwe belangstellenden aangemeld:

Lidy en Ludo van Velthoven-van Dreven, Nijmegen

Hans Damave, Nijmegen

Els Bulten-Lobertus, Nijmegen

Op 17-1-20 is ons ontvallen: Hans vd Waal, Den Haag.

Pelgrimeren met de Kelsterbach gemeente

Elk jaar, in de eerste week van september, pelgrimeren een stuk of tien mensen van de Kelsterbach gemeente, met wie we een vriendschapsband onderhouden. Komend jaar is waarschijnlijk een stukje van het Hugenotenpad ten zuiden van Frankfurt aan de beurt.

Ook mensen uit onze gemeente zijn hierbij welkom. Per dag wordt ongeveer 25 km gelopen, soms in stilte, soms met een opdracht. De voertaal is overwegend Duits. Meer informatie bij Nico Bibo.

Sta op, het is Pasen!



Inspiratie

(open rubriek)



Een rubriek waarin elke lezer van Onderweg iets kan delen over wat of wie hem of haar persoonlijk inspireert. In eigen bewoording. Maximaal 200 woorden.
Er is weer ruimte voor nieuwe bijdragen!

Gebed

Over inspiratie gesproken!

Mijn Zeeuwse grootouders, en overigens ook de rest van mijn hele Zeeuwse familie, hadden een tafelgebed wat ik nooit ergens anders gehoord heb. Het is dus waarschijnlijk ook Zeeuws. Ik laat het graag hieronder volgen:

"Menslievend God,
Uw naam zij geloofd en gedankt
dat U ons weer met Uw liefdegaven hebt gevoed.
Voed ook onze ziel met het brood des levens
en versterk onze harten door Uw genade
opdat wij onze krachten besteden in Uw dienst
en tot eer van Uw naam mogen leven.
Amen."

Dit is een simpel gebed, zonder 'omhaal van woorden'.

Ik denk met warmte aan mijn grootouders en ouders terug omdat zij hieruit hun inspiratie putten. Dit was dan ook merkbaar in hun daden. Het heeft mij zeer zeker gemotiveerd.

Els de Man

Zielzin

HET THOMASEVANGELIE

Drie zaterdagmorgens over een vergeten tekst uit het vroege christendom



Het Thomasevangelie is (helaas) niet in de Bijbel opgenomen. In 1945 is het teruggevonden in de woestijn van Egypte. Het is een verzameling met 114 uitspraken, gelijkenissen en gesprekken die worden toegeschreven aan Jezus, als wijsheidsleraar. De spreuken vertegenwoordigen een stroming van dwarse denkers in die tijd. Peter Nissen zal vertellen over de context en inhoud van het Thomasevangelie en wij lezen samen een deel van de spreuken.

Data: drie zaterdagen - 25 april, 23 mei en 20 juni 2020
van 10 tot 12 uur in het DoRe-kerkgebouw.

Deelname per bijeenkomst € 7,00, voor studenten € 5,00. Graag aanmelden via e-mail: penningmeester@dorenijmegen.nl. Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Thomasevangelie.

(zie verder het programmaboekje van Zielzin, pag 8/9)

Op adem komen

In april zal er geen 'Op adem komen' zijn i.v.m. Tweede Paasdag.

Op 11 mei en 8 juni is er in DORE weer gelegenheid om op adem te komen met meditatie, een lied en veel stilte, gedurende ongeveer een half uur.

ZielZin op Facebook en Twitter

Op Facebook (@ZielZinNijmegen) en Twitter (@zielzinNijmegen) kan men ook de activiteiten volgen van 'ZielZin, een plek voor dromen en dwarse gedachten'.

LEKENPREEK DOOR DÉSANNE VAN BREDERODE

Op zondag 17 mei 2020 wordt in de dienst om 10.30 uur de overweging verzorgd door schrijver Désanne van Brederode (1970). Zij studeerde filosofie en debuteerde met de roman *Ave verum corpus/Gegroet waarlijk lichaam*. Andere bekende romans van haar hand zijn *Mensen met een hobby*, *Door mijn schuld*, *Stille zaterdag* en *Vallende vorst*. Enkele jaren lang verzorgde zij een gesproken

column in het televisieprogramma Buitenhof.-In haar romans komen aspecten aan het licht van liefde en vriendschap, verliefdheid, verlangen en heimwee. Daar zal ook haar overweging op 17 mei bij aansluiten. Ds. Peter Nissen zal voorgaan in de dienst die hij samen met Désanne van Brederode voorbereidt. Na afloop is er gelegenheid om de jongste boeken van Désanne van Brederode te kopen en te laten signeren.

DE KRACHT VAN MOOIE DINGEN: BABETTE DEGRAEVE

Babette Degraeve is geboren en getogen in het Vlaamse Brugge en woont en werkt al jaren in Nijmegen. Als beeldend kunstenaar gaat zij aan de slag met vormen en ideeën, in de hoop schoonheid zichtbaar te maken. ‘Mooie dingen hebben een eigen kracht en roepen hun eigen energie op’, aldus Babette Degraeve. Op donderdag 28 mei 2020 komt zij daarover in het kader van ‘ZielZin’ in de DoRe-kerk vertellen en zal zij ook voorbeelden van haar werk laten zien. De avond begint om 19.30 en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Deelname € 7, voor studenten € 5.

Lunch met lezing

24 maart 2020, 12.00-14.00 uur

Deze lunch staat in het teken van “ouder worden”. Marieke Hartgerink heeft zich bereid verklaard om een vervolg te geven op haar lezing van 9 april 2019.

“Ouderdom komt met gebreken”

Marieke Hartgerink, geriater en betrokken lid van onze gemeente, heeft het vorige jaar een lezing verzorgd over veranderingen in de gezondheid bij het ouder worden, en de problemen die dat met zich mee kan brengen. Ook dit jaar zal zij een lunch-lezing verzorgen over het thema “Ouderdom komt met gebreken”.

Enkele veel voorkomende problemen zullen besproken worden, zoals vallen, medicijn gebruik, achteruitgang in algeheel functioneren of geheugen. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en discussie. Ook degenen die (nog) geen problemen ervaren zijn van harte welkom.

Van de Kerkenraad

We zijn al een paar keer bij elkaar geweest, de KR en de dominees. We worden nu bijgestaan door Marieke Hartgerink, die voor ons notuleert en dat in een tempo dat wij niet zouden kunnen evenaren en de concept-notulen liggen heel snel in ons postvak, zodat het afwerken van onze dringende to-do lijstjes aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Zulke ondersteuning helpt ons veel en we zullen dan ook in de komende tijd gedwongen worden beroep op u te doen i.v.m. de afwezigheid van Hansje die, helaas, wat onderhoudsoperaties moet ondergaan aan haar zeer pijnlijk arm. In de afgelopen periode hebben we de feestelijke intrededienst gevierd van Peter Nissen. (zie hieronder)

Ook zijn de diverse activiteiten van Zielzin van start gegaan. De bijeenkomsten in het kader van Dwarse Denkers waren meteen een groot succes want er waren, zeker voor het 2^e gedeelte, veel deelnemers wat ons noodzaakte iedereen met klem te verzoeken om zich van te voren aan te melden.

Nu gaan we richting de ALV in mei en dan moet er gewerkt worden aan jaaroverzichten bijv. van kerkactiviteiten, aantallen leden, financiën e.d. Zo kunnen we u dan weer een goed overzicht geven van de stand van zaken in onze gemeente.

We wensen u alvast een gezegende Paastijd toe.

Intrededienst ds. Peter Nissen



Op 26 januari jl vierden we de intrededienst van ds Peter Nissen. Al was hij al sinds 1-11-19 aan onze Gemeente verbonden. Ds Hans Noordeman had zich bereid



verklaard om deze intrededienst te doen. Onze beide eigen dominees in één dienst aan het woord. De kerk was afgeladen vol, op het laatste moment moesten er nog stoelen bij gezet worden. Er was ruim uitgenodigd en veel kerken uit Nijmegen en directe omgeving kwamen om dit mee te maken, zo hartverwarmend.

Ds Hans begon met een korte inleiding: hij greep terug naar de nieuwjaarstoespraak waarin beide dominees waren beschreven als tuinmannen in onze Gemeente. Als symbool daarvan kreeg ds Peter van hem, Hans, een tuinschepje aangeboden. Daarna volgde de geloofsvragen aan ds Peter. Peter kreeg toen het woord om een start te maken met het project "ZielZin, een plek voor dromen en dwarse gedachten". Dit project gaat hij koördineren. Na de dienst was er koffie en thee met een traktatie, die door Peter en zijn vrouw Joyce was verzorgd. Het was een drukke tijd vooraf, maar het voelt zo goed dat we deze stap met onze Gemeente hebben kunnen zetten. Mede dankzij een subsidie van de ADS en de RB.
Hansje K-T.



Voorlopige stopzetting activiteiten DoRe kerk.

De kerkenraad van de DoRe kerk heeft besloten om, voorlopig, de activiteiten van de gemeente: de kerkdiensten, de lezingen en de lunch op te schorten. Voor de lezingen en evt. de lunch zullen een nieuwe datum worden vastgesteld. We hopen, als de omstandigheden veranderen, in april weer te kunnen aanvangen met de diensten.

Uiteraard wordt een ieder dan op de hoogte gesteld van de juiste aanvangsdatum.

Hansje Krelekamp, Carin Hormann.

Bij vragen graag een e-mail naar penningmeester@dorenijmegen.nl

MEDITATIEGROEP

Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar (2019-2020) is dat in de oneven weken. Info bij Cora Oord.

BEZIELD WANDELEN

Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen ergens iets drinken. Elke eerste zondag van de maand. We vertrekken om half elf, **maar niet meer altijd bij de kerk**. Vertrekpunt in overleg

Filmprogramma 2019-2020

Verantwoordelijkheid (Schuld & Boete)

Dead Man Walking (VS 1995, regie Tim Robbins, 122')

Woensdag 1 april 2020 in De Boskapel om 19:30 eigen bijdrage € 10,-

Zuster Helen Prejean ondersteunt de armen van New Orleans met onderwijs en liefdadigheidswerk. Wanneer de ter dood veroordeelde Matthew Poncelet haar om hulp vraagt, stemt ze toe. Ze slaagt erin Poncelet's vertrouwen te winnen, die volhoudt onschuldig te zijn. Wat volgt is een lange, louterende weg naar de waarheid, die geen van de betrokkenen onberoerd laat.



Lunch bijeenkomst in kerk Effata, verslag 21 januari 2020

Wij van de Doopsgezinde Remonstrantse gemeenten samengevat Do-Re hebben onszelf uitgenodigd bij de Effata geloofsgemeenschap voor een lunchbijeenkomst om daar de mooie kerkraden te mogen bekijken.

Het was fijn dat we daar met open armen werden ontvangen in een lekker warm gestookte kerk. De heenweg vanuit Oss was koud en mistig.

De faciliteiten voor onze lunch werden ruimschoots geboden. We mochten de koffiepercolator gebruiken voor wel zestig personen. Euhmm We weten niet met hoeveel personen we komen, maar zestig lijkt ons wel wat veel. We rekenen op twintig en het werden er twaalf.



Wat opviel de behulpzaamheid. Het klaarzetten en het klaarmaken en opruimen van de lunch was zo een gezamenlijke activiteit of we al jaren samenwerken.

Bert en Sien van Do-Re uit Oss hadden de soep gemaakt die voortreffelijk smaakte. We reden even van de Dominicuskerk naar de Do Re kerk.

Reactie van Bert en Sien in de auto: “we wisten niet waar de Dominicuskerk stond, maar we wisten niet dat het zo dichtbij onze kerk was.” En je kunt merken dat vrijzinnigheid in deze kerk normaal is. Wat fijn om dat te ervaren. Zo zie je dat drempels er zijn en het tijd kost deze te verlagen, maar dat is vandaag weer een beetje gelukt.

Willem Pelsers heeft ons verteld over de mooie ramen en ons de tegenstellingen laten zien tussen de ramen van de ene kant van het gebouw en de andere kant van het middenschip van het kerkgebouw. Ger Gerrits was voor ons de opperstalmeester die ons faciliteerde, en, zoals al eerder gezegd, kregen we veel hulp vanuit de Effata geloofsgemeenschap. Waarvoor zeer hartelijk dank.

Peer Meyboom, Projectleider ZielZin.

Vocale voorstelling ‘1 tot 40 stemmen’ in Heilig Landstichting en Oosterbeek

Op zaterdag 14 maart aanstaande, 20.15 uur, verzorgt projectkoor Cappella ad Fluvium o.l.v.

Peter-Paul van Beekum een bijzondere voorstelling in de Cenakelkerk, Pastoor

Rabouplein 1, Heilig Landstichting. Het koor zingt dan een dwarsdoorsnede door de meerstemmige vocale muziekgeschiedenis, van een- tot 40-stemmig (!).

De rijkdom en variatie van onze vocale muziekgeschiedenis is ongekend.

Cappella ad Fluvium is een projectkoor uit Arnhem en wijde omgeving.

Deelnemers zijn ervaren amateurzangers, naast mensen met een professionele muzikale achtergrond. Aan dit programma werken een organist en cellist mee.

Prijs: voorverkoop € 15 via www.adfluvium.nl, aan de zaal € 18, CJP/studenten € 10. Informatie: www.adfluvium.nl of bij Pierre Eijgenraam



Nieuws vanuit Doopsgezinde gemeenten

Het vakantiehuis Dopersduin in Schoorl is een echt broederschapshuis. Maar er moet gerenoveerd worden. Daarom vraagt St. Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl om een bijdrage. Wilt u dit project steunen kijk dan op www.Dopersduin.nl

Op de leestafel ligt het boekje De Vrede Dienen. Een geschenk aan onze Gemeente van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Neem het boekje een weekje mee, lees het, het leg het terug voor een volgende lezer. Een bijbehorende film van 17 min. kunt u aanvragen via filmwatzoujijdoen@dgaalsmeer.nl

Ook op de leestafel folders van de viering op 18-4-20 van 100 jaar Mennonite Central Committee in Haarlem. Het lijkt een feestelijk dag te worden. Meer informatie kunt u in deze folders vinden.

18 April 2020: 'MCC-100-years-Future'

Viering 100-jarig bestaan Mennonite Central Committee (MCC) in Haarlem.

In 2020 viert Mennonite Central Committee (MCC) haar 100-jarig bestaan. In de beginjaren hield MCC zich voornamelijk bezig met hulp aan doopsgezinden in de Oekraïne. Tegenwoordig is MCC actief in meer dan vijftig landen met (nood-) hulpacties, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het versterken van vredesinitiatieven. Dit eeuwfeest wordt gevierd op:

ZATERDAG 18 APRIL 2020 IN DE DOOPSGEZINDE VERMANING TE HAARLEM

Iedereen die op enigerlei wijze is betrokken (of is geweest) bij het werk van MCC, is uitgenodigd. Te denken valt aan trainees, vrijwilligers, contactpersonen van Zending en Doopsgezind Wereldwerk, kerkenraden etc.

Er zullen informatieve lezingen zijn, waarin soms kritisch wordt gekeken naar fondswerving en projectkeuzes. Daarnaast zullen er diverse workshops zijn, uiteenlopend van kennisoverdracht over projecten tot creatieve activiteiten zoals het maken van een grote muurschildering, het werken aan een comforter (lappendeken) en deelname aan een ad hoc koor.

Iedereen die zich wil oriënteren op de vraag hoe hedendaags hulpwerk verantwoord gestalte kan krijgen, is zeer welkom. Het MCC-eeuwfeest is zeker geen nostalgisch terugblikken op wat was, maar veel meer een uitdagende dag. Vanuit praktisch geloven en betrokkenheid op de toekomst voor volgende

generaties kunnen we elkaar hernieuwde motivatie geven en handreikingen doen voor persoonlijke inzet.

Namens de Werkgroep *MCC-100-years-Future*,
Sybout van der Meer.

Informatie staat op de website www.dgwereldwerk.nl.

Opgave en informatie.

In verband met de catering is het gewenst dat u zich **vooraf en wel uiterlijk 11 april opgeeft** bij onderstaand email-adres. U kunt daar ook terecht voor eventuele vragen: Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind Wereldwerk: secretariaat@dgwereldwerk.nl

prikbord

Op onze website kunt u een berichtje laten plaatsen, zoals 'vraag' en 'aanbod', via een e-mail naar

webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. 'prikbord'.

(Het zal bekend zijn dat er in de kast naast het keukentje ruimte is voor een boek dat u over hebt.)

Het Prikbord is een experiment, we zullen aankijken of hier voldoende belangstelling voor bestaat.



Van de redactie

Zie de mededeling boven de roosters op pagina 2.

Ik wens u goede gezondheid en laten we hopen dat deze ontregelende periode snel weer achter ons ligt.



DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen

Predikanten

Ds. J.A. Noordeman (Hans) E: hansnoordeman@icloud.com

Ds. P. Nissen (Peter) E: peterjanissen@hotmail.com



Kerkenraad

Voorzitter vacature

Secretaris Hansje Krelekamp-Tibben E: secretaris@dorenijmegen.nl

Penningmeester Carin Hörmann E: penningmeester@dorenijmegen.nl

Ook declaraties en boekhouding

Kerkenraadsleden in buitengewone dienst

dhr. R. Fernhout, mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser,

mw. E. Moens-Kloosterhuis, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen

Bankrekeningen (met ANBI-status voor de Belastingdienst)

NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen

NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen

NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen
(onder meer ten behoeve van de diaconie)

Stichting Exploitatie Kerkgebouw

Denise van Slingelandt

Verhuur kerkgebouw:

Mieke de Graaf E: agendakerkdorenijmegen@gmail.com

ONDERWEG. 47^e jaargang



Het volgende nummer verschijnt eind mei 2020.
Kopij vanaf midden april in **Word** aanleveren via
onderweg@dorenijmegen.nl.
Sluitingsdatum **maandag 11 mei**

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres

Mw. E.J. Morée

Lmoree12@gmail.com

Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen

Wijkkring Oss

dhr. P. van Es

Kring Centrum/Hatert

mw. T. Fledderman

Kring Simeon

mw. I.D. van Slingelandt

Bezoek

Wilt u bezoek van iemand van de kerk, of wilt u pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met: Gerrit en Els de Man.

Belangstellende, vriend of lid worden

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

Prikbord



Op onze website kunt u een berichtje laten plaatsen, zoals 'vraag' en 'aanbod', via een e-mail naar webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. 'prikbord'.

Redactie Onderweg:

John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl

De trage vragen

*Ik vermoed dat gij in barensnood zijt,
Omdat gij iets in u draagt.
(Socrates)*

De trage vragen-
laat ze langzaam
als een slak

de weg gaan van
het hoofd naar het hart
tot ze op hun gemak

zichzelf verklaren en
antwoorden baren.

p.s.
wat ik nog wilde zeggen:
zeker géén zout op leggen
of in witte wijn koken;
dan lijken ze opgelost
maar blijven ze spoken.

Hein Stufkens (uit “Geef het licht eens door”)

