

juni en juli 2020, nummer 3



onderweg

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



Janet Brooks-Gerloff

Kerkdiensten

De kerkdiensten in onze Do-Re kerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.

Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand. Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!



* Ervan uitgaande dat de diensten in juli worden hervat, volgt hieronder het nieuwe dienstenrooster:

Zo. 5 juli	Beziëld wandelen met thema	startpunt in overleg.
Zo. 12 juli	Ds. H. Noordeman	DoRe.
Zo. 19 juli	Ds. Peter Nissen	DoRe.
Zo. 26 juli	Ds. André Meiresonne	DoRe.
Zo. 2 augustus	Beziëld wandelen met thema	startpunt in overleg.
Zo. 9 augustus	dhr Alexander Overdiep	DoRe.

Online kerkdiensten

Hierbij nogmaals de links waarmee u bij Do of bij Re de online kerkdiensten kunt bekijken elke zondag:

Doopsgezinden:

<https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee>

Remonstranten:

<https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxINavRrPw4g>

Collectebonnen

Er schijnt enig misverstand te zijn over collectebonnen: zodra we weer naar de kerk gaan, kunt u die natuurlijk ook weer gebruiken. Voordeel: de aankoop van deze bonnen is aftrekbaar als gift voor de Belastingdienst. En u hoeft geen contant geld voor de kerkdienst te bewaren. Bonnen zijn te bestellen bij de penningmeester, zie achterin deze Onderweg.

Pastorale krabbels

*Kwam een vogel gevlogen
in de pracht van zijn vlucht
waar zijn wieken bewogen
lag er kleur in de lucht
Ida Gerhardt*



Pinksteren vertelt ons dat Gods Geest als een vogel van de laatste troost in ons midden is neergestreken. Een mooi beeld, van de God, die ons vasthoudt, door alles heen... Waar de vogel verschijnt ligt er kleur in de lucht, aldus het gedicht van Ida Gerhardt. Maar als je leven op z'n kop staat, als je die nabijheid van God niet ervaren kan, dan heb je eerder het gevoel dat jij God moet vasthouden om Hem niet te verliezen. Toch zingt deze vogel telkens opnieuw een lied van verlangen en brengt ons goede woorden te binnen. Woorden die troosten, die met ons mee gaan, voor de tijd die nog komt:

*Wij moesten
van hem
bij zijn woorden blijven
ze verlangen geven
als kleine geluiden
en de tijd daartussen
voor ze dansen
in het schijnsel van zijn leven
zoals hij ook zelf gedaan had
in het licht van het onze
ongeveer in die geest
lang genoeg
om gezien te worden
en niet meer te vergeten
Coert Poort*

Pinksteren richt onze blik op vandaag en op de toekomst, laat (ook ons) dromen en gezichten zien, laat ons verlangen geven aan goede woorden, om niet meer te vergeten.

Ds. Hans Noordeman

In memoriam

Op 5 april 2020 overleed Piet Muller, doopsgezind lid van onze gemeente en echtgenoot van Lia Visser, na een lang en zeer actief leven ten dienste van velen.

Een bevlogen doener, die ook anderen wist te inspireren zich in te zetten voor b.v. vluchtelingen en mensen in de knel.

Wij zijn hem als gemeente veel dank verschuldigd voor o.m. zijn inzet als voorzitter van onze kerkenraad in een moeilijke periode.

De beperkingen vanwege de corona-crisis stonden slechts een kleine kring belangstellenden toe bij de afscheidsdienst op 10 april in onze kerk. Gelukkig kon een zeer grote kring van belangstellenden de dienst via internet virtueel bijwonen. Veel is door Lia en door Piets vrienden over zijn leven verteld.

Wij lazen enkele woorden uit de Galatenbrief hoofdstuk 5, de verzen 13-14: "U bent geroepen om vrij te zijn".

Vrijheid en verbinding waren sleutelwoorden in Piets leven.

Het werd: vrijheid in geborgenheid: Piets leven bewaard in de gedachten van mensen en in Gods hand, voor eeuwig.

Wij wensen Lia en de familie sterkte in de komende tijd en nabijheid van God en mensen toe.

ds Hans Noordeman

Een woord van dank

Lieve mensen van de Do-Re gemeenschap,

Op 10 april mochten we in deze kerk de afscheidsdienst vormgeven naar aanleiding van het overlijden van Piet Muller. Velen van jullie wisten dat het de laatste jaren niet meer zo goed met hem ging. Zijn situatie kwam in een stroomversnelling toen hij eind maart bij een val zijn heup brak en bedlegerig werd en vijf dagen later overleed.

In de jaren rond 2012 – 2015 is Piet heel actief geweest voor de gemeente als voorzitter van de kerkenraad. Het waren bewogen tijden in de gemeente.

Ik wil hier iedereen heel hartelijk bedanken.



Iedereen die in de afgelopen tijd belangstelling toonde voor Piet. De lieve mensen die mij brieven en kaartjes gestuurd hebben. Hansje en Warner die op de dag van de uitvaart alles zo goed verzorgden, en natuurlijk Hans die nog bij Piet op bezoek kwam kort voor zijn overlijden, die mij tot steun was en die alle ruimte bood om de afscheidsdienst naar onze wensen vorm te geven.

Lia Visser, april 2020

In memoriam Ruth Rijpkema-Wilke, geboren 10-10-30 overleden 22-4-20

Via ds. Els de Clercq vernamen wij dat 5 maanden na Wybe ook Ruth is overleden. Ruth was een trouw lid van Kring West van onze Gemeente. En kwam meerdere malen per jaar in onze kerk. Ooit was zij onze gastvrouw tijdens een buitendag in Kranenburg, toen wij in haar Evangelische Kirche kerkdienst hielden. De naam Ruth betekent vriendschap en we kennen de naam natuurlijk uit het Oude Testament. De rouwdienst was in kleine kring; wilt u deze terugluisteren neem dan contact op met franke.rijpkema@gmail.com.

Correspondentie-adres: Parallelweg 47, 9756CB, Glimmen.

J.K.T.

BEZIELD WANDELEN

Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen ergens iets drinken. Elke eerste zondag van de maand. We vertrekken om half elf, **maar niet meer altijd bij de kerk**. Vertrekpunt in overleg. Nieuwe contactpersoon Nel in der Maur.

nel.indermaur@gmail.com

MEDITATIEGROEP

Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar (2019-2020) is dat in de oneven weken. Info bij Cora Oord.

**WETEN JULLIE WANNEER
PASEN EN PINKSTEREN
OP EEN DAG VALLEN ?...**



Inspiratie



Een open rubriek waarin elke lezer van Onderweg iets kan delen over wat of wie hem of haar persoonlijk inspireert (in maximaal 200 woorden).

Nieuwe stukjes zijn welkom!

Op een middag vorige week vroeg een stel vriendinnen mij: waarom doe je zoveel werk voor je kerk? Jarenlang deed ik vrijwilligerswerk voor de familieraad van een grote GGZ instelling in Nijmegen e.o. Nu doe ik veel meer werk voor onze DoRe kerk. Zo'n 2 dagen per week. Soms meer, soms minder. Als sekretaris. Maar waarom.....?

Het werk moet gedaan worden, natuurlijk. Anders draait onze kerkgemeente niet. Ik vind het persoonlijk zeer belangrijk voor mezelf dat ik in de diensten mijn geloof kan voeden. En ook anderen gun ik dat. Daarom doe ik dit.

Mijn geloof haal ik ook uit kleine dingen: vaak uit de natuur. Of door toevallige gebeurtenissen. Vorige week zag ik dit: aan het pindanet in onze voortuin wil een Vlaamse gaai pikken. Het lukt de vogel eerst niet, maar later wel. Hij/zij pakt met een pootje het netje, trekt het naar zich toe en de vogel kan eten. Dit is toch imponerend, de manier waarop de vogel dit doet? Hoe kan de Vlaamse gaai het zo bedenken? Dan voel je je klein. Ook de uitlopende bomen en struiken, op dit moment, geven mij de inspiratie om het kerkenwerk te doen. Of een stralende oranje zon, boven een weiland met bomen en struiken langs de randen. De preken, of soms ook een enkele zin er uit én het samen zingen met meerdere mensen met mooie woorden geven inspiratie. Of het gesprekje bij de koffie. De inspiratie is dus gewoon overal om ons heen. Alles is een geschenk wat ons voedt in het leven en in ons werk.

Hansje Krelekamp

Zielzin

UIT EEN TROOSTBRIEF VAN MENNO SIMONS

De activiteiten van 'ZielZin: een plek voor dromen en dwarse gedachten' liggen voorlopig wegens de coronamaatregelen stil. Na de zomer hopen we weer een

frisse doorstart te mogen maken. In het volgende nummer van *Onderweg* hoort u meer daarover.

Toch deze keer misschien enige inspiratie van een dromer en dwarse denker uit het verleden, Menno Simons (1496-1561), de grondlegger van de doopsgezinde traditie, uit een tijd waarin het leven van mensen ook werd ontregeld door een epidemie. In het midden van de zestiende eeuw was de pest nog steeds een gevreesde ziekte, ook in de doopsgezinde gemeente van Amsterdam. Toen Menno Simons hiervan hoorde, schreef hij in 1549 of 1550 een brief om de zusters en broeders in Amsterdam te troosten. Menno zelf verbleef toen in Noord-Duitsland, omdat hier een hoge prijs op zijn hoofd was gezet. De brief is bijna vijf eeuwen oud en geschreven in een tijd waarin, ook door Menno Simons, dit leven vooral als een voorbereiding werd gezien op het eeuwige leven. Daar gaat een groot deel van de brief dan ook over. Maar hij bevat ook enkele adviezen over de omgang met elkaar. Leest u maar:



“Terwijl ik hoor dat het vuur van de pest rondom jullie al te hard begint te branden, word ik door de liefde, die ik jullie en alle vromen toedraag, gedrongen jullie met een kleine troostbrief te bezoeken. Ik weet immers dat iedereen bang is voor de dood en dat het sterven van onze vrienden ons zwaar valt.

Getrouwe zusters en broeders, wees sterk in de Heer, wees vrijmoedig en wees van harte getroost, want jullie hele doen, leven en sterven ligt in de hand van de Heer. ‘Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld’ (Matteüs 10: 30) en zonder Hem kan er geen van je hoofd vallen. Daarom, vrees niet, maar dien elkaar bereidwillig in de nood. Laat het jullie niet verdrieten de zieken te bezoeken, want door dit te doen zullen jullie in de liefde bevestigd worden.

Heb van harte respect voor jullie God, dien Hem in waarheid, houd onder elkaar enigheid, liefde en vrede in stand. Voer je strijd geduldig, streef naar het beste en jaag het goede na. Wees vriendelijk onder elkaar en gedenk jullie voorgangers en mij in jullie gebeden. De grote God van de vrede, onze barmhartige Vader, zegene jullie door zijn gezegende Zoon Jezus Christus, nu en voor altijd, tot grotere gerechtigheid en tot volle liefde.” Aldus Menno Simons.

Peter Nissen

Ontvangst van vrienden uit Kelsterbach



DoRe Nijmegen is in vriendschap verbonden met de Evangelische Friedensgemeinde Kelsterbach. Over en weer is er elk jaar een bezoek. We zijn al begonnen met plannen maken voor de eerstvolgende 'thuiswedstrijd' in het weekend van 25 september 2020, onder voorbehoud van de Duitse en Nederlandse gezondheidsrichtlijnen. Deo volente. Het gebruikelijke programma is dat de Duitse gasten op vrijdagavond in Nijmegen arriveren, op zaterdag met ons een culturele activiteit ondernemen en op zondag de kerkdienst meevieren. Tussendoor ook gemeenschappelijke maaltijden en avondgebeden.

We nodigen jullie uit om aan de activiteiten in dat weekend mee te doen. Een meer gedetailleerd tijdschema met de mogelijke 'instap-momenten' maken we begin september bekend. Samen maken we er dan weer een mooie ontmoeting van. Graag tot ziens in september!

Met hartelijke groet, namens Do en Re,
Marijn Bosma

Van de Kerkenraad

Geen kerkdiensten mogen houden, welke KR heeft dat ooit meegemaakt de afgelopen decennia? Onze kleine KR dus wel. In eerste instantie dacht de penningmeester: dan kan ik rustig de tijd nemen voor de financiën, want die veranderen natuurlijk erg door het Projekt ZielZin. Er komen nieuwe inkomende en uitgaande geldstromen bij. Maar dat viel even tegen. De Remonstranten kwamen, na aanmaning, redelijk vlot met hun beloofde subsidie. Bij de ADS moesten we meer aandringen, maar met de steun van Julius Cohen lukte dat ook.



Verder hebben we veel overlegd met de predikanten over: "hoe houden we de Gemeente bij elkaar?". Volgens ons lukt dat redelijk. De telefooncirkels werken, Hans Noordeman kwam met het idee van een Paasboekje, dat als een cadeautje op onze mat neerviel. Peter Nissen zag al zijn plannen voor ZielZin, een plek voor dromen en dwarse gedachten, in de praktijk in rook opgaan. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet: in het najaar gaan we dat allemaal wél beleven. Dus dat komt goed.

Er kwamen meer Nieuwsbrieven uit, dus meer werk voor Marieke Hartgerink die ze verzendt, en voor mij om ze samen te stellen.

Natuurlijk weet u, via de persconferentie van afgelopen week van de regering, dat we de kerkdiensten op 1-7-20 waarschijnlijk weer mogen starten. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet precies. Daar gaan we maandag 11-5 in de KR over overleggen. U krijgt daarover komende week een nieuwe Nieuwsbrief. Peter Nissen merkte op: onze kerk zal geen moeite hebben met de limiet van 100 bezoekers. ;-)

In de ALV van 14-5-20 hadden we de zomer van 2019 willen evalueren. De zomer, waarin we maar 3 diensten hielden. De uitslag, zo beluisterden we als KR in de wandelgangen, zou worden: weer elke zondag dienst, want we missen de diensten en het koffiedrinken. Omdat dat nog wel wat werk vergt, heeft de KR besloten om de diensten in 2020 weer te gaan organiseren. Dominees en organisten inplannen. Dat is gelukt. Zie het rooster in deze Onderweg. Nu nog de koster, de koffiezetters, de KR-leden en de bloemendienst.

Hansje Krelekamp-Tibben

Zoals u waarschijnlijk wel zult begrijpen: tot 1-7-20 zijn er geen activiteiten in de kerk. Behalve eventuele uitvaarten. Dus ook geen ALV in juni. Die wordt verschoven naar een datum na 1-9-20.

Excuses voor het ongemak.

Hansje

Van de redactie



Ik heb een paar verzoeken gekregen om **Onderweg digitaal** toe te sturen. Dat heeft een paar voordelen: het scheelt ons kosten, u hebt Onderweg een week eerder in huis dan per post, u ziet de afbeeldingen in **kleur**, en het is beter voor het milieu. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, laat het mij dan weten met vermelding van uw email-adres. Ik stuur het dan toe als PDF-document (precies als het origineel). Mocht dat problemen geven, dan zou het in Word kunnen.

Alle andere lezers blijven het gewoon via de post ontvangen.

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen

Predikanten

Ds. J.A. Noordeman (Hans)

E: hansnoordeman@icloud.com

Ds. P. Nissen (Peter)

E: peterjanissen@hotmail.com



Kerkenraad

Voorzitter vacature

Secretaris Hansje Krelekamp-Tibben, E: secretaris@dorenijmegen.nl

Penningmeester Carin Hormann, E: penningmeester@dorenijmegen.nl

Ook declaraties en boekhouding

Kerkenraadsleden in buitengewone dienst

dhr. R. Fernhout, mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser,

mw. E. Moens-Kloosterhuis, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen

Bankrekeningen (met ANBI-status voor de Belastingdienst)

NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen

NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen

NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen

(onder meer ten behoeve van de diaconie)

Stichting Exploitatie Kerkgebouw

Denise van Slingelandt

Verhuur kerkgebouw:

Mieke de Graaf, E: agendakerkdorenijmegen@gmail.com



ONDERWEG. 47^e jaargang

Het volgende nummer verschijnt eind juli 2020.
Kopij vanaf eind juni in **Word** aanleveren via
onderweg@dorenijmegen.nl.
Sluitingsdatum: **maandag 13 juli**

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres

Mw. E.J. Morée

Lmoree12@gmail.com

Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen

Wijkkring Oss

dhr. P. van Es

Kring Centrum/Hatert

mw. T. Fledderman

Kring Simeon

mw. I.D. van Slingelandt

Bezoek

Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman, voor bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man

Belangstellende, vriend of lid worden

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

Prikbord



Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals 'vraag' en 'aanbod' via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. 'prikbord'.

Redactie Onderweg:

John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl



Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

Judith Herzberg

