

Oktober en november 2020, nummer 5



onderweg

Tweemaandelijks gemeentebblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



Janet Brooks-Gerloff

Kerkdiensten



De kerkdiensten in onze Do-Re kerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.

Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand.

Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!

★ Als u een dienst wilt bijwonen, nu vooraf opgeven via ★
aanmelding@dorenijmegen.nl

Zo. 27-9: 10.30 u	Ds. H. Noordeman.	DoRe.
Zo. 4-10: 10.00 u	Beziel wandelen.	Startpunt in overleg.
Zo. 11-10: 10.30 u	Ds. F. Boogerd.	DoRe.
Zo. 18-10: 10.30 u	Ds. JD. Noest.	DoRe.
Zo. 25-10: 10.30 u	Ds. H. Noordeman	DoRe.
Zo. 1-11: 10.00 u	Beziel wandelen.	Startpunt in overleg.
Zo. 8-11: 10.30 u	Peter Nissen / Lekenpreek Désanne van Brederode	DoRe.
Zo. 15-11: 10.30 u	Ds. A. Meiresonne	DoRe.
Zo. 22-11: 10.30 u	Ds. H. Noordeman Laatste Zondag Kerkelijk Jaar	DoRe.
Zo. 29-11: 10.30 u	Ds. H. Noordeman. 1^e Advent Belijdenisdienst	DoRe.
Zo. 6-12. 10.30 u	Ds. A. v.d. Woude. 2^e Advent	DoRe.

Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website:

<http://dorenijmegen.nl> Klik bovenaan rechts op Links dan krijg je de pagina waar je ook de orde van dienst kunt ophalen. Om de dienst te beluisteren klik je iets lager op diezelfde pagina op de link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen>

Online kerkdiensten • **Doopsgezinden** kunt u elke zondag bekijken via de link

<https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee>

• **Remonstranten** zijn inmiddels gestopt met de online kerkdiensten.

Pastorale krabbels

Pastorale krabbels



Nu al weer zo'n 20 jaar(!) geleden bezochten mijn vrouw Marieke en ik op een rondreis door Italië de mooi gelegen stad Assisi. Vroeg opgestaan om de zon, die onbarmhartig fel scheen, op z'n minst een beetje voor te zijn arriveerden wij in de ochtend bij de Franciscus-basiliek. De zon was er eerder dan wij.(...) Bij de ingang van de benedenkerk werden kaarsen verkocht om op te steken bij de crypte, waar Franciscus begraven ligt. Ook wij kochten kaarsen en schuifelden langs prachtige fresco's van o.a. Giotto richting de crypte. Een vriendelijke franciscaner broeder kwam ons tegemoet met een mand. Het was de bedoeling dat we daarin onze kaarsen deponeerden, dan zou hij verder wel voor alles zorgen. Het bleek dat de franciscanen een duurzame en ook lucratieve oplossing hadden gevonden voor de offerkaarsen voor Franciscus. Zodra de mand vol was ging een broeder ermee naar de ingang, waar de kaarsen opnieuw in de verkoop gingen. Dat was mij (toen) te machtig (je bent een Hollander of je bent het niet). Ik besloot de kaarsen niet af te geven maar mee te nemen in de auto naar huis. De zon stond inmiddels hoog aan de hemel; toen we de achterbak openden bleken de kaarsen gesmolten, er was alsnog een kaarsenoffer geweest... Het Zonnelied is misschien wel het bekendste gedicht van Franciscus. Dit 'lied van de schepselen' schreef hij niet lang voor zijn dood in 1225. Een bewerking door Maarten Das vindt u in het nieuwe Liedboek als lied 742. Een loflied op broeder zon, zuster maan, broeder wind, zuster water, broeder vuur, zuster aarde en zuster dood. Het bijzondere in het gewone, in alles om ons heen. De kaarsen, ik had ze moeten laten; tenslotte heeft de zon het laatste woord. Enkele goede woorden, en het daarmee doen, gelijk Franciscus.

ds Hans Noordeman

Activiteiten

(zie ook diverse artikelen in dit nummer)

Za. 26-9: 10-12 u	Vrijzinnig Leerhuis. ds. P. Nissen Thomas Evangelie 1 / 3	DoRe € 17.-, € 7.- per keer, studenten € 5.-
Wo. 30-9: 10.00- 12.15 uur	Kunst en Religie. Bezoek en rondleiding	De Goede Herder. Fanfarestraat 57.
Do. 1-10: 19.30- 21.30 uur.	En wat vind jij? Palestina en Israël. Spreker: Joost IJsselmuiden	DoRe.
Do. 8-10 20.00 u	Meditatie.	DoRe.
Zo. 11-10: 12.30 u	Bezielde film "Frida". Vrijwillige bijdrage.	Dagkapel Dominicuskerk
Ma 12-10: 20.00-u	Op adem komen.	DoRe.
Za. 17-10: 10.00- 12.00 u	Vrijzinnig Leerhuis. ds. P. Nissen Thomas Evangelie 2 / 3	DoRe € 17.-, € 7.- per keer, studenten € 5.-
Do. 22-10: 20.00 u	Meditatie.	DoRe.
Do. 5-11: 20.00 u	Meditatie.	DoRe.
Ma 9-11: 20.00 u	Op adem komen.	DoRe.
Ma. 9-11	Inleveren Kopij Onderweg.	
Di 10-11: 12.00 u	Lunch met inspiratie. Marieke Hartgerink: Gezamenlijk beslissen in de Ouderenzorg.	DoRe.
Do. 12-11: 19.30 u	En wat vind jij? Babette Degraeve over "mooie" dingen maken".	DoRe.
Zo. 15-11: 12.00 u	Bezielde Film. " Il Bagno Turco" . Vooraf een broodje en koffie.	DoRe. Vrijwillige bijdrage.
Wo. 18-11: 15.00- 16.30 u	Kunst & Religie. Religie en populaire cultuur. ds. P. Nissen.	Dagkapel Dominicuskerk
Do. 19-11: 20.00 u	Meditatie.	DoRe.
Za. 21-11: 10.00 u.	Vrijzinnig Leerhuis. ds. P. Nissen. Thomas Evangelie 3 / 3	DoRe € 17.-, € 7.- per keer, studenten € 5.-
Do 3-12: 20.00 u	Meditatie.	DoRe.

MEDITATIEGROEP

Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar is dat in de oneven weken.
Info bij Cora Oord.

BEZIELD WANDELEN

Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken bij Buur. Elke eerste zondag van de maand. We vertrekken om half elf bij Buur, Deken Hensburchstraat 2 6525 VJ **Nijmegen**, tegenover speeltuin Brakkefort. Contactpersoon: Nel In der Maur. nel.indermaur@gmail.com

Inspiratie

*Een open rubriek waarin elke lezer van *Onderweg* iets kan delen over wat of wie hem of haar persoonlijk inspireert. Maximaal 200 woorden, **nieuwe stukjes zijn welkom!***



Het konijn

Nordien Akachar

Hij schreef over zijn situatie als asielzoeker in Nederland.
(Zonder het zelf te beseffen, schreef hij het in de vorm van een fabel.)

Er was een konijn dat in het bos liep. Hij kwam een ander konijn tegen, en dat zei tegen hem: "Er staat een boom verderop, heel vol met eten".

Het konijn moest eerst een woeste rivier oversteken, en dat heeft hij gedaan. Hij is bij die boom gekomen en naar boven geklommen.

De boom was niet zo vol als hij dacht. Er waren maar een paar appels, genoeg voor een of twee dagen.

En toen hij zat te eten, zag hij een wolf.

En wat heeft die wolf gedaan? Hij riep de andere wolven om het konijn te komen opvreten.

Arm konijn. Als hij boven blijft, gaat hij dood van de honger.

Als hij naar beneden komt, wordt hij opgevreten door de wolven....

Gesprekskring

“Ik geloof het wel”



Een zinnetje dat je op verschillende manieren uit kunt spreken: een andere klemtoon maakt al een heel verschil.

Precies dat gaan we doen: spreken met elkaar over wat we geloven en wat niet, welke plaats geloven in je leven inneemt. Is het nog van deze tijd, of is het van alle tijden? Wat raakt je? Wat brengt je uit—, of juist in evenwicht? Moet God er eigenlijk altijd bij?

Een serie van zes bijeenkomsten, drie in het najaar en

drie in het voorjaar.

Wie wil, kan na afloop op Palmzondag 2021 belijdenis doen, al is dat zeker geen voorwaarde voor deelneming. Je kunt er ook voor kiezen alleen aan de gesprekskring deel te nemen.

Start: oktober 2020. Plaats van samenkomst en data worden in overleg met de deelnemers bepaald. **Opgave:** ds Hans Noordeman

hansnoordeman@icloud.com

WELKOM!

Zielzin

ZIELZIN IN DE HERFST

Als u dit nummer van Onderweg ontvangt, is de herfst weer begonnen. Onze ziel heeft dan misschien wel wat extra behoefte aan voeding, aan inspiratie en aan bemoediging. Wellicht zit er wel iets naar uw gading in het programma van ZielZin voor de komende maanden.



Op adem komen

Op maandag 12 oktober en maandag 9 november zijn er weer bijeenkomsten van 'Op adem komen', een korte meditatieve viering (circa een half uur) in ons kerkgebouw rond een lied of een tekst, die om 20 uur begint. Geen aanmelding.

Lekenpreek door Désanne van Brederode

Op zondag 8 november 2020 wordt in de dienst om 10.30 uur de overweging verzorgd door schrijver Désanne van Brederode. Désanne van Brederode (*1970) studeerde filosofie en maakte op jonge leeftijd haar debuut als schrijver met de roman *Ave verum corpus/Gegroet waarlijk lichaam*. Andere bekende romans van haar hand zijn *Mensen met een hobby*, *Door mijn schuld*, *Stille zaterdag* en *Vallende vorst*. Enkele jaren lang verzorgde zij een gesproken column in het televisieprogramma Buitenhof. Désanne van Brederode schreef fijnzinnige essays over filosofische en religieuze thema's. Vorig jaar verscheen haar nieuwste roman, *Wonderlamp*, een verhaal over het talent om te verlangen. Ds. Peter Nissen zal voorgaan in de dienst, die hij samen met Désanne van Brederode voorbereidt. Na afloop van de dienst is er gelegenheid de boeken van Désanne van Brederode te laten signeren.

Leerhuis Thomasevangelie



Op zaterdag 26 september is het nieuwe leerhuis rond het Thomasevangelie van start gegaan, een vergeten tekst uit het vroege christendom. Het is een verzameling met 114 uitspraken, gelijkenissen en gesprekken die aan Jezus worden toegeschreven. Tijdens drie bijeenkomsten op de zaterdagmorgen maken wij kennis met die tekst. De volgende bijeenkomsten zijn op zaterdag 17 oktober en zaterdag 21 november, telkens van 10

tot 12 uur. Deelname per bijeenkomst kost € 7,00 en voor studenten € 5,00.

Vooraf aanmelden is in verband met de coronamaatregelen verplicht:

aanmelding@dorenijmegen.nl

Avond over Israël en Palestina

Op donderdag 1 oktober is de eerste bijeenkomst van **‘Wat vind jij?’**, een gespreksavond met een bijzondere gast. De eerste gast is Joost IJsselmuiden. Joost heeft als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. Van half oktober 2019 tot half januari 2020 is hij als lid van een team van de Wereldraad van Kerken als waarnemer in de door Israël bezette gebieden van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever geweest. Hij komt zijn indrukken en ervaringen met ons delen en wij kunnen met hem in gesprek gaan. De avond begint om 19.30 uur en wordt rond 21.30 uur afgesloten. Voor deelname wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van € 7,00, voor studenten € 5,00.

In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht via: aanmelding@dorenijmegen.nl

De kracht van mooie dingen, met kunstenaars Babette Degraeve.

Op donderdagavond 12 november is kunstenaar Babette Degraeve te gast bij **‘Wat vind jij?’** Babette Degraeve is geboren en getogen in het Vlaamse Brugge en woont en werkt al jaren in Nijmegen. Als beeldend kunstenaar gaat zij aan de slag met vormen en ideeën, in de hoop schoonheid zichtbaar te maken. ‘Mooie dingen hebben een eigen kracht en roepen hun eigen energie op,’ aldus Babette Degraeve. Op donderdag 12 november komt zij daarover vertellen en zal zij ook voorbeelden van haar werk laten zien. De avond begint om 19.30 uur en wordt rond 21.30 uur afgesloten. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van € 7,00, voor studenten € 5,00. Vooraf aanmelden is verplicht:

aanmelding@dorenijmegen.nl

Kring rond de psalmen

Voor de gesprekskring rond de psalmen zijn inmiddels voldoende aanmeldingen. In overleg met de deelnemers worden geschikte data voor de bijeenkomsten gezocht. Mocht u nog willen aansluiten, stuur dan even een mailtje naar Peter Nissen: peterjanissen@hotmail.com.

Van de Kerkenraad



En dan is het alweer september, de vakanties allemaal een beetje achter de rug.

We hebben de startzondag gehad van het nieuwe kerkelijk jaar, dat aanvankelijk iets meer “aangekleed” zou worden gevierd. Nu dat niet door kon gaan had Hans Noordeman daar toch iets creatiefs op gevonden door

alle kerkgangers een paar kaarten mee te laten nemen en op te sturen met een leuke tekst naar de andere gemeenteleden. Zo kreeg deze zondag toch iets feestelijks.

Afgelopen donderdag hebben we een Algemene Ledenvergadering gehad die, onder leiding van, voor deze gelegenheid, gevraagde voorzitter Gerrit de Man, zeer voortvarend verliep. Er heerste een ontspannen sfeer en er was veel interactie met de gemeente over allerlei onderwerpen, zo was het echt een “ledenvergadering”. Deze maand starten ook al weer de eerste activiteiten van de gemeente. zie jaarprogramma.

Hansje Krelekamp is deze maand op een zeer welverdiende vakantie en de eerste berichten wijzen alvast op een geslaagd begin.

Ik wens iedereen een goed najaar toe.

Carin Hormann namens de Kerkenraad.

En toen waren er ineens de collectebonnen.

De collectebonnen kunnen worden gebruikt voor de koffie, maar ook voor de collectes. Ze worden in verschillende valuta op aanvraag worden gemaakt. Voor de koffie kunnen we bonnen maken van € 0.50. Voor de twee collectes kunnen we bonnen naar uw eigen keuze worden gemaakt. Deze bonnen gaan altijd per **10 stuks per vel**. Aanvragen via pennyngmeester@dorenijmegen.nl.

Dit bedrag maak je over aan de St. Samenwerking en dan zorg ik dat je de bonnen ontvangt. Doordat je het geld overmaakt via de bank kun je bij de Belasting-aangifte aantonen dat je dit bedrag aan de gemeente hebt geschonken. Bij mededelingen bonnetjes benoemen anders weet ik niet waar het te boeken. Je hoeft er niets voor in te vullen.

Carin Hormann.



Antependium



Het **antependium** (letterlijk: voorhangsel) was aanvankelijk een versierde lap stof die voor het altaar hing. Dat is al zo sinds de vierde eeuw na Chr. Oorspronkelijk was het een voorhang voor het Heilige in de Tabernakel en later voor de Tempel.

Ook in veel protestantse kerken zien we antependia over de tafel en/of aan de kansel. Door de verschillende kleuren wordt aangegeven in welke tijd van het kerkelijk jaar wij ons bevinden. Ook in onze kerk hebben wij een antependium. Dat kleed is wit en het ligt het hele jaar over de tafel.

Er zouden nieuwe kleuren bij moeten komen, maar wij wilden graag het oude kleed behouden. Daar is het volgende op bedacht: Er komen vier onderkleden, in de kleuren van het kerkelijk jaar. Zo blijft het oude kleed 'in functie' met een nieuwe uitstraling. En er is meteen een match met kleur van de stola's van de predikanten.

Ellen Hoogenhout was bereid hiervoor naald en draad ter hand te nemen. Met grote zorgvuldigheid heeft zij stof uitgezocht en heeft zij genaaid en geborduurd met een stijlvol resultaat ten gevolg. Het witte kleed heeft intussen al dienst gedaan bijvoorbeeld bij de You Tube dienst; vanaf 12 juli kunt u het **groene** antependium bewonderen, de andere kleuren (paars en rood) zullen in de komende tijd gereed komen.

Het is een prachtig geheel geworden! Heel veel dank aan Ellen voor haar creatieve inspanningen!

Om een indruk te krijgen zijn er ook enkele foto's opgenomen. In de volgende Onderweg zal ik een toelichting schrijven over de betekenis en het gebruik van de kleuren van het kerkelijk jaar.



(met gekleurd onderkleed)

ds Hans Noordeman

Kelsterbach De ontvangst van de groep moeten we helaas 1 jaar uitstellen

We kijken elk jaar uit naar de ontmoeting van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen met de Evangelische Friedensgemeinde Kelsterbach, in vriendschap verbonden. De eerstvolgende keer zou eind september 2020 plaatsvinden in Nijmegen.

Maar helaas... Het besmettingsgevaar door corona is deze herfst nog steeds groot. Daarom moeten we helaas besluiten om deze bijeenkomst te schrappen. We hopen dat we volgend jaar, in september 2021, een nieuwe kans krijgen om het wel te laten doorgaan. Dus 1 jaar uitstel, geen afstel!

Marijn

Kleine mensen van goede wil kunnen de wereld veranderen.



Van de redactie



- Ik heb een paar verzoeken gekregen om **Onderweg digitaal** toe te sturen. Dat heeft voordelen: u hebt Onderweg een week eerder in huis, u ziet de afbeeldingen in **kleur**, u kunt een internet-link eenvoudig kopiëren, het scheelt kosten, en het is beter voor het milieu. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, laat het mij dan weten met vermelding van uw email-adres. Alle andere lezers blijven het gewoon via de post ontvangen.
- Deze keer heb ik minder kopij ontvangen dan anders. Mochten er verder geen mededelingen zijn, dan is dat natuurlijk geen probleem. Maar schroom niet iets binnen het kader van onze DORE-gemeente te delen met anderen.

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen

Predikanten

Ds. J.A. Noordeman (Hans)

E: hansnoordeman@icloud.com

Ds. P. Nissen (Peter)

E: peterjanissen@hotmail.com



Kerkenraad

Voorzitter **vacature**

Secretaris Hansje Krelekamp-Tibben, E: secretaris@dorenijmegen.nl

Penningmeester Carin Hormann, E: penningmeester@dorenijmegen.nl

Ook declaraties en boekhouding

Kerkenraadsleden in buitengewone dienst dhr. R. Fernhout,
mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen

Bankrekeningen (met ANBI-status voor de Belastingdienst)

NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen

NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen

NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen
(onder meer ten behoeve van de diaconie)

Stichting Exploitatie Kerkgebouw : Denise van Slingelandt

Verhuur kerkgebouw: Mieke de Graaf,

agendakerkdorenijmegen@gmail.com

ONDERWEG. 47^e jaargang



Het volgende nummer verschijnt eind november 2020.
Digitaal ontvangen kan met vermelding van uw e-mailadres.
Kopij in **Word** aanleveren via onderweg@dorenijmegen.nl,
uiterlijk zondag 10 november

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres

Mw. E.J. Morée

Lmoree12@gmail.com

Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen

Wijkkring Oss

dhr. P. van Es

Kring Centrum/Hatert

mw. T. Fledderman

Kring Simeon

mw. I.D. van Slingelandt

Bezoek

Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman,
voor bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man.

Belangstellende, vriend of lid worden

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om
vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend
of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van
het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

Prikbord



Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals 'vraag' en 'aanbod'
via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. 'prikbord'.

Redactie Onderweg: John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl

Enkele andere overwegingen

*Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?*

*Laten we de tijd laten gaan
waarheen hij wil,
en zie dan hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild, luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen
en ach, hoe eenvoudig zijn raadsel vindt.*

*Zo andersom is alles, misschien.
Ik zal dit uitleggen.*

Rutger Kopland (1934)

