

april - mei 2021 , nummer 2



onderweg

Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



Janet Brooks-Gerloff

Kerkdiensten



De kerkdiensten in onze Do-Re kerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.

Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand.

Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!

★ Vanaf 14 maart houden we weer kerkdiensten! Aanmelden bij Lia Visser (anna@liavisser.nl), er wordt geen koffie/thee geschonken. Zie verder de aanwijzingen in de Nieuwsbrief van 2-3-2021.

▪ **Onze Kerkdiensten beluisteren** kan via onze website:

<http://dorenijmegen.nl> Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen. Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen>

▪ **Online kerkdiensten • Doopsgezinden** kunt u elke zondag bekijken via de link <https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee>

• **Remonstranten** Gestreamde diensten Re via

<https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/livestreams-vanuit-gemeenten/>

Zo 21 mrt, 10.30	Ds. Peter Nissen	DORE
Zo 28 mrt, 10.30	Ds. Hans Noordeman - Palmpasen	DORE
Do. 01 apr, 19.00	Ds. Hans Noordeman - Witte Dond.	DORE
Zo 04 apr, 10.30	Ds. Hans Noordeman - Pasen	DORE
Zo. 11 apr, 10.30	Ds. Peter Nissen	DORE
Zo. 18 apr, 10.30	Ds. Marieke Fernhout	DORE
Zo. 25 apr, 10.30	Ds. Iris Speckmann	DORE
Zo. 2 mei, 10.30	Beziel wandelen	zie info p. 4
Zo. 9 mei, 10.30	Dhr André Meiresonne	DORE
Zo. 16 mei, 10.30	Ds. Marga Vos-Wiegand	DORE
Zo. 23 mei, 10.30	Ds. Peter Nissen Pinksteren	DORE
Zo. 30 mei, 10.30	Ds. Hans Noordeman	DORE

Pastorale krabbels

“Verlangen”



Ik schrijf deze ‘krabbels’ nadat de kerkenraad, besloten heeft de kerk weer voor diensten open te stellen. Voor velen zal dat de vervulling van hun verlangen betekenen, voor anderen is het — misschien— nog te vroeg... maar dit verlangen kent iedereen. Ik opende de kerkenraad met een gedicht van Karel Eykman uit zijn bundel ‘Een knipoog van u zou al helpen, bij iedere psalm een gedicht’. We lazen psalm 133, een psalm die het verlangen naar weer gewoon zo mooi beschrijft, ook prachtig hertaald door Karel Eykman (kinderbijbel Woord voor Woord). Ik wil het graag met u delen.
ds Hans Noordeman

Psalm 133

Zie hoe goed en lieflijk is het als broeders echt samenwonen. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd.

Met elkaar

Dat was toen daar.

Het was zo’n aardige zomeravond.
De zon had geen haast om onder te gaan.
Wij waren blijven hangen in de tuin.
De kinderen hoefden nog niet naar bed
ze speelden joelend verstoppertje met de hond in het hoge gras.
Er werd een fles opengetrokken en op de tafel gezet.
Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie.
Kleine Kaspar maakte grapjes met Elisabeth op schoot.
Pauline kwam nog met hapjes aan.
Martin had zijn gitaar meegenomen
hij speelde Beatles en Katja wist de woorden.
Het refrein neurieden we allemaal mee
liefde is alles wat je nodig hebt.

Dat was toen daar.

Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo gesteld ben.
Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar
in het zwakke schemerlicht.

Dat was toen daar.

Ik weet nog dat ik dacht
als het ergens is, is het hier
als het ooit is, is het nu.
Dit is de plek waar God zou willen wonen.
Volgens mij kan hij zo aanschuiven.
Hier geeft de Heer zijn zegen.

Activiteiten april - mei 2021



* Vanwege de Covid regels worden enkele agendapunten afgelast. Cursussen zullen tijdens de lockdown online worden gegeven! Volg eventuele andere aanpassingen in de **Nieuwsbrieven**.

17-04: 10.30 u	Jezus in Disneyland. Religie en populaire cultuur	Lezing via zoom aanmelden: peterjanissen@hotmail.com
Za. 24-04: 10.30	Vrijzinnig Leerhuis 1 / 3 Onbekende Religies uit India. Jainisme. Door ds. P. Nissen.	Zoom: aanmelden via peterjanissen@hotmail.com
Do 20-5: 19.30	Qader Shafiq: En wat vind jij?. Werken aan verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in Nijmegen.	DoRe Onder voorbehoud !
Za 29-05:10.30	Vrijzinnig Leerhuis 2 / 3 ds. P. Nissen. Onbekende Religies uit India. Sikhisme	Zoom: aanmelden via peterjanissen@hotmail.com

* **Collectebonnen.** De collectebonnen aanvragen via penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann. Bonnen zijn € 1- of € 0,50; 10 stuks per vel. Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke bonnetjes.
Carin Hormann.

* **MEDITATIEGROEP**

Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar is dat in de oneven weken. Info bij Cora Oord. Let ook hier op Nieuwsbrieven.

* **BEZIELD WANDELEN** - Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken bij Buur. Elke eerste zondag van de maand. We vertrekken om half elf bij de D'Álmarasweg, ingang van het sportcomplex en Botanische tuin, Nijmegen. (onder voorbehoud) Contactpersoon: Nel In der Maur, nel.indermaur@gmail.com

Inspiratie

*Een open rubriek waarin elke lezer van Onderweg iets kan delen over wat of wie hem of haar persoonlijk inspireert. Maximaal 200 woorden, **nieuwe stukjes zijn welkom!***



(Matisse)

Zomaar wat gedachten

Bij het doorbladeren van de "Onderweg ", op zoek naar de datum van de volgende cursus van Peter, viel mijn oog op het tekeningetje dat boven het artikel van de Kerkenraad staat.

Eerst had ik er geen of nauwelijks aandacht aan besteed, maar nu keek ik er eens wat beter naar. Op het eerste gezicht leek het een tafel met een aantal mensen er omheen, maar bij nadere beschouwing was het een dik boek, de Bijbel dus. Dat kon niet missen.

Hoeveel gedachten kan een onooglijk tekeningetje in je oproepen!

De houding van de figuurtjes die aanzitten aan de tafel, aan het Boek, zet me aan het denken. Zij zijn overduidelijk in gesprek. Een persoon zit te praten, steunt met zijn elleboog op het Boek en gebruikt zijn hand om zijn woorden kracht bij te zetten. Een ander zit met zijn armen over elkaar. Dat kan 2 dingen betekenen : hij zit er gemakkelijk bij en is het helemaal eens met de spreker, ofwel : hij luistert heel aandachtig en houdt zijn commentaar voorlopig nog voor zich. Hij beidt zijn tijd. Wanneer zal hij naar buiten komen met wat hij te zeggen heeft?

Zo te zien raken allen de "tafel " aan. Zij zijn in contact met het Boek.

Ik wil graag een van hen zijn, mijn handen op dat Boek leggen, op die Tafel, om ermee in contact te zijn en er kracht uit te putten.

In dit boek is het Woord vervat en ieder woord vraagt om een antwoord.

Zitten wij om die tafel, om dat Boek geschaard om ieder ons eigen antwoord te geven en vinden we dat door met elkaar in gesprek te gaan, te zijn en te blijven?

Wat een klein plaatje een grote hoeveelheid aan gedachten teweeg kan brengen!

Ik blijf me verbazen.

Carla Desain -Wennekers

Zielzin

ZIELZIN: LEZING EN LEERHUIS

Half maart zijn de kerkdiensten in onze gemeente weer van start gegaan, met inachtneming van alle RIVM-regels. Maar met alle andere activiteiten wachten we nog even. Voorlopig dus nog geen 'Op adem komen' op de tweede maandag van de maand en nog geen films. De avond met Hans Alma over haar boek *Het verlangen naar zin* op 25 maart gaat ook niet door, evenmin als de lekenpreek van Stevo Akkerman op 11 april en de lunchbijeenkomst over voltooid leven met Rutger Jan van der Gaag op 15 april. Of de avond met Qader Shafiq op 20 mei door kan gaan, hangt af van de nieuwe coronaregels die mogelijk in april worden aangekondigd. U hoort dat nog via de digitale nieuwsbrief of het volgende nummer van *Onderweg*.

Wat wel door kan gaan, zijn een lezing en het volgende leerhuis van drie zaterdagmorgens. Die worden namelijk online aangeboden via Zoom.



Lezing op 17 april: Jezus in Disneyland. Religie en populaire cultuur

Voor de Effatagemeenschap zou Peter Nissen in het najaar een lezing verzorgen in een reeks over 'Kunst en religie'. Die lezing kon toen wegens de lockdown niet doorgaan, maar wordt nu als online activiteit aangeboden. Ook u bent daarbij van harte welkom.

Religie en populaire cultuur hebben allerlei raakvlakken. Elementen van de populaire cultuur worden gebruikt in kerkelijke en religieuze verbanden: denk aan de beatmissen van de jaren zeventig en aan de succesvolle *The Passion* op de Nederlandse televisie. Anderzijds zitten uitingen van populaire cultuur, zoals popmuziek, films (*Star Wars*, *Lord of the Rings*), series (*Game of Thrones*), games, videoclipen en zelfs commercials vaak vol religieuze verwijzingen. Soms lijkt de populaire cultuur zelfs functies van de religie (zingeving, verbinding) overgenomen te hebben. Tijdens de lezing gaan we enkele aspecten daarvan verkennen.

De bijeenkomst vindt online plaats via Zoom op **zaterdag 17 april 2021** van 10.30 tot 12.00 uur (met een korte pauze). U kunt zich per mail aanmelden bij

Peter Nissen (peterjanissen@hotmail.com). U krijgt dan enkele dagen van tevoren van hem een mail met de Zoomlink. Deelname is gratis.

Leerhuis april, mei en juni over het thema 'Onbekende religies uit India'

Bij religies uit India zullen de meeste mensen denken aan het hindoeïsme en het boeddhisme. Op drie zaterdagmorgens gaan we kennismaken met drie andere oude, maar minder bekende wijsheidstradities uit India: die van de jaïns, de sikhs en de parsi (ook bekend als het zoroastrisme). Deze reeks wordt verzorgd door Peter Nissen in het kader van het project ZielZin.

Het betreft de **zaterdagmorgens 24 april, 29 mei en 26 juni**, steeds van 10.30 uur tot 11.30 uur. Wilt u deelnemen, stuur dan een mail naar

peterjanissen@hotmail.com. U ontvangt dan vóór het begin van het leerhuis een mail terug met een Zoomlink (via een beveiligde verbinding van de universiteit). Die hoeft u alleen maar aan te klikken (of te kopiëren in uw browser) om het leerhuis online te kunnen volgen. Ook deelname aan het leerhuis is gratis, maar een gift voor de gemeente is natuurlijk altijd welkom. Peter Nissen

Verlangen naar verbinding

De wereld leeft al ongeveer een jaar met corona en alle beperkingen.

Een aantal jaren kom ik in de doopsgezinde remonstrantse kerk en ben actief als vrijwilliger.

Wat mij de laatste tijden bekruipt is: Hoe verbonden voel ik me nog met deze gemeenschap, nu we elkaar nauwelijks meer kunnen ontmoeten? In mijn dagelijks leven ben ik druk met mijn werk in de gezondheidszorg op 2 plekken, mijn huis, mijn relatie met Rob, mijn buurt.

Wij lezen - meestal op zondagmorgen - de Inspiratieweekbrief en waarderen deze zeer. Maar verder? Er zijn vorig voorjaar telefooncirkels uitgetest. Op een gegeven moment bleek er geen behoefte meer te zijn aan deze vorm van contact. Maar nu denk ik wel eens: Hoe zou het zijn met alle mensen binnen de gemeente, vooral zij die alleen zijn?

Rob en ik doen ons best contact te onderhouden via een mail, een kaartje of telefoontje. Soms nodigen we 1 persoon thuis uit of we gaan wandelen met die of gene. Maar wat blijft er verder aan verbinding?

Ik wil niemand iets verwijten, maar geef puur mijn gevoelens en gedachten weer. Wil ik me met deze gemeenschap blijven verbinden? Ik weet het nog niet, de tijd zal het uitwijzen.

Cora Oord

Van de Kerkenraad



Als KR lid heb je zo soms een voordeeltje: zo mocht ik fysiek bij de Kerstdienst aanwezig zijn. Het was heerlijk om, een paar, mensen van onze Gemeente in de vertrouwde kerkruimte te zien. De zegen van de voorganger ‘overviel’ me als een warme deken: nog nooit was ik zo ontroerd door de eindzegen. Het herinnerde me aan onze huwelijksdienst.

In januari sprak ik meerdere mensen door de telefoon, zo hoorde ik van een 90 jarige dat ze de eerste vaccinatie had gekregen! Iets waar velen van ons op zaten en zitten te wachten.

In februari kregen we zoveel verzoeken om de diensten weer op te starten, dat we er serieus over zijn gaan nadenken. Als u dit leest zijn, zijn de eerste diensten al weer geweest. Met nog striktere maatregelen dan in de zomer van 2020. Maar het komt goed.

De telefooncirkels vanuit de eerste lockdown bestaan soms nog wel, maar soms ook zijn ze gestopt, omdat er geen behoefte meer aan was. In de laatste KR vergadering kwam naar boven dat we moeten kijken of we andere zaken kunnen bedenken, om de eventuele eenzaamheid onder onze leden tegen te gaan. Eén voorstel is: houdt u van wandelen? Dan zou u dat kunnen afspreken met iemand anders van de Gemeente. Kunt u zo’n contact niet zelf leggen, dan kan u dat melden bij info@dorenijmegen.nl of per telefoon bij mij. Dan zal ik kijken wie uw wandelmaatje kan worden.

We spraken ook in de laatste KR vergadering over de beide beleidsnota’s van landelijk Do en landelijk Re. Wat ons eigenlijk allemaal opviel was de negatieve toon: we gaan uit van krimp. Terwijl er in onze Gemeente nog steeds, weliswaar, druppelsgewijs, nieuwe mensen bij komen. Die komen af op onze “warme” uitstraling, zoals ik meerdere keren hoorde. En als DoRe Nijmegen proberen we ook via ZielZin meer mensen te laten kennismaken met Zingeving. Mede namens Carin Hormann, Hansje Krelekamp

N.B. de Kerkenraad heeft besloten vanwege de avondklok de dienst van Witte Donderdag niet om 19:30 u maar om **19:00** u aan te vangen. Dan kan iedereen toch nog op tijd thuis zijn.

De KR

Oecumene



Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, vertegenwoordig ik onze Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente in de Raad van Kerken voor Nijmegen en omgeving. In de Raad van Kerken gaat het zowel nationaal als internationaal, maar ook plaatselijk om de vormgeving van de oecumene. Naast plaatselijke activiteiten, zoals de nagedachtenis aan het vergissingsbombardement op Nijmegen van 22 februari 1944, wijzen we daarbij ook op de jaarlijks terugkerende Week van het gebed voor de eenheid van de christenen./ Mijn probleem daarbij is, dat we God niet kunnen vragen de eenheid van de christenen tot stand te brengen. Dat zullen we zelf moeten doen. Maar de verschillen zijn vaak te groot om die eenheid tot stand te brengen. Daarom dient naar mijn smaak in de oecumene niet naar feitelijke eenheid en eensgezindheid te worden gestreefd, maar moeten we ons er op richten om elkaar in het verschillend zijn te aanvaarden en elkaar daarin ook te respecteren. Dat lijkt me een goede en ook haalbare vorm van oecumene.

Gerrit de Man

Van de redactie



- Veel van de activiteiten (en kerkdiensten) zijn onder voorbehoud. Dit nummer gaat op 12 maart naar de drukker, maar vanaf dat moment kan er weer het e.e.a. wijzigen of niet doorgaan. Volgt u vooral de **Nieuwsbrieven** voor actuele informatie!
- Leest u de mooie teksten op de achterkant van Onderweg? Dat is een absolute aanrader. Ze worden al heel lang verzorgd door Marieke Hartgerink. Ik ben daar heel blij mee, want ze maakt daar naar mijn smaak heel zinvolle keuzes voor.
- Ik heb een paar verzoeken gekregen om **Onderweg digitaal** toegestuurd te krijgen. Dat heeft veel voordelen: u hebt Onderweg een week eerder in huis; het scheelt kosten, en het is beter voor het milieu; u ziet bovendien de afbeeldingen in **kleur** en u kunt eventueel een internet-link eenvoudig kopiëren. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, laat het mij dan weten met vermelding van uw email-adres. Alle andere lezers blijven het gewoon via de post ontvangen.

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen

Predikanten

Ds. J.A. Noordeman (Hans), E: hansnoordeman@icloud.com

Ds. P. Nissen (Peter), E: peterjanissen@hotmail.com



Kerkenraad

Voorzitter vacature

Secretaris Hansje Krelekamp-Tibben, E: secretaris@dorenijmegen.nl

Penningmeester Carin Hormann, E: penningmeester@dorenijmegen.nl

Ook declaraties en boekhouding

Kerkenraadsleden in buitengewone dienst dhr. J.S. Cohen

mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée,

Bankrekeningen (met ANBI-status voor de Belastingdienst)

NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen

NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen

NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen
(onder meer ten behoeve van de diaconie)

Stichting Exploitatie Kerkgebouw : Denise van Slingelandt

Verhuur kerkgebouw: Mieke de Graaf,

E: agendakerkdorenijmegen@gmail.com

ONDERWEG. 48^e jaargang



Het volgende nummer verschijnt eind mei 2021.
Digitaal ontvangen kan met vermelding van uw e-mailadres.
Kopij in **Word** aanleveren via onderweg@dorenijmegen.nl,
in de eerste week van mei, uiterlijk **zondag 9 mei**

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres

Mw. E.J. Morée

Lmoree12@gmail.com

Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen

Wijkkring Oss

dhr. P. van Es

Kring Centrum/Hatert

mw. T. Fledderman

Kring Simeon

mw. I.D. van Slingelandt

Bezoek

Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman,
voor bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man.

Belangstellende, vriend of lid worden

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om
vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend
of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van
het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

Prikbord



Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals 'vraag' en 'aanbod'
via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. 'prikbord'.

Redactie Onderweg: John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl

NAAM I

Heer van hemel en aarde
en van de brandende sterren
en de zwarte hemelruimten
die het licht toch in zich bergen,

ik vraag je nu één ding: laat me
gewoon maar leven op aarde
kunnen praten met mensen,
zorgen voor vrouw en kind:

je licht werd me te ijl,
mijn hart breekt aan je stilte
en mijn liefde verschuilt, verkropt zich,

en angst wordt moordende woede.
Geef me deze genade: geef me
grond onder de voeten.

Hans Andreus (1926-1977)

