

juni - juli 2021 , nummer 3



ONDERWEG

Tweemaandelijks gemeentebblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



Janet Brooks-Gerloff

KERKDIENTEN



De kerkdiensten in onze Do-Re kerk

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.

Elke zondag om 10.30 u, behalve de eerste zondag van de maand.

Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!

★ Vanaf 14 maart houden we weer kerkdiensten! Aanmelden bij Lia Visser (anna@liavisser.nl), er wordt geen koffie/thee geschonken. Zie verder de aanwijzingen in de Nieuwsbrief van 2-3-2021.

▪ **Onze Kerkdiensten beluisteren** kan via onze website:

<http://dore nijmegen.nl> Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen. Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen>

▪ **Online kerkdiensten**

• **Doopsgezinden** kunt u elke zondag bekijken via de link

<https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee>

• **Remonstranten** Gestreamde diensten Re via

<https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/livestreams-vanuit-gemeenten/>

Zo. 30 mei, 10.30	Ds. Hans Noordeman	DORE
Zo. 6 juni, 10.30	Beziëld wandelen	zie info p. 4
Zo. 13 juni, 10.30	Ds. Peter Nissen	DORE
Zo. 20 juni, 10.30	Ds. Hans Noordeman	DORE
Zo. 27 juni, 10.30	Ds. Tjaard Barnard	DORE
Zo. 4 juli, 10.30	Beziëld wandelen	zie info p. 4
Zo. 11 juli, 10.30	Ds. Marieke Fernhout	DORE
Zo. 18 juli, 10.30	Ds. Hans Noordeman	DORE
Zo. 25 juli, 10.30	Ds. Peter Nissen	DORE

PASTORALE KRABBELS



Verblijdt u! (Filippenzen 4)

Eigenlijk een tekst voor advent, maar hij past, denk ik, ook heel goed bij de dagen na Pinksteren... In het liedboek staat de 'verdichting' van deze tekst van de hand van Willem Barnard:

*Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: 'Verblijdt u!'
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.*

De meimaand is ook: bevrijdingsmaand en over wat vrijheid nu ten diepste betekent verschillen de meningen in onze samenleving. Kerkelijk is de bevrijding met Pasen begonnen, als uittocht uit wat gebonden was naar een nieuw begin. Met Pinksteren wordt een begin gemaakt met het uitdelen van die bevrijding, deze vreugde. Geen mens hoeft gebonden te blijven, opgesloten in een keurslijf dat hem door anderen is aangemeten; iedereen mag het weten: De Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u!

Niet voor allen lijkt deze vrijheid te bestaan, niet in de samenleving, ook niet in de kerk. Ik schrijf deze 'krabbels' met een artikel uit Trouw in mijn achterhoofd, over een onderzoek onder de kerken van Europa over hun gastvrijheid van LHBTI+-ers. De uitkomst van dat onderzoek geeft een verbijsterend beeld te zien, een beeld dat ik eigenlijk wel verwachtte:

Finland, Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Nederland (PKN) scoren als eerste vijf op deze lijst positief. In heel veel kerken in Europa (de lijst telt door tot 46 (RK-Polen)) is het klimaat voor wie LHBTI+-er is, zeer onaangenaam en dat is een understatement.

Misschien kunnen wij in de kerk en daarbuiten eens nadenken over ons gedrag als het er weer eens over gaat... Dat bevrijding zich vertaalt in de opheffing voorbij 'wij' en 'zij'. Vrij en blij voor iedereen: de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u!

Een gedicht van Jaap Zijlstra (*Kennismaking*)

*Als ik voorzichtig nader
tot uw graf, mijn lieve vader,
kom ik zonder vrouw, zonder kind,
kom ik, vader, nee, niet onbemind.*

*Die hier bij mij, vader,
is mijn vriend, mijn gezelschap,*

*hoe zal ik het zeggen, vader —
u zweeg, u wist het wel.*

*Ik ga met mijn vinger
langs uw naam, langs de tekst
'Verblijdt u te allen tijde',
wij huilen even, beiden.*

Met Pinksteren krijgt het leven kleur; met alle kleuren van de regenboog.

ds Hans Noordeman

ACTIVITEITEN mei - juli 2021



* Vanwege de Covid regels worden enkele agendapunten afgelast. Cursussen zullen tijdens de lockdown online worden gegeven! Volg eventuele andere aanpassingen in de **Nieuwsbrieven**.

Za 29-05:10.30	Vrijzinnig Leerhuis 2 / 3 ds. P. Nissen. Onbekende Religies uit India. Sikhisme	Lezing via zoom aanmelden peterjanissen@hotmail.com
Za 26-06:10.30	Vrijzinnig Leerhuis 3 / 3 ds. P. Nissen. Onbekende Religies uit India. Zoroastrisme	Lezing via zoom aanmelden peterjanissen@hotmail.com
Do 01-07:19.30	ALV	

* **Collectebonnen.** De collectebonnen aanvragen via penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann. Bonnen zijn € 1- of € 0,50; 10 stuks per vel. Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke bonnetjes. Carin Hormann.

* **MEDITATIEGROEP**

De meditatiegroep komt momenteel *niet* bij elkaar op donderdagavond om 20 uur (om de 14 dagen) in de oneven weken. Toen alle activiteiten opnieuw stop zijn gezet bij do-re, heeft de groep uit solidariteit voorlopig ook even een stop ingelast. Als deze situatie verandert, zal dit opnieuw in de Onderweg worden vermeld.

* **BEZIELD WANDELEN** - Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken bij Buur. Elke eerste zondag van de maand. We vertrekken om half elf bij de D'Álmarasweg, ingang van het sportcomplex en Botanische tuin, Nijmegen. (onder voorbehoud) Contactpersoon: Nel In der Maur, nel.indermaur@gmail.com

MEDEDELING KR

De Algemene Leden Vergadering is al een keer uitgesteld. Toen we dit, via een Nieuwsbrief, aan u lieten weten, kregen we van meerdere leden/vrienden een opmerking/vraag hierover. Meerdere mensen gaven aan wél naar de ALV te willen komen, maar daarvoor te willen wachten tot twee weken na hun tweede coronavaccinatie. Dat willen we natuurlijk graag respektieren. Hoe meer mensen meepraten over het beleid en de toekomst van onze Gemeente, hoe liever. De nieuwe datum is in overleg donderdag 1-7-21 geworden. Alle digitale stukken krijgt u uiterlijk 10-6-21 van ons.

Carin Hormann en Hansje Krelekamp, KR

PERSONALIA

Paul van Es is verhuisd binnen Oss.
Zijn nieuwe adres is Vredenhof 107, 5341 TT Oss.

ZIELZIN

LEERHUIS INDIASE RELIGIES

Alle activiteiten van ZielZin blijven tot de zomer opgeschort wegens de coronaregels. Ook de avond op 20 mei met Qader Shafiq is dus uitgesteld. Die zal doorgaan op donderdag 7 oktober. Er zullen tot de zomer ook nog geen meditatieve bijeenkomsten 'Op adem komen' zijn.

Wel is in april het leerhuis over onbekende Indiase religies van start gegaan, maar dan online, via Zoom. We hebben in de eerste bijeenkomst kennis

gemaakt met het jaïnisme, een religie die even oud is als het boeddhisme en die een grenzeloze eerbied heeft voor alle levende wezens. U kunt nog aansluiten voor de volgende twee bijeenkomsten van dit leerhuis. Op zaterdag 29 mei maken we kennis met de religie van de Sikhs, een traditie die sterke nadruk legt op de eenheid van God, van alle mensen en van de wereld. De bijeenkomst van zaterdag 26 juni ten slotte is gewijd aan een van oorsprong Perzische godsdienst, het zoroastrisme, waarvan de meeste aanhangers momenteel in India wonen, waar ze (naar hun herkomst) Parsi genoemd worden. Deze religie speelt een grote rol in de ontwikkeling van de ethiek: de noodzaak om tussen goed en kwaad te kiezen en dat op een weloverwogen manier te doen.

De leerhuizen vinden plaats via Zoom tussen 10.30 en 11.30 uur. Als u wilt deelnemen, stuur dan een mailtje naar peterjanissen@hotmail.com. Dan ontvangt u kort voor de bijeenkomst van hem een link waarmee u met uw computer, laptop of iPad kunt aansluiten bij de bijeenkomst. Na afloop ontvangen de deelnemers de PowerPointPresentatie die gebruikt is.

PLANNEN VOOR 2021-2022

Wij hopen na de zomer, wanneer de meeste mensen dubbel gevaccineerd zijn, weer met fysieke bijeenkomsten van start te kunnen gaan: met meditatieve vieringen, met avonden met interessante sprekers, met filmbijeenkomsten, met diensten met bekende lekenprekers. Het jaarprogramma 2021-2022 staat al in de steigers.

Er zullen in het nieuwe seizoen drie leerhuizen zijn met telkens drie bijeenkomsten. Het eerste is gewijd aan de vraag wat vrijzinnigheid eigenlijk is: wat is vrijzinnig geloven, hoe zien vrijzinnige kerken eruit? Het tweede leerhuis gaat over de spiritualiteit van de duurzaamheid: wat kunnen religies bijdragen aan duurzaamheid, kan de Bijbel daarbij inspiratie geven, hoe kun je zelf je levensstijl veranderen? Het derde leerhuis ten slotte presenteert drie theologen van deze tijd, die op een eigentijdse wijze nadenken over wat geloven nu kan betekenen: John Caputo, Catherine Keller en Eugen Drewermann. In het programmaboekje, dat deze zomer verschijnt, kunt u alle informatie vinden.

Peter Nissen

INSPIRATIE

In de Adrem van mei 2021, het landelijke blad van de Remonstranten, las ik een oproepje van de week: Schrijf ons: laat ons weten 'wanneer heeft u God wel eens ontmoet'? Ik werd getriggerd door deze oproep, al is het alleen al door het feit dat de Adrem niet vaak lezersoproepen doet. Maar zeker ook door de zin: wanneer heeft u God wel eens ontmoet of gehoord?

Afgelopen week kreeg ik de vraag de rubriek in onze Onderweg te vullen voor de rubriek *Inspiratie*. Natuurlijk lopen deze vragen uiteen, maar ook weer echt niet veel.

Ongeveer twee hele dagen in de week ben ik bezig voor onze Gemeente. En vrienden, meestal buitenkerkelijk, vragen zich dan af waaróm ik dat, onbetaald, doe. Ik zeg dan: het geeft me voldoening en misschien is dat wel te vergelijken met *inspiratie*.

Als ik buiten loop kijk ik vaak naar de natuur: wat past alles toch goed in elkaar. In het wandelpark achter ons huis, staat het gras nu hoog. Ooit vol met ingezaaide wilde bloemen, waar je nu de resten nog van vindt. Het gras wordt kort gehouden door de ganzen met kroost dat nu huist in het park. Zo een wonderlijk gegeven: er is hoog gras met wilde bloemen en er zijn ganzen. Wie heeft dit zo toevallig bij elkaar gezocht en dan op deze plek?

Soms staan de wolken in een typisch Nederlandse formatie boven de vijver in het park, eronder de grote statige bomen van het park. Ik krijg dan tranen van ontroering in mijn ogen, de natuur is overweldigend. Het plaatje is zo lieflijk. Vorige week dacht ik op een vroege ochtend ineens zeer sterk aan mijn schoondochter. Zij doet één dag in de week vrijwilligerswerk. Maar door de pandemie lag dat al ruim een jaar stil. Ze miste het. Ik had haar een paar weken niet gezien, haar opbellen kan niet. Ik opende die ochtend bij de koffie mijn whatsapp: er staat een juichende opmerking van haar: ik ben eindelijk weer op mijn vrijwilligerswerk!!! Inclusief de drie uitroeptekens. Waarom dacht ik vanmorgen zo sterk aan haar?

Dit 'toeval'. De aanblik van de natuur, die ontroert. De ganzen, die het park weer aanzien geven. Dit moet van Hoger Hand komen, dat kán niet anders. Mijn werk voor onze kleine Gemeente kan ik doen vanuit de *INSPIRATIE* die ik tegenkom in mijn dagelijkse leven, wandelend door het park of in mijn gezin.

Hansje Krelekamp-Tibben

VAN DE KERKENRAAD



Wat leven we toch in een enerverende tijd, met wel of niet versoepelingen vanwege corona-epidemie. Ik dacht in maart: aan kerkdiensten zonder koffie drinken zal ik niet veel werk hebben, maar dit levert net zo veel werk op als anders. Ik moet voortdurend in de gaten houden, wie er liever nog niet in de kerk komt en die funktionarissen dan vervangen door anderen. Die 'anderen' worden dan wel weer zwaarder belast, waar mee we ook moeten uitkijken in onze vergrijzende Gemeente. Maar we redden het!! En de diensten worden beter bezocht dan voor de pandemie. We kunnen het!

Zo langzamerhand druppelen er ook berichten binnen van mensen, die aangeven dat ze in 2021 hun functies willen neerleggen. Allemaal volkomen begrijpelijk, en we respekteren die besluiten dan ook zeer zeker. Mensen zetten zich vaak al tientallen jaren in, hun tijd zit er op. Zo komt het dat we voor het einde van het jaar nieuwe mensen zoeken, die bereid zijn op een zondag de verantwoording te nemen voor het verloop van de dienst. Vroeger waren dat huidige en oude KR leden, maar ook anderen kunnen dit zeker goed doen. We zijn bereid je in te werken. Dat telt ook voor degene die het ambt van preekverzorger doet. Op een vroege maandag in januari belt u meerdere dominees in den lande om te vragen of ze in het jaar daarop bij ons in Nijmegen willen komen preken. En degene die zorgt dat het organisten-pianistenrooster rond komt, wil ook graag vervangen worden. Voor beide laatste functies geldt zeer zeker ook: u wordt ingewerkt. Denkt u er vast eens over na. U helpt onze Kerkgemeente er zeer mee.

Ik heb de indruk, maar dat kan persoonlijk zijn, dat we nog steeds een hechte gemeenschap zijn. Samen redden we het nog steeds. We gaan vast een fijne zomer tegemoet.

Mede namens Carin Hormann, Hansje Krelekamp

INGEZONDEN

Bedankt voor die bloeme



Wat een verrassing om de Bloemen Van De Kerk te ontvangen! Hartelijk dank.

Wij blijven al maanden rustig en braaf rond het huis. Dit geeft me een onwerkelijk gevoel. We horen wel de online kerkdiensten en ook kunnen we contact houden met vrienden-achter-glas, maar het is alsof we vanuit een ver buitenland naar Nijmegen kijken . . .

Op dit moment lees ik in de digitale krant dat N.E.C. heeft gewonnen en tegelijk hoor ik vuurwerk op de hoek van onze eigen straat. Het zal allemaal wel, zo langzamerhand wordt bijna alles afstandelijk.

Des te fijner dat Nel persoonlijk de bloemen kwam brengen! Graag tot ziens als we deze zomer "weer terug zijn in Nijmegen".

Marijn

VAN DE REDACTIE



- Veel van de activiteiten (en kerkdiensten) zijn onder voorbehoud. Dit nummer gaat op 24 mei naar de drukker, maar vanaf dat moment kan er weer het e.e.a. wijzigen of niet doorgaan. Volgt u vooral de **Nieuwsbrieven** voor actuele informatie!

- Leest u de mooie teksten op de achterkant van Onderweg? Dat is een absolute aanrader. Ze worden al heel lang verzorgd door Marieke Hartgerink. Ik ben daar heel blij mee, want ze maakt daar naar mijn smaak heel zinvolle keuzes voor.

- Ik heb een paar verzoeken gekregen om **Onderweg digitaal** toegestuurd te krijgen. Dat heeft veel voordelen: u hebt Onderweg een week eerder in huis; het scheelt kosten, en het is beter voor het milieu; u ziet bovendien de afbeeldingen in **kleur** en u kunt eventueel een internet-link eenvoudig kopiëren. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, laat het mij dan weten met vermelding van uw e-mailadres. Alle andere lezers blijven het gewoon via de post ontvangen.

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen

T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen

Predikanten

Ds. J.A. Noordeman (Hans), T: 026-4460099;

E: hansnoordeman@icloud.com

Ds. P. Nissen (Peter), T: 024-3244318,

E: peterjanissen@hotmail.com



Kerkenraad

Voorzitter **vacature**

Secretaris Hansje Krelekamp-Tibben, E: secretaris@dorenijmegen.nl

Penningmeester Carin Hormann, E: penningmeester@dorenijmegen.nl

Ook declaraties en boekhouding

Kerkenraadsleden in buitengewone dienst dhr. J.S. Cohen

mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée,

Bankrekeningen (met ANBI-status voor de Belastingdienst)

NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen

NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen

NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen
(onder meer ten behoeve van de diaconie)

Stichting Exploitatie Kerkgebouw : Denise van Slingelandt

Verhuur kerkgebouw: Mieke de Graaf,

agendakerkdorenijmegen@gmail.com

ONDERWEG. 48^e jaargang



Het volgende nummer verschijnt eind juli 2021.
Digitaal ontvangen kan met vermelding van uw e-mailadres.
Kopij in **Word** aanleveren via onderweg@dorenijmegen.nl,
in de eerste week van juli, uiterlijk **zondag 11 juli**.

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook e-mailadres

Mw. E.J. Morée

Lmoree12@gmail.com

Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen

Wijkkring Oss

dhr. P. van Es

Kring Simeon

mw. I.D. van Slingelandt

Bezoek

Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman,
voor bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man.

Belangstellende, vriend of lid worden

Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om
vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend
of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van
het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

Prikbord



Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals 'vraag' en 'aanbod'
via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. 'prikbord'.

Redactie Onderweg: John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl

Ik kon niet zeggen wat ik voelde,
ik heb het ook niet uitgelegd
Maar toch wist jij wat ik bedoelde
De stilte had het al gezegd.
Als ik je kuste of je griefde
in blijheid of in droefenis
De liefde is pas echte liefde
Als stilte taal geworden is...

Toon Hermans

