

November-December 2023, nummer 5



Onderweg

Tweemaandelijks gemeentebblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?*

Lukas 24: 32



Janet Brooks-Gerloff

Agenda vieringen en activiteiten

Do. 2 nov. 10.00-12.00 u.	Gespreksgroep 'Op zoek naar andere woorden' II Ds. Hans Noordeman	DoRe Alleen als geheel te volgen.
Zo. 5 nov. 11.00 u.	Beziëld wandelen	Café-restaurant Buur, Nijmegen.
Do. 9 nov. 19.45 u.	Meditatiegroep	DoRe
Zo. 12 nov. 10.30 u.	Ds. Madelief Brok	Dore
Zo.19 nov. 10.30 u.	Ds. Laura van Asselt	Dore Aansluitend film
Zo.19 nov. 12.00 u. broodje 12.30 u. start film	Film 'Nomadland' (USA 2020)	Dore Bijdrage € 5.-
Do.23 nov. 19.45 u.	Meditatiegroep	DoRe
Zo. 26 nov. 10.30 u.	Ds. Hans Noordeman	Dore
Do. 30 nov. 10.00-12.00 uur	Gespreksgroep 'Op zoek naar andere woorden' III Ds. Hans Noordeman	DoRe Alleen als geheel te volgen.
Zo. 3 dec. 10.30 u.	Ds. Wilco v. Wakeren	Dore
1^e Advent Do.7 dec. 19.45 u.	Meditatiegroep	DoRe
Zo.10 dec. 10.30 u.	Ds. Hans Noordeman	Dore
2^e Advent Do. 14 dec. 17.00 u. buffet 18.30 u. programma	Kerstival	Zie toelichting elders in dit nummer.

Zo. 17 dec. Zo.24 dec. 10.30 u. 4^e Advent	Kopij Onderweg Ds. Tjaard Barnard	DoRe
Ma.25 dec. 10.30u. 1^e Kerstdag	Ds. Tom Rijken	Dore



Kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn in onze DORE kerk,
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,
Tel. 024-3220451

Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website:

<http://dorenijmegen.nl>

Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen.

Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen>

Pastorale krabbels



Spreeken is zilver (bij Psalm 12)

Er zijn van die momenten dat je meer vragen hebt dan antwoorden... Dat je liever wilt schuilen, wegduiken voor de nieuwsberichten dan ze aan te zien...

Mij schieten woorden tekort, of beter: ik vind maar moeilijk woorden voor wat er nu in Israël en de Gazastrook gebeurt. En verder in de wereld. Altijd weer zijn gewone mensen slachtoffer van geweld dat over hen wordt uitgestort aan beide zijden van de grens. Psalm 12 is een roep om bescherming, om bevrijding van grote woorden, om recht en vrede voor iedereen. Straks wordt het Kerstfeest; hoe dan te spreken en te zingen over het komende Licht, van 'vrede op aarde'? Wij kunnen —vlak bij huis— licht ontsteken dat vrede brengt. De vrede begint met het spreken van goede woorden, met horen en verstaan waar leven is en hoop. Rikkert Zuiderveld maakte een mooie bewerking van psalm 12 en dat helpt ons zo misschien goede woorden te vinden:

*Bevrijdt ons van wie grote woorden spreken,
bevrijdt ons van de leugens uit hun mond:
de sterken en de zwakken kunnen breken,
niet één van hen heeft ooit nog omgekeken
naar wie erdoor geknecht zijn en gewond.*

*Geef ons uw woord,
uw woord van eer.
En leg uw woord
op onze bange lippen,
bewaars ons Heer.*

*Verlos ons van de schimmen en de spoken,
verlos ons van het schimmig commentaar.*

*Hoe snel wordt er een oordeel uitgesproken
en hoeveel harten zijn er al gebroken?
Vertel ons toch wat zuiver is en waar.*

Het spoort ons aan om toch de grote woorden van liefde, vrede en recht in de mond te nemen; woorden 'zuiver als zilver' zegt psalm 12 te blijven spreken: dicht bij huis wordt de vrede geboren.

ds Hans Noordeman



Uit de kerkenraad

Deze periode werd doorgebracht met het voorbereiden van de ALV in november en plannen maken voor het Kerstival.

Helaas zullen we van nu af aan geen verslag meer kunnen doen aan Paul v. Es, de grondlegger van deze activiteit.

Voor het Kerstival willen we graag gemeenteleden vragen of ze ook iets lekkers willen maken voor het buffet, zodat het weer net zo feestelijk gaat worden als afgelopen jaar.

Op het ogenblik ligt Els Barendsen in het CWZ met drie gebroken ribben en wacht ze op een overplaatsing naar een revalidatie centrum en ook Liesbeth Moree ligt nog in Kalorama. Het zou heel leuk zijn als er kaartjes komen vanuit de gemeente.

Ik heb de laatste gegevens van hun adres.

Carin Hormann
0412-857780

Toelichting op de activiteiten

Zie agenda op binnenzijde kaft.

Aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl

Zie ook de website en het jaarprogrammaboekje voor een toelichting. Volg eventuele andere aanpassingen in de Nieuwsbrieven.

MEDITATIEGROEP



Om de week mediteert de groep op donderdagavond om 19.45 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk, in principe in de oneven weken. Info bij Cora Oord (0681204165)

BEZIELD WANDELEN - Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken. Iedereen is welkom, ook voor een “losse” wandeling.

Contactpersoon: Nel In der Maur,
nel.indermaur@gmail.com





NOMADLAND (USA. 2020, regie Chloé Zhao 107 min. AL)

Na de sluiting van de gipsmijn in haar woonplaats op het platteland van Nevada, besluit Fern haar busje in te pakken en de wijde wereld in te gaan. Als moderne nomade maakt ze kennis met de veerkracht en vindingrijkheid van een ander soort samenleving. In dit verhaal over hoop ontmoet Fern andere nomaden die zich opwerpen als de mentors in haar nieuwe leven in het uitgestrekte landschap van het Amerikaanse westen.

Datum: zondag 19 november 2023

Tijd: 12:00 broodje en 12:30 start film

Plaats: DoRe kerk

Bijdrage: €5,-

KERSTIVAL

Een Gemeenteavond in de kersttijd, waarbij iedereen van harte welkom is.

We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, daarna is er een sfeervol samenzijn met muziek door een blokfluitkwartet en een verhaal verteld door René Klaassen. Ds. Hans Noordeman doet de opening en Thea Stadlander begeleidt het samen-zingen.

U kunt beide onderdelen bezoeken, of één van de twee. Graag aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl

Datum: Donderdagavond 14 december 2023.

Tijd: 17.00 uur buffet. Aanvang programma 18.30 uur.

Plaats: Dore



Verslag lunch

Na een goed verzorgde lunch in onze kerk (bravo lunchteam!) kregen we een boeiende voordracht door Dr Marcel Becker, die op een bijzondere manier met onze gemeente verbonden is.* Moeilijke begrippen over religie en ethiek werden aan ons voorgelegd en hoewel de spreker zeker door de jaren op onze vragen een antwoord geweten zal hebben, deed hij voorkomen of hij onze vragen en twijfels nieuw en verrassend vond.

De secularisering van de laatste halve eeuw heeft een andere maatschappij opgeleverd, maar zijn we ook slechtere mensen geworden?

De gerichtheid van de mens op het overstijgende kreeg veel aandacht en zeker in dit gezelschapje was begrip voor verinnerlijking van toepassing. Die verinnerlijking van iets wat ons overstijgt kenmerkt zowel religie als ethiek. Mooi werd aangehaakt bij een uitspraak van Nietzsche die een van de luisteraars voorlas en wat de spreker de woorden van Nietzsche dat het christendom de staatsgreep van de armen zou zijn ontlokte. Een mooie doordenker.

Een vraag die opkwam was of kerken de samenleving bij elkaar hielden en soms lijkt het daar wel wat op volgens een luisteraar.

Over het unieke experiment in de wereldgeschiedenis: geen kerk maar ethiek bepaald de samenleving -hoeveel van ons gedrag wordt door eigenbelang bepaald- viel nog lang te praten en ik hoop dat Marcel gauw weer een voordracht voor onze gemeente wil geven want het was zeer boeiend.

Nelleke W.-V.

**Noot van de redactie: Marcel Becker is de man van Marieke Hartgerink, actief betrokken bij de Effata parochie, en ook regelmatig bij onze activiteiten aanwezig.*



Onbekende voorgangers

Op zondag 3 december, eerste Advent, zal Ds Wilco van Wakeren bij ons voorgaan. Een korte kennismaking:

Wilco van Wakeren begon zijn professionele carrière als matroos, en diende o.a. vijf jaar bij een paracommando eenheid van het Korps Mariniers. Op 27-jarige leeftijd maakte hij een switch naar de academische wereld. Hij studeerde geesteswetenschappen aan de UVA en combineerde later die werelden als professioneel geestelijk verzorger bij de overheid.

Zijn missies naar Bosnië, Irak en Afghanistan vormden een cruciaal onderdeel van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Deze ervaringen hebben hem het belang van zowel mentale als fysieke veerkracht bijgebracht, evenals het vinden van innerlijke vrede onder de meest uitdagende omstandigheden.

Vandaag de dag zet Wilco deze inzichten en levenslessen in bij zijn werk als trainer-coach. Hier helpt hij anderen om diezelfde innerlijke rust en balans te vinden door middel van Mindfulness en 'Boksfit Therapie'. Ook werkt hij als eerste-lijns geestelijk verzorger bij het centrum voor levensvragen Midden Nederland.



ACHTER DE SCHERMEN

Op verzoek van de redactie vertelt **Marianne Noordik** iets over haar taak in onze gemeente: ***Het invullen van het predikantenrooster.***

Hoe werkt het?

Eén dag per jaar, op de eerste maandag in januari zijn (bijna) alle Doopsgezinde en Remonstrantse predikanten telefonisch bereikbaar om preekafspraken te maken, en kunnen de data om als gastpredikant voor te gaan worden ingepland.

Ik werk een jaar vooruit, d.w.z. straks in januari 2024 maak ik alvast het rooster voor 2025. Onze eigen dominee, Hans Noordeman, heeft dan al een jaaroverzicht gemaakt en alvast zijn preekbeurten ingevuld. Na heel veel telefoontjes wordt het rooster langzaam verder vol gepland, met meestal ca. 30 “vreemde” predikanten.

Als alle plaatsen zijn ingevuld, dit neemt vaak een aantal weken in beslag, stuur ik per e-mail de bevestigingen van de gemaakte afspraken rond, zodat ik er zeker van ben dat alle predikanten en ik dezelfde datum hebben ingepland.

In de loop van het jaar stuur ik dan ca. 14 dagen voor de afgesproken datum een herinnering aan de predikant. Hierin vermeld ik onze gegevens: adres, onze “kerktijden”, mailadressen van het KR lid van dienst en de pianist/organist, onze orde van dienst, etc.

Omdat de afspraken lang van te voren worden gemaakt, gebeurt het nog al eens dat de gemaakte afspraken niet door kunnen gaan. In dat geval moet ik op soms zeer korte termijn een vervanger proberen te vinden. De meeste predikanten hebben dan alle preekbeurten al ingepland, maar valt het me steeds op hoe behulpzaam de predikanten zijn om iemand te vinden. Daarnaast zijn er twee predikanten beschikbaar voor noodgevallen en ik kan ook altijd het secretariaat van de Remonstranten bellen.

Hoe vind ik het?

Ik doe deze “klus” met veel plezier.

Ik vind theologie een interessant en boeiend vak. (Ik heb een paar jaar theologie gestudeerd in Nijmegen). Het contact met predikanten past daar erg goed bij.

Daarnaast heb ik me, omdat ik totaal nieuw was in

“predikantenland”, ingewerkt door veel diensten van

Doopsgezinde en Remonstrantse predikanten terug te luisteren.

Ook de steun van Hansje en Carin was, met name in het begin, zeer welkom!

Opmerkingen en suggesties blijven welkom!

Marianne Noordik.

Noot van de redactie: ik denk dat ik namens allen spreek als we Marianne hierbij heel hartelijk bedanken voor al haar tijd en energie. Heel fijn hoe jij invulling weet te geven aan deze belangrijke taak!



Vorbereidingen voor Kerst

Hoewel de herfst nog nauwelijks begonnen lijkt, kijken we al vooruit naar de Advent- en Kersttijd. Graag vragen wij uw aandacht voor bijdragen die u zou kunnen leveren:

Kerstcantorij (Pop-up koor) Evenals een paar jaar geleden willen we bij voldoende belangstelling ook dit jaar in de kerstmorgendienst een pop-up cantorij/koortje vormen om de dienst met mooie liederen op te luisteren. We zoeken hiervoor vooral mensen die graag zingen; u hoeft geen ervaren koorzanger(es) te zijn. Het gaat om het plezier van samen muziek maken. Het koor kan zo de vreugde van Kerstmis extra luister bijzetten. In de weken voorafgaande aan Kerst zullen we enkele malen repeteren.

Lijkt het u fijn om mee te doen? Geeft u dan zsm op via aanmelding@dorenijmegen.nl



Maaltijd Kerstival

In de bijdrage van de KR leest u een oproep van Carin, om iets lekkers te maken voor het Kerstival. Hopelijk wordt het weer net zo feestelijk als afgelopen jaar! Voor de voorbereidingen is het prettig als u zich tijdig wilt aanmelden, en ook of u een of meerdere gerechten voor het buffet kunt verzorgen.

Informatie en opgeven als u iets kunt bijdragen bij Carin Horman, penningmeester@dorenijmegen.nl.

Kerstpakketten voor de voedselbank

Lieve Mensen,

Ook dit jaar vraag ik u een bijdrage voor de kerstactie van en voor de Voedselbank. Net als de afgelopen jaren, vraag ik u een financiële bijdrage over te maken, echter naar een ander rekening nummer dan vorige jaar : **NL 74 INGB 0002 6393 19 tnv J. Krelekamp-Tibben te Nijmegen**. Graag voor 8-12-23.

Elk bedrag is welkom. Voor het geld worden luxere artikelen gekocht, zoals nootjes, bonbons, luxe thee enz. ,net als een echt kerstpakket van een bedrijf. Deze pakketten worden door de gebruikers van de Voedselbank zeer gewaardeerd, in deze tijd van het jaar.

Vorige jaren was de opbrengst van onze Gemeente relatief groot, ik hoop dat dat dit jaar weer zo zal zijn.

Fijne kerstdagen,

Warner en Hansje Krelekamp-Tibben

BEDANKJE

Beste gemeente,

Wat een geweldige verrassing was mijn verjaardag dit jaar!

Normaal blijf ik het liefst een beetje op de achtergrond en weten maar heel weinig mensen de datum van mijn verjaardag en zeker niet mijn leeftijd.

Maar dat was nu wel heel anders: Ik heb zoveel kaarten met lieve tekstjes en groeten gekregen en nog bloemen en whatsappjes en alles was zo lief en ik voelde mij echt een lid van deze hechte gemeenschap!

Heel veel dank voor alle lieve reacties!

Carin

GEDACHTEN BIJ EEN GEDICHT

Op de achterkaft vindt u het gedicht van Len Borgdorf, "Bij de bakker". Een gedachte van Hans Noordeman hierbij:



“Dit gedicht brengt ons bij oude verhalen die steeds opnieuw verteld moeten worden en —hoe wonder— ook steeds weer nieuw kunnen klinken.

Het gedicht ‘bij de bakker’ gewaagt ervan: hoe het kerstverhaal, dat bijna versleten lijkt nieuwe betekenis krijgt en aan betekenis wint.”

Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, dat u wilt delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar

onderweg@dorenijmegen.nl

ONDERWEG. 49^e jaargang

Van de redactie:

Dit was alweer het laatste nummer van dit jaar van ons gemeenteblad Onderweg: een herfst- en kerstnummer. De kleur rood van de kaft associeer ik zowel met de rode bessen en paddenstoelen van de herfst, als met kerstversieringen.

Terwijl ik dit schrijf in mijn Drentse verblijf aan een bosrand, wisselen buien met windvlagen en prachtige schuine zonnestrallen op de verkleurende bomen elkaar af. De herfst kan ook heel wisselende gevoelens oproepen bij mensen. Voelt u zich neerslachtig, met de vallende bladeren, of geniet u van de storm en tamme kastanjes? Voor alle weertypen zijn er activiteiten de komende tijd, zie de agenda.

Hopelijk kunnen veel mensen zich verheugen op Kerstmis, al lijkt dat nu nog ver weg. Door het opschuiven van de verschijningsdatum eerder dit jaar, beginnen we nu al aan de voorbereidingen voor kerstmis, zoals u heeft kunnen lezen: een oproep voor bijdragen aan de kerstpakketten voor de voedselbank, bijdragen aan de maaltijd bij het Kerstival, en een oproep mee te zingen met het pop-up Kerstkoor. Graag uw medewerking hieraan! Hopelijk heeft u dit nummer weer met plezier gelezen. Ik zie uw opmerkingen en bijdragen voor een volgende nummer graag tegemoet.

Marieke Hartgerink.

Kopij voor het volgende nummer graag in Word aanleveren uiterlijk **zondag 17 december** via **Onderweg@dorenijmegen.nl**

Marieke Hartgerink marmarie@planet.nl

Redactie Onderweg: onderweg@dorenijmegen.nl



Hoe zat het ook alweer met de bankrekeningen?

Alles kan nu naar één rekening:

Bankrekening (met ANBI-status voor de Belastingdienst)
NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re
Nijmegen

Collectebonnen.

Collectebonnen zijn aan te vragen via
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-
857780. Bonnen zijn € 2,50, € 2, € 1-, of € 0,50; 10 stuks per vel.
Het bedrag maak je over aan de St. Samenwerking, o.v.v. welke
bedrag.



Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o.
Professor Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
Tel. 024-3220451. www.dorenijmegen.nl

Bij de bakker

Al zoveel keer het kerstverhaal gehoord
waarvan je alle woorden wel kunt dromen.

Het is alsof de bakker teruggekomen

van vakantie vertelt wat of hem toch
waarachtig overkwam. Je antwoordt 'ach'
en 'zo' en 'heus', 'het is me wat en wacht

totdat hij zwijgt, jij je bestelling krijgt.
Maar later, thuis, tijdens een boterham,
komt het verhaal aan zijn betekenis,

van wat er iemand ergens ooit gebeurde,
waarvan hij leeft en voortleeft levenslang.
Je neemt een hap, je weet: jij leeft ervan.

Len Borgdorf