

Juli-Augustus 2024, 50^e jaargang nummer 4



Onderweg

Tweemaandelijks gemeentebld van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

*Brandde ons hart niet toen hij onderweg
met ons sprak en de Schriften aan ons
ontsloot? Lukas 24: 32*



Janet Brooks-Gerloff

Agenda vieringen en activiteiten

Zo. 23 juni 10.30u. Zo. 30 juni 10.30u. Zo. 7 juli 11.00u.	Ds. Marieke Fernhout Ds. Hans Noordeman Beziëld wandelen	DoRe DoRe Café-restaurant Buur, Nijmegen.
Zo. 14 jul. 10.30u. Zo. 21 jul. 10.30u. Zo. 28 jul. 10.30u.	Ds. Jan van Belle Ds. Tom Rijken H.D. van Hoogstraten	DoRe DoRe DoRe
Zo. 4 aug. 11.00 u.	Beziëld wandelen	Café-restaurant Buur, Nijmegen.
Zo.11 aug. 10.30u. Zo.18 aug. 10.30u.	Ds. Jan van Belle Peter Nissen	DoRe DoRe
Zo.25 aug. 10.30u. Zo. 25 aug.	Ds. Hans Noordeman Kopij Onderweg	DoRe
Zo. 1 sept. 11.00 u.	Beziëld wandelen	Café-restaurant Buur, Nijmegen.
Zo. 8 sep. 10.30u. Zo.15 sep. 10.30u.	Ds. Hans Noordeman Ds. Jan van Belle	DoRe DoRe

Kerkdiensten

Alle vieringen zijn in onze DoRe kerk,
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen,
Tel. 024-3220451



Onze Kerkdiensten beluisteren kan via onze website:

<http://dorenijmegen.nl>

Klik bovenaan rechts op Links dan krijgt u de pagina waar u ook de orde van dienst kunt ophalen.

Om de dienst te beluisteren klikt u iets lager op diezelfde pagina op de link <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2143-Doopsgezinde-Remonstrantse-Gemeente-Nijmegen>



Pastorale krabbels

Wie de afgelopen weken de formatiegeschiedenis in Den Haag heeft gevolgd, is het misschien opgevallen dat door politici of aanstaande politici, laat ik het zo maar noemen, geen blad voor de mond werd genomen. Ik merk, dat mij dat niet onberoerd laat.

Het is kennelijk iets van alle tijden want ook de apostel Paulus schrijft in een vermaning aan de gemeente van Kolosse het volgende, hoe toepasselijk is dat:

“Maar nu moeten jullie dat alles niet meer doen: niet meer kwaad worden of woedend, niet meer gemeen zijn en beledigend, geen scheldwoorden meer in de mond nemen.”

Kolossensen 3 vs 8

Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse. Het gaat over, wat hij noemt ‘het nieuwe leven’. Als je leeft met Christus, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Een wereld, die niet te vergelijken is met de wereld, waarin wij leven, een wereld van liefde en verdraagzaamheid. Paulus vraagt van ons dat wij positief in het leven staan, niet alles afbreken van de tegenwoordige tijd, omdat je zelf de jongste niet meer bent of een andere mening bent toegedaan. Proberen het goede te zien en er blij mee zijn, ook als het van anderen komt. Niet overdreven gaan mopperen als er iets niet in orde is, of alleen maar zoeken naar wat niet deugt. Maar opkomen tegen onrecht en uitsluiting. De vrede in ons en om ons heen wordt zo gauw verstoord door wantrouwen, egoïsme en koppigheid. Laten wij bidden om een hart dat kan vergeven, dat bereid is tot verzoening. Laten wij bidden om vrede, om een werkelijk leven met Christus in ons hart.

Van Wilhelm Raabe is de uitspraak: *“Zeg niet alles wat je weet, maar weet wel alles wat je zegt.”*

ds Hans Noordeman



Uit de kerkenraad

‘To be or not to be’, ‘er op of er onder’, ‘doorgaan of leeglopen’. Ja, we hebben een mooie kerk. En nog mooier zou zijn indien onze kerk nog een lang leven tegemoet zou kunnen zien... Eerdere initiatieven om te vernieuwen zijn helaas niet succesvol

geweest. Maar wij willen door. En daar gaan we hulp voor vragen. Bij de Remonstranten en de Doopsgezinden lopen mensen rond die we hiervoor kunnen benaderen. Succes is niet verzekerd, de enige verzekering die we hebben is dat niks doen een gegarandeerde weg is naar het “not to be”.

Op de Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstranten in de Geertekerk in Utrecht op 8 juni jl was een grote delegatie uit Duitsland aanwezig. Vier vertegenwoordigers uit Kelsterbach en vier uit Friedrichstadt. Na afloop van de vergadering zijn we opgetrokken naar het Centraal Bureau aan de Nieuwe Singel. De toetreding van de vrienden uit Kelsterbach tot de RB is hier bezegeld met het ondertekenen van de noodzakelijke documenten. Daarna is wandeltocht door hartje Utrecht gehouden en is de Domtoren beklommen. Na afloop hebben we onze Duitse gasten een diner aangeboden. *Lees ook het ooggetuige verslag uit Duitsland van Marijn Bosma, elders in dit nummer (red.).*

De Doopsgezinden hielden Ledenraadsvergadering op zaterdag 25 mei 2024 te Amersfoort. Het beleidsplan loopt eind dit jaar af en het bestuur heeft voorgesteld een koersdocument te maken i.p.v. een beleidsplan.

Daarin wordt een koers uitgezet maar geen vaste doelstellingen. Dat geeft meer mogelijkheden tot aanpassingen en inspelen op de actualiteit.

Hartelijke groet,
Alex van Goethem

IN MEMORIAM

Ton Moens

26-5-32 12-6-24

Ongeveer 30 jaar geleden werd ik (J.K-T), vriend van de DoRe Gemeente Nijmegen. Ds Jan Daan Noest was toen de voorganger, en Ton Moens was ook een persoon die erg veel deed voor DoRe, merkte ik al snel.

Ton zat toen voor acht jaar in de Kerkenraad namens de Remonstranten. Daarnaast had hij een veelheid aan taken: hij organiseerde mede de buitendag en maakte het rooster voor de koffiezetters en kosteren en voor de bloemen op de avondmaalstafel. Ton speelde een belangrijke rol bij de boekenbeurs, die eenmaal per 3 jaar gehouden werd in de kerk en waarvan de opbrengst voor de diaconie was. In die tijd was hij mede verzender van de jaarlijkse kerstkaart, en hij hielp met organiseren van het Kerstival, en leidde soms ook die avonden.

Viel er een pianist of organist uit op het laatste moment, Ton haalde zijn bril thuis op en begeleidde ons op de piano.

Ton zat ook meerdere jaren in de Remonstrantse Commissie van Bijstand.

Kortom op vele terreinen was Ton bezig met het goed laten lopen van de diensten en andere activiteiten in onze DoRe Gemeente. Mede door deze inzet voor onze Gemeente en vrijwilligerswerk voor andere instanties in Nijmegen en omstreken, werd hij 'Ridder in de orde van Oranje-Nassau'.

Naarmate hij ouder werd liet hij meer zaken aan anderen over, en met recht.

Enkele jaren geleden werd Ton steeds drukker met het ondersteunen van zijn vrouw Edith. Uiteindelijk woonden ze samen in Aqua Viva in Brakkenstein.

We zullen Ton missen
in onze Gemeente!

Bij het laatste
paasontbijt in onze kerk
waren Ton en Edith met
veel plezier nog
aanwezig.
(zie foto, Ton in
karakteristieke
houding, samen met
zijn oude vriendin en
piano lerares Thea
Stadlander).

Tekst: J.K-T

Foto: A.N.



Toelichting op de activiteiten

Zie agenda voor in dit nummer.

Aanmelden via aanmelding@dorenijmegen.nl

Zie ook de website en de nieuwsbrieven voor aanpassingen.

BEZIELD WANDELEN

Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken. Iedereen is welkom, ook voor een “losse” wandeling.

Contactpersoon: Nel In der Maur,
nel.indermaur@gmail.com



VERSLAG LUNCH

Op de laatste lunchbijeenkomst voor de zomer in de kerk op 23 april jl hield Marcel Becker weer een inleiding, deze keer over integriteit in organisaties. Vele begrippen passeerden de revue, zoals mentaliteit, basis voor goed bestuur en corruptie. Het schijnt dat de voormalig burgemeester van Nijmegen Ien Dales ooit zei: “De overheid is of wel of niet integer. Een beetje integer kan niet.”

Wat mij verbaasde was dat de christelijke levenshouding in dit gesprek geen uitgangspunt vormde. Halen we niet veel van onze mentaliteit of misschien zelfs wel alles uit het Christelijk voorbeeld?

Hoe dan ook, we waren Marcel dankbaar, zoals we ook het lunchteam dankbaar waren, want het was weer de moeite waard, gezellig, zeer verzorg en lekker. Dank lieve mensen. Op naar het volgende seizoen!

Nelleke Wentges-Viëtor.

NAGESPREK.

In de laatste ALV was afgesproken om op proef na de viering een georganiseerde nabespreking van de dienst te houden. Dit vond plaats op Pinksterzondag 19 mei olv ds Hans Noordeman. Op verzoek van de redactie geeft Els de Man een impressie.

“Pinksteren, zondag 19 mei met ds. Hans Noordeman.

Pinksteren, het feest van de Geest, van Geloof en Hoop maar ook de Geest van de Liefde.

Daarover ging de preek en ook het gesprek. Ik hoop dat ik het goed samenvat door te zeggen: Alles ontstaat door de Geest. De Geest die ons verbindt. De Geest is als de wind. We zien de wind niet maar we voelen hem wel en door de wind wordt iets in gang gezet.

We zien de Geest niet maar we kunnen haar wel ervaren en we kunnen iets in gang zetten door haar door te geven.

De Geest laat ons ook hopen terwijl 'hopen' ook een moeilijk werkwoord is. We hopen altijd op het goede maar het kan ook anders uitpakken en als het anders uitpakt dan wij hoopten, vertrouwen wij op de Geest, de Geest die uitzicht biedt. De Geest van Pinksteren.”

Els de Man



Bent u ook bij het nagesprek geweest?

Wat vond u ervan?

Voor herhaling

vatbaar? En als u er niet bij was, hoopt u op een herkansing, of denkt u: waar is dit goed voor? Drinkt u liever gezellig informeel koffie?

Uw redacteur hoort het graag! Bij voldoende respons zal hier in een volgend nummer een vervolg op komen.

Remonstranten Kelsterbach

Onze Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen is al vele jaren 'in vriendschap verbonden' met een kerkelijke groep in Kelsterbach (bij Frankfurt).



Dat is de Evangelische Friedensgemeinde Kelsterbach, onder leiding van dominee Joachim Bundschuh. Sinds 2002 hebben we eens per jaar een informele uitwisseling: Om en om komt er een groep uit Duitsland bij ons bezoek of gaan enkelen van ons naar hen toe.

In het jaar 2025 wordt de Evangelische Friedensgemeinde van Kelsterbach samengevoegd met die van naburige steden zoals Offenbach. Bovendien verdwijnt hun Kelsterbachse kerkgebouw. Gaat héél de groep (300 personen) uit Kelsterbach mee met de fusie? Nee . . . Een klein gezelschap van onverzettelijke gelovigen blijft dapper weerstand bieden aan deze plannen van hogerhand . . .

Tijdens een feestelijke 'Gründungsgottesdienst' op 26 mei zijn 19 nieuwe Leden en 6 Vrienden van de Remonstranten Kelsterbach ingezegend. Voor deze kerkdienst was op neutraal terrein een kapel gehuurd. De idyllische Mönchhofkapelle is een oase in het bedrijventerrein van Raunheim, onder een aanvliegroute van Frankfurt Flughafen. De kerkdienst werd geleid door predikant Reinhold Philipp uit Den Haag. Aan het begin van de dienst mocht Marijn Bosma als teken van vriendschap en verbondenheid de kaars aansteken, een geschenk van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen. Drie van de nieuwe leden lazen hun persoonlijke geloofsbelijdenis voor. Alle aanwezigen declameerden gezamenlijk de 'Glaubensbekenntnis der Remonstranten 2006'. In het Duits klonk dat helemaal statig...!

Vervolgens waren er toespraken door de heer Frank Wiegand van het stadsbestuur van Kelsterbach en door de heer Ello Weits, CoZa bestuurslid van de Remonstrantse Broederschap. Tot slot de installatie van de nieuwe kerkenraad: Markus Egger, Christine Stadler-Pimper, Oliver Hiss, en Bettina Treutel.

Op 8 juni 2024 wordt de oprichting van Remonstranten Kelsterbach nog officiëler gemaakt op de Algemene Vergadering van Bestuur (AVB) van de Remonstrantse Broederschap in Utrecht. 'Kelsterbach' begint dan als deelgemeente van de Remonstrantse gemeente Friedrichstadt (die bestaat al 400 jaren in het uiterste noorden van Duitsland). 'Kelsterbach' wil in de komende jaren verder groeien en verzelfstandigen.

Waarom de Remonstranten? Omdat zij bekend staan als vrijzinnig en rekkelijk. Ook als 'asielkerk' voor vrijdenkers die afkomstig zijn uit orthodoxe kerken en voor vrouwen en 'Schwulen' die volwaardig willen meedoen in de kerk. Dominee Joachim Bundschuh leerde de Remonstranten kennen tijdens zijn opleiding, in een lange stage in 1992 bij de Vrijburg gemeente in Amsterdam. (Zie het interview met hem in AdRem, mei 2023.) Ook was zijn belangstelling voor de Remonstranten versterkt door de goede contacten met DoRe-Nijmegen. Succes heeft vele vaders en moeders!

Marijn Bosma

Marijn Bosma steekt de kaars aan, geschenk van Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

foto door Hans Gerdes



“Betrokken zijn met het wel en wee van naasten en vrienden.”



Al sedert vele jaren brand ik een kaarsje voor bekenden die iets belangrijks gaan meemaken zoals examens, maar ook komende operaties of belangrijke uitslagen van onderzoeken e.d.

Zo heb ik al vele “gouden” kaarsen opgebrand.

Dit jaar heb ik gevraagd of ik de oude Paaskaars mocht hebben om die, voor die gelegenheden, te branden.

Bij die ingrijpende gebeurtenissen brand ik nu deze kaars elke dag enige tijd om met mijn gedachten bij deze persoon te zijn.

De bedoeling is eigenlijk dat ik dan een foto stuur van dit moment maar deze routine zit nog niet helemaal gebeiteld maar gaat zeker gewoonte worden.

Ik ben erg blij met de kaars en zijn verdere belangrijke functie.

Carin Horman.

Alexander Overdiep 1951-2024

Alexander Overdiep was een graag gehoorde voorganger in onze gemeente. Helaas is hij in mei jl plotseling overleden. Nelleke Wentges bezocht zijn afscheidsdienst en doet hiervan verslag.

Enige weken na zijn 73ste verjaardag overleed Alexander Overdiep aan een hartstilstand. Hij was, alhoewel geen theoloog, wel in bezit van een preekconsentie van de Remonstrantse Broederschap, een trouwe en bezielde voorganger in vele van onze gemeenten. Hij voelde zich zeer thuis in onze, laagdrempelige, gemeente, vertelde hij.

Op 6 mei jl namen we afscheid van Alexander in de Grote Kerk in Naarden, daar het eigen gebouw in Naarden-Bussum de grote hoeveelheid mensen niet zou kunnen herbergen. De dienst werd geleid door Ds. Joost Röselaers, voorafgegaan door de Bijbellezing: verzen uit 1 Korinthiërs 13 door Ds. Annegien Ochtman. Ook waren er persoonlijke woorden van Alexanders echtgenote Sophie, de kinderen en twee vrienden. Goed om te vermelden valt het klokluiden bij het eigen kerkgebouw bij begin en eind van deze dienst. Al deze aandacht kwam de overledenen toe, daar hij zich zeer heeft ingezet voor de RB! Ik had het genoeg met hem in de Coza te zitten, het landelijke bestuur van de RB.

Ds. Röselaers zag kans de veelzijdigheid van Alexander in het licht van het geloof te plaatsen en zo het grote aantal aanwezigen tot een gemeente te smeden wat bij het gezamenlijk gebed: Onze Vader en het zeer van harte gezongen 'A toi la gloire', nog eens extra voelbaar werd.

Nelleke Wentges-Viëtor

Om over na te denken

Tijdens het beziel wandelen op 2 juni jl werd onderstaande tekst besproken, ingebracht door Nel In der Maur: “Omdat er ook bij onze deelnemers aan Beziel wandelen in de vrienden- en kennissenkring veel mensen zijn met gezondheidsproblemen van ernstige aard.”

Zijn is de ziel

Is luisteren en wijken

Is kind worden en naar de sterren kijken

En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik:



Achter de schermen

Bij het maken van een blad als Onderweg komt veel kijken. Omdat er nog een pagina in dit nummer gevuld moest worden (over de noodzaak daartoe straks meer), wil ik graag van die gelegenheid gebruik maken om iets vertellen over hoe een nummer tot stand komt.

Allereerst de inhoud: we hebben een aantal vaste rubrieken, waar ds Hans Noordeman en de KR trouw een bijdrage voor leveren.

Voor een aantal andere rubrieken komen er soms spontane bijdragen, en anders benader ik zelf mensen, bijv. voor verslagen van de activiteiten. Ik ben altijd erg blij met ingezonden stukken! Deze keer bijv. het uitgebreide verslag uit Kelsterbach van Marijn Bosma, en van het afscheid van Alexander Overdiep van Nelleke Wentges. Ik heb al eerder gezegd: wees niet te bescheiden, u kunt meer dan u denkt, en zelf vindt u het toch ook leuk om iets van iemand uit de gemeente te lezen?!

Het verwerken van alle bijdragen in het format wat later naar de drukker gaat, is een hele klus. Ik probeer de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten en zoveel mogelijk een artikel op één pagina te plaatsen. Het totale aantal pagina's moet deelbaar zijn door vier, om er een boekje van te kunnen maken. Vandaar dat u de agenda soms op de binnenzijde van de voorkaft aantreft, en soms op de eerste pagina. Bij het omzetten van een Wordbestand naar PDF verandert de layout soms weer, en klopt de pagina indeling niet meer... Het zoeken van passende illustraties, en het schuiven met de plaatsjes en foto's in de tekst doet een beroep op mijn (beperkte) creatieve computervaardigheden. Leuk om te doen!

Tenslotte stuur ik Onderweg per mail naar de drukker, die zorgt voor verzending via de postnl.

Ook een aantal lezers ontvangt Onderweg digitaal. Dit heeft als voordeel dat u het meestal wat eerder krijgt, en de afbeeldingen in kleur zijn. *Mocht u, dit lezende, Onderweg ook digitaal willen ontvangen, stuur dan een berichtje per mail naar het redactie adres. onderweg@dorenijmegen.nl*

Marieke Hartgerink

GEDACHTEN BIJ EEN GEDICHT



Schemerleven.

Het gedicht op de achterkaft is deze keer van Jaap Robben, in 2008-2009 stadsdichter van Nijmegen. In deze periode schreef hij dit gedicht, ter nagedachtenis aan overleden kinderen die geen begrafenis gekregen hebben. Het staat gegrift in een houten bank op begraafplaats Rustoord aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen.

Nog in de jaren 60 van de vorige eeuw mochten buitenechtelijke en overleden ongedoopte kinderen niet in “gewijde grond” begraven worden. Vaak was er een hoekje net buiten het kerkhof waar deze kinderen begraven werden, soms zonder dat de moeder hiervan wist. Er werd nooit meer over gesproken, dan zou het verdriet wel slijten...

In 2022 verscheen een boek van zijn hand met dezelfde titel. We lazen en bespraken dit boek in een leesclub met o.a. Nico, Mieke, Saskia en Marieke van onze gemeente. Onvoorstelbaar dat dit leed nog tijdens ons leven praktijk was...

M.H.

Heeft u ook een gedicht met een “verhaal” of speciale betekenis, dat u wilt delen met de gemeente? Stuur het met toelichting naar onderweg@dorenijmegen.nl



Meer uit de kerkenraad

Vervoer naar de kerk

Voor degenen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om te worden opgehaald en thuis gebracht. We kunnen geen garantie bieden dat het altijd gaat lukken, maar de kans is groot dat een autobestuurder in de gelegenheid is een stukje om te rijden om iemand mee te nemen.

Hoe werkt het? U belt **0620657324** en uw verzoek wordt doorgegeven aan enkele autobestuurders. U krijgt bericht terug als iemand u kan meenemen. Uiteraard kan ook onderling afgesproken worden.

Pastoraal bezoek

Als u een pastoraal bezoek wilt, of weet dat een ander gemeentelid daar behoefte aan heeft, kunt u contact opnemen met ds Hans Noordeman (06-81912354) of Marieke Hartgerink (06-53188415). Zij kijken dan of iemand van de gemeente bij u op bezoek kan komen.

Bankrekeningen

Alles kan naar één rekening (met ANBI-status voor de Belastingdienst): **NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Stichting samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen**

Collectebonnen.

Collectebonnen zijn aan te vragen via penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-857780. Bonnen zijn € 2,50, € 2, € 1-, of € 0,50; 10 stuks per vel. Het bedrag maak je over aan de Stichting samenwerking, o.v.v. welk soort bon.

ONDERWEG. 50^e jaargang

Van de redactie:

Dit is het zomer nummer van ons gemeenteblad Onderweg. Meestal associëren we zomer met warmte en vrolijkheid. Maar ik schrijf dit stukje terwijl de regen op het dak tikt, en de inhoud stemt ook niet overal tot vrolijkheid. Verdrietig, het afscheid van Ton Moens en Alexander Overdiep, beiden op een heel andere wijze betrokken bij onze gemeente. Ook de toestand in de wereld en in ons eigen land maken niet direct blij, zoals Hans Noordeman in zijn pastorale krabbels treffend verwoord.

Ik heb deze keer gekozen voor een groene kaft: Groen staat voor hoop en hoop op het eeuwige leven. In de liturgie wordt groen gezien als de kleur van het toeleven naar de eerstvolgende feestdag of gedachtenis. Kerkelijk duurt dat nog even, maar persoonlijk leven wij in ons gezin naar een aantal feestelijke gebeurtenissen toe. Lief en leed bestaat naast elkaar, en daartoe moeten wij ons verhouden...

Het volgende nummer verschijnt mogelijk iets later, in verband met vakantie van de redactie en het jaarboekje dat deze zomer ook zal verschijnen. De kopijdatum is voorlopig gesteld op 25 augustus. Mocht u zich aangesproken voelen door iets uit dit nummer, of anderszins willen delen met de gemeente, wees niet te bescheiden, en stuur uw bijdrage naar onderweg@dorenijmegen.nl

Marieke Hartgerink.

Kopij voor het volgende nummer graag in Word aanleveren uiterlijk zondag 25 augustus via Onderweg@dorenijmegen.nl

Marieke Hartgerink marmarie@planet.nl

Redactie Onderweg onderweg@dorenijmegen.nl

Schemerleven

Je bleef te kort
Om te kunnen voelen
Hoe warm wangen zijn.

Hoe verlangen soms naar een glas water smaakt

Wat er na winter komt

Dat een afgeknipte tak
In een vaas blijft bloeien
Alsof hij zijn boom niet mist

Enkel de zon
Geen schaduw heeft

Hoe koeien doen

Dat het leven was
Wat door jouw wimpers schemerde

En hoe traag daarna
Elk uur weer
De grote wijzer
Tegen de kleine kruipt.



Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o.
Professor Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
Tel. 024-3220451. www.dorenijmegen.nl