

Orde van dienst: DoRe Nijmegen. Zondag 9 maart 2025

Over top-ervaringen: Mozes en Jezus ontmoeten de Eeuwige

- Welkom, mededelingen, aansteken kaars
- Lied: *Dit is een morgen*, lied 216
- Votum en groet
- Gemeente zingt: *Tot u Heer is ons hart gericht*
- Inleiding
- Openingsgebed
- Lied: *Licht dat ons aanstoot in de morgen*, lied 601 : 1 en 2
- Bijbellezing: Exodus 34,27-35 en Lucas 9,28-36
- Lied: *God heeft het eerste woord*, lied 513
- Preek/overdenking
- Stilte, gevolgd door orgel- of pianospel.
- Gebed, gezamenlijk *Onze Vader*
- Lied: *Vervuld van Uw zegen*, lied 425
- Zegenbede; Gemeente zingt: *Zegen ons en behoed ons*
- Doven van de kaars
- *Collecte bij de uitgang*

We staan aan het begin van de 40-dagentijd. Net als andere religies (denk aan de Ramadan) kent ook de joods-christelijke traditie periodes van vasten. Traditioneel gezien als een soort voorbereiding op belangrijke feesten, met als doel: om je spiritueel voor te bereiden; te concentreren op vragen als: Wat is werkelijk belangrijk in mijn leven? Welke zaken heb ik echt nodig, en wat zou ik wel een tijdje kunnen missen? Van oudsher deed je dat door te vasten, maar je zou het ook op een andere manier vorm kunnen geven: door b.v. een tijdje geen sociale media te gebruiken.

Van Mozes en Jezus horen we ook dat ze zich een periode afzonderen: de ontmoeting met de Eeuwige is blijkbaar zo'n bijzondere ervaring dat je het niet zomaar kunt 'meenemen' of plannen.

Herkennen we iets van zo'n spirituele top-ervaring? Wat heeft het je gebracht?

Mooie vragen om bij stil te staan in de 40-dagentijd.

Voorganger:

ds Jan van Aller, geestelijk verzorger Politie Amsterdam